

STICHTING “LEVEND EN STROMEND WATER”

BELEIDSPLAN 2021-2023



“KYRIE ELEISON, HEER ERBARM U”

Stichting “*Levend En Stromend Water*”

Scheg 3

8281 MV Genemuiden

Telefoon: 038-3959785

Mobiel: 06-51046981

Email: levendenstromendwater@gmail.com

Website: <http://levendenstromendwater.blogspot.com/p/stichting-en-anbi.html/>

RSIN/fiscaal nummer: 860682596

KvK-nummer: 76575802

Bankrekeningnummer: NL50 RBRB 0787 6882 15

1. Inhoudsopgave

SAMENVATTING	3
1. INLEIDING	4
2. DE STICHTING	5
2.1 ACHTERGROND VAN ONTSTAAN VAN DE STICHTING	5
2.2 HET BESTUUR VAN DE STICHTING	5
2.3 SIPKE FABER ALS PENNINGMEESTER	5
2.4 HENK TEN BRINKE ALS SECRETARIS	5
2.5 CEES VAN BEEK ALS VOORZITTER	5
2.6 VRIJWILLIGERS EN BIDDERS	5
3. MISSIE EN VISIE	6
3.1 DOELSTELLING VAN DE STICHTING (“WAAROM BESTAAT DE STICHTING?”)	6
3.2 MISSIE (“WAAR GAAT DE STICHTING VOOR?”)	6
3.3 VISIE (“ONZE DROOM IN UITVOERING!”)	6
4. UITVOERING	7
4.1 DE MANIER WAAROP	7
4.2 SPEERPUNTEN VAN DE STICHTING	7
4.3 WERVING VAN GELDEN	7
4.4 HET BEHEER EN BESTEDING VAN VERMOGEN	8
5. OVERIGE ONDERWERPEN	9
5.1 BELONINGSBELEID	9
5.2 ADMINISTRatieve ORGANISATIE	9
5.3 PUBLICATIEPLICHT EN COMMUNICATIE	9
5.4 CULTUURWAARDEN	9
6. GEVEN, BIDDEN EN VASTEN	11
7. TOT SLOT	12
ADDENDUM BELEIDSPLAN 2021 – 2023 STICHTING “LEVEND EN STROMEND WATER”	13
BIJLAGE 1 GETUIGENIS CEES VAN BEEK VOORZITTER	14
BIJLAGE 2 GETUIGENIS SIPKE FABER PENNINGMEESTER	15
BIJLAGE 3 GETUIGENIS HENK TEN BRINKE SECRETARIS	16

Samenvatting

Het jaar 2020 was een ingrijpend jaar met ongekende gebeurtenissen die, voor zover wij weten, nog nooit eerder op aarde zijn vertoond. Een virus, gekoppeld aan wereldwijde angst, zette iedereen stil. Vele jongeren en ouderen zijn diep geschokt van binnen en worden als het ware door elkaar geschud. Alle zekerheden lijken weg te vallen en men vraagt zich af waar het houvast te vinden is. Wij komen hen tegen op straat die langzaam wegglijden in een leven van eenzaamheid en volkomen op zichzelf terug geworpen.

De ingrijpende overheidsmaatregelen raakten niet alleen hen maar ook onze evangelisatiebediening. Jaarmarkten en braderieën werden verboden. Tijdens de 2^{de} Coronagolf mochten wij niet meer op de weekmarkten van Staphorst en Genemuiden staan en een tweetal geplande acties in Kampen moesten worden afgezegd. Tegelijkertijd is er in 2020 een grote zegen geweest aan jongeren en ouderen die zich hebben bekeerd en tot geloof gekomen zijn in Jezus. De verspreiding van het Evangelie van het Koninkrijk van God heeft er niet echt onder geleden.

Op grond van deze ervaringen in het afgelopen jaar, heeft het bestuur het beleid van de Stichting aangepast en nog meer focus aangebracht. De zwaartepunt van de activiteiten zullen nog meer worden gericht op kleinschaligheid. De beweging zal zijn, meer naar buiten en in kleine groepen en naar huiskamers toe. In kleinschalige campagnes in omliggende dorpen samen met de lokale kerken de goede boodschap van Jezus brengen. Een voorbeeld voor het bestuur is de bediening van de 'Faith Mission' uit Schotland geweest. Hoe zij 100 jaar geleden al de Schotse Hooglanden in trokken. In dorpen "2 aan 2" in meer-wekelijkse campagnes begonnen en veel zegen hadden aan bekeringen!

Het "gewone" evangelisatiewerk zal doorgaan en worden aangepast aan de veranderde uitgangspunten. Er zal meer gebruik gemaakt worden van beeld en geluid, vooral buiten in de openlucht. Het gebed en vasten zal een meer prominente plaats krijgen voor en tijdens en na acties op straat en in dorpen. Er zal voor het eerst met projecten gewerkt worden om zo meer gericht te verbeteringen/veranderingen aan te brengen. Er zijn 3 projecten geformuleerd namelijk de caravan als mobiele evangelisatiepost, toerusting van gelovigen voor de missie van Jezus en het opzetten van steun aan 2 buitenlandse evangeliebedieningen.

Er is haast geboden met alles. De late regen gaat overvloedig vallenⁱⁱ, de Geest zal opnieuw uitgestort worden en de heerlijkheid van God op aarde brengen. De grote oogst kan dan beginnen. En daarna is het voorbij, dan is het "over"! Wij zien er naar uit en onze plannen voor komende jaren en dus ook dit plan, zijn er van doortrokken. Psalm 126 vers 6 zegt *"Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen"*. De vijandigheid van de vijand zal komen als een vloed maar de Bijbel zegt dat de Geest een banier zal oprichtenⁱⁱⁱ. Dat doet de Geest door het overblijfsel heen, zij die hun knieën voor Baal niet buigen en zullen buigen!

Wij gaan het meemaken, samen met u en anderen.

1. Inleiding

Vorig jaar is door het bestuur het 1^{ste} beleidsplan 2020 – 2022 van de Stichting goedgekeurd. De ingrijpende Corona-maatregelen echter hebben onze activiteiten in het afgelopen jaar ingrijpend beïnvloed. Daarom heeft het bestuur besloten zich nog meer te richten op kleinschaligheid op straat, plein, in openlucht en (huis)samenkomsten. Dit hebben wij in dit 2^{de} beleidsplan 2021 - 2023 vastgelegd en over het 'hoe en wat' kunt u hier lezen.

Wie zijn wij?

Wij, bestuur, vrijwilligers, evangelisten, bidders zijn gewone mensen, getrouwd, hebben kinderen en een eigen gezinsleven. Wij zijn echter door Jezus gevonden^{iv} en behouden uit genade door het geloof^v. De liefde voor Jezus geeft ons een innerlijke drang^{vi} om Zijn blijde boodschap van verlossing, verzoening, behoud, genezing en een leven in vrijheid met de Heilige Geest^{vii} te vertellen aan alle mensen. Om te getuigen als vissers van mensen, als medewerkers, als ambassadeurs van Christus Jezus en als arbeiders in Zijn oogst^{viii}.

Wat wij willen bereiken?

Wij willen in de regio Kampen/Staphorst zoveel personen bereiken met het Evangelie van Gods Koninkrijk^{ix}, de boodschap van Jezus! Dat hun vaak gebroken leven hier op aarde, een leven in de kracht van God kan worden in heelheid en heerlijkheid door de Heilige Geest. Dat zij God weer kunnen aanbidden zoals dat oorspronkelijk bedoeld was^x. Niet uit een wettische kramp en gedwongen door regels en tradities maar uit liefde voor God. Een leven van overvloed^{xi} te ontvangen in de vrijheid van Jezus^{xii} en dat tot in alle eeuwigheid! Hen vervolgens toerusten in overgave en toewijding aan Jezus om Zijn opdrachten uit te voeren.

Hoe doen wij dat?

Dat doen wij door straat-, plein- en samenkomstevangelisatie. Daar in gesprek te gaan met jongeren en ouderen met hen te bidden voor hun omstandigheden, voor overgave, genezing, bevrijding en redding. En hen in die vrijheid van keuze door de Geest naar Jezus te leiden, naar de dopen in water en in Geest en naar een lokale (huis)gemeente voor verdere toerusting. Dit kan alleen in en door de kracht en leiding van de Heilige Geest. Want het is alleen de Geest Die levend maakt en "het vlees", de natuurlijke manier van denken en doen en laten, heeft geen enkele kracht in zichzelf^{xiii}. En dit alles zo de Heere wil en wij leven^{xiv}!

Inspiratie?

We hopen dat u door het lezen van dit plan sterk geïnspireerd wordt om er ook op uit te gaan met de Blijde Boodschap van Jezus. Om in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving te getuigen van de grote hoop die er in Jezus Christus is voor iedereen! Hij is het enige antwoord op iedere vraag, elk probleem, tegenvallers, schaamte, zonden, schuld, ja op alles!

Steunen?

U kunt het werk van deze Stichting steunen. Dat kan door gebed en/of donatie. De Stichting heeft de ANBI status waardoor donaties aftrekbaar zijn bij de jaarlijkse opgave van uw inkomstenbelasting. Op de laatste bladzijde van dit plan kunt u zien hoe u kunt doneren en/of uzelf inschrijven om door het gebed het werk van de Stichting te steunen.

Genemuiden, 1 februari 2021.

Sipke Faber, Henk ten Brinke en Cornelis van Beek, het bestuur van de Stichting.

2. De Stichting

2.1 Achtergrond van ontstaan van de Stichting

In mei 2014 ging Cees van Beek, initiatiefnemer, vervroegd met pensioen en vanaf dat moment begon hij met evangeliseren. Op markten, op Jongerenavonden en zondagse bijeenkomsten en is vaak aanwezig op kermissen en bij feesttenten en andere evenementen waar jongeren en ouderen zich in hun vrije tijd vermaken.

Zijn bediening is in deze jaren steeds scherper gericht om jongeren en ouderen naar Jezus te leiden en hen te genezen die overweldigd zijn door de duivel^{xv}. Steeds scherper gericht op het binnenhalen van de grote oogst voordat Jezus terugkomt, want de tijd dringt. En jongeren en ouderen te helpen die vastzitten aan verslavingen en gevangen zitten in innerlijke pijn, afwijzing, boosheid, wraakgevoelens en in het niet-kunnen vergeven.

De uitbreiding van de activiteiten^{xvi} is de reden dat alle activiteiten in december 2019 in deze Stichting zijn ondergebracht. Daarmee wordt transparantie, betrouwbaar (financieel) beheer en (financiële) verantwoording geboden aan de personen die de Stichting steunen als vrijwilliger, donateur en/of bidder en aan andere betrokkenen die helpen. Het jaar 2020 is gebruikt om de organisatie en de administratie van de Stichting in te richten.

2.2 Het bestuur van de Stichting

Het bestuur wordt gevormd door Sipke Faber als penningmeester, Henk ten Brinke als secretaris en Cees van Beek als voorzitter.

2.3 Sipke Faber als penningmeester

Sipke was landbouwer in Creil in de Noordoostpolder. In 2018 heeft hij zijn bedrijf verkocht om fulltime in dienst van Koning Jezus uit te gaan op de wegen, straten en pleinen. De Bijbel noemt dat “in de wegen en heggen^{xvii}”. In bijlage 2 kunt u lezen welk getuigenis Sipke van Jezus Christus heeft.

2.4 Henk ten Brinke als secretaris

Henk is tot zijn 38e werkzaam geweest als monteur in de landbouwmechanisatie. Daarna tot zijn pensioen, als leerkracht metaaltechniek, bij het VMBO. Nadat hij gepensioneerd is, is hij werkzaam in de wijngaard van de Heer. Hij en zijn vrouw Cobie zijn veel mensen tot zegen die de Here op hun pad brengt. In bijlage 3 kunt u lezen welk getuigenis Henk van Jezus Christus heeft.

2.5 Cees van Beek als voorzitter

Cees was tot zijn 56^{ste} levensjaar zoekend en religieus. Daarna kwam hij tot geloof, is door de Heere geroepen als evangelist. Nadat hij met vervroegd pensioen is gegaan in 2014 is hij te vinden op straat en plein, op week- en jaarmarkten en in (jeugd)samenkomsten om het Evangelie van Jezus te verkondigen. In bijlage 1 kunt u lezen welk getuigenis Cees van Jezus Christus heeft.

2.6 Vrijwilligers en bidders

De Stichting werkt vooralsnog alleen met vrijwilligers en bidders die bidden en meedoen met evangeliseren en hand en spandiensten verrichten bij samenkomsten en evenementen.

3. Missie en visie

Onze Stichting heeft een doel. Op basis van dat doel, hebben wij, als bestuur, een visie gevormd en een missie geformuleerd. Om die visie en missie naar concrete uitvoering en activiteiten te 'vertalen', is dit beleidsplan geschreven. Dat gebeurt in de volgende hoofdstukken.

3.1 Doelstelling van de stichting (“Waarom bestaat de Stichting?”)

De doelstelling van Stichting “Levend En Stromend Water” is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

1. Verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus door verkondigen en getuigen in woord, beeld en geluid tijdens samenkomsten, op straat en pleinen, bij festivals en/of anderszins. Daarbij worden flyers, boeken, Bijbels en ander evangelisatiemateriaal gratis uitgedeeld. Ook het getuigen en het verkondigen via internet en de sociale media vormt een wezenlijk onderdeel van deze verspreiding.

2. Het organiseren van de follow-up, het maken van discipelen van hen die tot geloof in Jezus zijn gekomen, door hen te leiden tot de doop in water en in Geest en het ontvangen van de gaven^{xviii}. En hen vervolgens, indien noodzakelijk, een geestelijk huis bezorgen in een lokale (huis)gemeente.

3. Het werven, selecteren, opleiden, vormen en toerusten van evangelisten (m/v) die na een gebeds-, opleidings- en trainingsperiode erop worden uitgestuurd in eigen bediening.

3.2 Missie (“Waar gaat de Stichting voor?”)

De missie van Jezus is de missie van de Stichting. Zijn optreden^{xix}, ons optreden, Zijn spreken^{xx}, ons spreken, Zijn handelen^{xxi}, ons handelen, Zijn kijken^{xxii}, ons kijken. Zijn opdracht^{xxiii}, onze opdracht. Hij stuurt ons vervolgens in deze wereld erop uit zoals Zijn Vader Hem had uitgezonden^{xxiv}. Het bevel van Hem om uit te gaan, bevat de opdracht om landen, steden en dorpen tot Zijn discipelen te maken^{xxv}.

“IN DEZE WERELD ZIJN EN WORDEN ZOALS JEZUS!”

3.3 Visie (“Onze droom in uitvoering!”)

Wij willen daarom dat in de regio Kampen/Staphorst iedere inwoner tot geloof komt in Jezus, dat zij allen eeuwig leven van Hem ontvangen en vergeving van zonden. Dat zij meteen daarna, zoals in het Bijbelboek Handelingen te zien is, gedoopt worden **in** water en **in** Geest en de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat zij vervolgens in een lokale (huis)gemeente worden opgenomen die leeft zoals men in de eerste generaties van gelovigen na Jezus leefden. En zij daar, met broeders en zusters, gaan zoeken naar het plan van God met hun leven en dat uit gaan voeren.

“MET GODS KRACHT HET GETUIGENIS VAN JEZUS VERSPREIDEN”

4. Uitvoering

4.1 De manier waarop

Er is gekozen voor de manier waarop wij dat doen zoals wij die lezen in het Bijbelboek Handelingen. Dit boek is het boek van de Heilige Geest. Je ziet de prominente rol die de Heilige Geest overal daarin speelt. Op die manier willen wij ook in deze Stichting werken. Wij moeten, willen wij de oogst binnen kunnen halen, bedauwd^{xxvi}, doorweekt zijn van de Heilige Geest. In ons spreken, luisteren en doen en laten. Jezus zei het al dat alles zonder de levendmakende Geest volkomen nutteloos is^{xxvii}, Paulus herhaalt dat door te zeggen dat de letter doodt en de Geest maakt levend^{xxviii}! Bij alle activiteiten zal er door gebed en vasten, een dagelijkse nieuwe en frisse vervulling van Gods Geest moeten zijn voor zegen. Dit is een absolute randvoorwaarde!

Daarnaast verlangen wij naar grotere doorbraken van Gods heerlijkheid. Wij willen meer van de glorie van Jezus, van de aanwezigheid van de Geest zien bij al onze activiteiten heen. Zacharia zei het al: *“... Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten”*. En dat voor het Evangelie van het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, Jezus! Wij verlangen naar doorbraken in geloofskracht voor genezingen want jongeren en ouderen leiden vaak zo erg aan allerlei kwalen en ziekten. Zij zijn ook vaak zo eenzaam en soms vol met doodsgedachten. Vol vragen naar de zin van hun bestaan. *“Waar komen wij vandaan?”*, *“Waarom ben ik hier?”* en *“Waar ga ik naartoe (na mijn sterven)?”* De goede boodschap moet levend gemaakt worden door de kracht van de Heilige Geest. Die Geest Die Jezus uit de dood opwekte leeft in en op ons en moet op ons blijven rusten!

4.2 Speerpunten van de Stichting

De Stichting richt zich concreet op de uitvoering van de volgende twee speerpunten.

De 1^{ste} focus zal liggen op het in het openbaar getuigen van Jezus^{xxix} en Zijn Evangelie van Gods Koninkrijk. Dat zal gebeuren in openbare ruimten, in samenkomsten, in de openlucht en bij deur-aan-deur gesprekken, ook op internet en de sociale media.

De 2^{de} focus zal liggen op het oproepen van Gods kinderen “hun schuilplaatsen^{xxx}” te verlaten en in alle vrijmoedigheid te getuigen van Jezus! Indien zij nog niet gedoopt zijn, hen te dopen in water en in Geest. Vervolgens hen onderwijs te geven over een Geestvervuld leven in overgave en in actie te komen overal waar zij leven, wonen en werken.

De 3^{de} focus zal liggen op het opzetten van ondersteuning van een tweetal buitenlandse evangelie bedieningen. Het versterken van de verkondiging van het Evangelie van Gods Koninkrijk daar in een vaak zéér vijandige leefomgeving.

4.3 Werving van gelden

De Stichting haalt gelden op ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten: collecten, donaties, giften, legaten, subsidies, bijdragen aan activiteiten en fondsenwerving.

Het binnenhalen van geld gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve manier onder andere door directe contacten tijdens de activiteiten van de Stichting. Die werving van donateurs wordt versterkt door het gebruik van een donatieapp. Ook op de nog te ontwerpen website zal een mogelijkheid komen om te doneren.

4.4 Het beheer en besteding van vermogen

De ontvangen gelden (financieel vermogen) zullen alleen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting beheert daarvoor onder andere een bankrekeningnummer.

De Stichting werkt met een jaarbegroting die gekoppeld is aan een jaarplan. Dit jaarplan moet door het voltallige bestuur worden goedgekeurd. Na de goedkeuring is de voorzitter C. van Beek, zelfstandig bevoegd om de gelden van dat jaar te beheren en uit te geven.

De Stichting heeft eind 2020 besloten om ook zelf haar tienden te geven. Van elke opbrengst, donatie of gift die binnenkomt, wordt een bedrag van 10% opzij gezet. Om die 10den adequaat te besteden zijn 2 buitenlandse bedieningen geadopteerd waaraan deze 10den zullen worden gegeven. Zie hiervoor meer in hoofdstuk 6 *“Geven, bidden en vasten”*.

5. Overige onderwerpen

5.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van “*Stichting Levend En Stromend Water*” ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen alleen een onkostenvergoeding krijgen voor de onkosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

5.2 Administratieve organisatie

De “*Stichting Levend En Stromend Water*” voert als ANBI een administratie. Hieruit blijkt welke bedragen er besteed worden aan straatevangelisatie, aan gemeentelijke legeskosten van markten en standplaatsen, openluchtsamenkomsten, huur ruimten en bijvoorbeeld onderhoud en aanpassingen van de caravan voor openluchtbijeenkomsten.

Er zal in 2021 voor het eerst met projecten worden gewerkt. Deze zijn niet zozeer bedoeld voor de dagelijkse gang van zaken op straten en pleinen. Die keuze is gedaan om met meer snelheid en overzicht een aantal speerpunten van de Stichting gericht uit te voeren. Deze eerste projecten zijn opgenomen in het jaarplan voor 2021. Deze zijn als volgt.

De caravan zal aangepast worden om als mobiele evangelisatie-post in te zetten. De toerusting van gelovigen om in Gods kracht uit te gaan en te leven. En het uitbouwen van de relatie en het opzetten van het ondersteunen van 2 buitenlandse bedieningen.

Daarnaast wordt in de administratie de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting bijgehouden. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken over het betreffende boekjaar opgesteld.

Er is door het bestuur besloten om de jaarstukken te laten onderzoeken door een accountant en deze een verklaring te laten afgeven. Hoewel dit niet verplicht is, heeft het bestuur hier toch voor gekozen om de integriteit van het financieel beleid en uitvoering door een onafhankelijke gekwalificeerde derde jaarlijks te laten controleren. Het bestuur stelt vervolgens de jaarrekening vast en publiceert deze met de accountantsverklaring.

5.3 Publicatieplicht en communicatie

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op het volgende website adres: <http://levendenstromendwater.blogspot.com/p/stichting-en-anbi.html/>

De contacten met donateurs en andere organisaties worden actief onderhouden door het publiceren van nieuwsbrieven, het inzetten van sociale media en internet en een jaarlijkse (dank)bijeenkomst.

5.4 Cultuurwaarden

De waarden die wij binnen de stichting en bij de uitvoering van alle activiteiten belangrijk vinden, zijn: integriteit, seksuele reinheid, trouw, onderlinge liefde, volharding, dienstbaarheid, het eren van de overheid en verwachting. Deze waarden zijn gedeeltelijk geïnspireerd door de Billy Graham die deze in zijn decennialange bediening met kracht en veel zegen heeft toegepast^{xxxi}.

Integriteit

“Onkreukbaarheid” is een ouderwets woord dat hoog in het vaandel van de stichting staat. Het betekent **onomkoopbaar**, volkomen zuiver, rein en heilig in contacten met kinderen, jongeren en personen van het andere geslacht, zuiver in financiën en de verantwoording ervan.

Seksuele reinheid

Personen die meedoen met de activiteiten van de stichting zijn bijvoorbeeld niet alleen met een andere man of vrouw of met jongens of meisjes in een afgesloten ruimte (auto of huiskamer) voor gesprek, onderwijs, pastoraat of gebed.

Trouw

Ergens aan beginnen is één maar volhouden en volharden is twee. Dat geldt niet alleen voor de direct betrokken personen bij de stichting maar ook voor de bij de stichting betrokken vrijwilligers die meehelpen bij evangeliseren, in gesprekken en tijdens bijeenkomsten.

Onderlinge liefde

De liefde voor Jezus en God de Vader en de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, drijft ons naar buiten en naar elkaar. Jezus’ passie voor de verlorenheid, gebrokenheid en zieken is onze passie. Hij voldeed aan alle eisen van Zijn vader en wij aan de eisen van Hem, uit alleen maar liefde.

Dienstbaarheid

Wij gaan met jongeren en ouderen om zoals Jezus dat deed. Binnen de Stichting *“Stromend en Levend Water”* dienen wij elkaar. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in mensen, hun leven en willen hen dienen. Wij geven onszelf als een levend offer^{xxxii} voor de wereld en de mensen die daarin leven.

Eren van de overheid

Wij eren de overheid door ons te houden aan de wettelijke regels. Indien omstandigheden dat van ons vragen, zullen wij anders gaan werken om tegemoet te komen aan de eisen/wensen van de overheid. Zij, de overheid, doet al het mogelijke om balans en rust te creëren en de orde te handhaven. Pas wanneer zij ons verbied om te spreken over de Naam van Jezus en wij God niet meer te mogen aanbidden, zullen wij God meer gehoorzaam zijn dan hen. Niet eerder!

Verwachting

Wij leven in een heilige en zekere verwachting dat de Geest op ons is en via ons werkt naar anderen. Dit is onze wetenschap in het geloof, in het vaste vertrouwen dat wat God hierover gezegd heeft, waarachtig is. Hij zal dit door ons heen waarmaken.

Reglement

De stichting heeft een gedragscode voor direct betrokkenen en vrijwilligers op straat en in samenkomsten. Hierin zijn onder andere deze waarden concreet uitgewerkt. Deze code is van toepassing op iedereen die deelneemt aan de activiteiten vóór of namens de stichting.

6. Geven, bidden en vasten

De drie pijlers in het Koninkrijk van God zijn geven^{xxxiii}, bidden^{xxxiv} en vasten^{xxxv}. Wij nodigen daarom iedereen van harte uit om de Stichting financieel steunen. Je kunt dat doen door eenmalige donatie of periodiek geld over te maken naar rekeningnummer NL50 RBRB 0787 6882 15. U ontvangt dan de periodieke verslagen van evangelisatie en de jaarverslagen.

Wij nodigen de lezers en anderen ook van harte uit om het werk van de Stichting te steunen met bidden en vasten. Indien u zich voor deze activiteiten wil opgeven, stuur dan een mailtje naar levendestromendwater@gmail.com met uw naam, mobiele nummer, uw emailadres. Wij nemen u dan op in de gebedslijst. U ontvangt dan gebedsverzoeken. U ontvangt daarna een terugkoppeling waar u voor gebeden en gevast heeft.

Ten aanzien van de buitenlandse bedieningen is afgesproken dat donaties rechtsreeks “één op één” worden doorgegeven. Personen kunnen dus donateur worden van deze bedieningen en gebruik maken van het samenwerkingsverband van de Stichting met deze bedieningen. Op die manier zijn ook deze donaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder zijn 3 OR-codes voor doneren, één voor het werk van de Stichting, één voor de bediening in het Himalaya gebergte en één voor de bediening in Pakistan.



Evangelisatie Gebied Kampen tot aan Staphorst. Deze QR-code kan gebruikt worden om de Stichting met evangelisatie-activiteiten te ondersteunen. In dit beleidsplan en jaarplannen kunt u zien waaraan dat besteed zal worden. In de jaarrapporten wordt daar verantwoording over afgelegd.



Himalaya. Deze QR-code kan gebruikt worden het opzetten en het ondersteunen van de bediening van een evangelisten bediening in het Himalaya-gebergte. Het gedoneerde geld gaat één op één door naar deze bediening. Het zal gebruikt worden voor voedsel en materiaal voor evangelisatie waaronder Bijbels.



Pakistan. Deze donatie QR-code is bedoeld voor ondersteuning van een wezen gezin in Pakistan. Een kinderloos gelovig echtpaar heeft 4 weeskinderen uit nabijgelegen dorpen geadopteerd. Zij voeden die op in het geloof in Jezus Christus. De vader is momenteel door de Coronacrisis werkeloos en is vaak ziek.

7. Tot slot

Plannen zijn mooi echter zij moeten worden uitgevoerd. De focus zal daarom op de uitvoering liggen die periodiek met het bestuur getoetst zal worden aan het geldende jaarplan.

Salomo zegt ervan: *“De mens overdenkt in zijn hart maar de Heere bestuurt zijn weg!”* Zo willen wij dit plan, Gods plan, ten uitvoering brengen en met Psalm 126 nazeggen:

“Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven!”

ADDENDUM BELEIDSPLAN 2021 – 2023 STICHTING “LEVEND EN STROMEND WATER”

Het Bestuur van de Stichting “Levend En Stromend Water” heeft in haar vergadering van 10 februari 2022 besloten de volgende onderwerpen toe te voegen aan het Beleidsplan 2021-2023. Een en ander overeenkomstig het ANBI advies van Van Rhee Accountants dd. 10 oktober 2021.

Winstoogmerk

In artikel 2.3 van de statuten staat vermeld dat de Stichting geen winstoogmerk heeft. Dit betekent dat de Stichting geen handelingen verricht die er op gericht zijn om winst te maken.

Bestemming liquiditeitssaldo

Bij het ontbinden van de Stichting heeft het bestuur overeenkomstig artikel 12. 2 de verplichting het eventuele batig (voordelig) saldo vast te stellen, het zogenaamde liquiditeitssaldo.

Dit batige saldo moet dan vervolgens worden besteed, dat wil zeggen overgemaakt, aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting zelf.

Het mag ook naar een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemene nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Verhouding verwervingskosten en beheerskosten

De kosten om donaties of legaten, het inkomen van de Stichting, te verwerven, dienen zo laag mogelijk te blijven. Het gebruik van moderne middelen in combinatie met de sociale media (QRcodes) zullen daarvoor zorgen.

Omdat er geen personeel in dienst van de Stichting is en alle activiteiten, ook die van verwerving van donaties, het vrijwilligerswerk van het bestuur is, zullen deze kosten altijd zeer laag zijn in verhouding tot de beheerskosten. Onder de beheerskosten worden verstaan de kosten van de instandhouding van de Stichting, kosten voor de realisering van haar doelstellingen en de middelen die daar voor gebruikt worden.

Bijlage 1 Getuigenis Cees van Beek Voorzitter



De initiatiefnemer van de Stichting is Cees van Beek, geboren in Rotterdam in 1951. Cees is opgegroeid in een christelijk gezin waarin Hij leerde God te dienen^{xxxvi}.

Al heel jong denkt hij over de dood na en de eeuwigheid en heeft daar grote angst voor^{xxxvii}. Diepe indruk maakt het op hem als ouderen getuigen van Jezus Christus en daarover met elkaar spreken. Zij hebben iets wat hij niet heeft en dat maakt hem van binnen verlangend naar vergeving van al die verkeerde dingen die de Bijbel zonden noemt.

De zoektocht verdiept zich toen hij op 21 jarige leeftijd diep vanbinnen wordt aangeraakt door Gods Geest^{xxxviii}. Deze laat hem zien dat hij zo niet verder kan leven zonder een levende relatie met God. Cees zoekt het de eerste jaren daarna in een fatsoenlijk leven en het volgen van tradities, wetten en regels. Soms lijkt dat te helpen totdat de Heilige Geest hem in 2000 in zijn geweten vertelt dat de werken van de wet, dus het doen van goede dingen, zelfs vijandschap is tegen God^{xxxix}.

Zo komt hij erachter dat het echt een verloren zaak is als hij zo door blijft leven. God had hem laten zien dat er uit al dat geploeter, dat werken en dat opbouwen van eigen gerechtigheden, geen enkele gerechtigheid voor God te vinden was^{xl}. Hij werd ook gewezen op de test uit Jesaja dat de goddeloze geen vrede heeft, ook de godsdienstige goddeloze niet! En tegelijkertijd toch zo verlangen naar innerlijke vrede en rust.

Die rust en vrede kwam pas na 35 jaar zoeken en worstelen. Op een vakantiepark in Frankrijk kreeg hij in 2007 een gesprek met een dominee. Het eerste wat Cees zei was: *“Ik zoek Jezus... maar ik kan Hem niet vinden!”* Na een gesprek baden zij en hij ontving, eindelijk de genade en werd door het geloof, zalig^{xli}! Vanaf dat moment gaat zijn leven op zijn kop en verandert hij van binnen uit. Hij doorloopt een 2 jarige parttime Bijbelschool, ontvangt de doop in de Heilige Geest en laat zich door onderdompeling dopen in water.

God riep Cees als evangelist met de woorden: *“In de grijze ouderdom zullen zij nog fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is, Hij is mij Rotssteen en in Hem is geen onrecht^{xlii}!”* In 2013 bevestigde de Heere dat door tot hem te spreken met: *“Niet u hebt Mij uitverkoren maar Ik heb u uitverkoren en heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft^{xliii}”*.

In de jaren 2007 tot 2014 bereidde God Cees voor op zijn roeping na zijn pensionering. Intussen deed hij mee aan evangeliseren, het bieden van hulp aan mensen die op een of andere manier vastzaten in hun leven, of ergens meer worstelden. Vanaf 2015 is hij te vinden op straten, pleinen en in samenkomsten. Om van Jezus en het Evangelie van Zijn Koninkrijk te getuigen, om jongeren en ouderen naar Jezus te leiden en met hen te bidden voor genezing, innerlijk herstel en voor soms gruwelijke omstandigheden in hun leven.

Bijlage 2 Getuigenis Sipke Faber Penningmeester



Ik ben opgegroeid in een groot gezin. Mijn ouders waren gereformeerd en waren ook wel getuigende mensen echter alles ging vanuit het plichtsbef. Wij leefden wel uit de genade die voor iedereen is. Zelf was ik bij het opgroeien overal actief in. Er werd bij ons thuis gezegd: “Wij zeggen nergens nee tegen!”. Het “doen” was zeer belangrijk in ons gezin. Dus werd ik voorzitter bij de jeugdvereniging met daarbij behorende taken. Tegelijkertijd ging ik, als vrijgezelle jongen, op in de wereld van drank en snelle auto's en vrouwen.

Ik zondigde maar daar ging ik mee naar God en die werden dan vergeven. Gaandeweg mijn leven wist ik dat dit niet goed was. Ik begon mensen te herkennen die echt veranderd waren van binnen, die wedergeboren waren. In 2007 kreeg ik een gesprek, via de telefoon, met mijn broer in Nieuw Zeeland. Ik vertelde hem geen innerlijke vrede en

rust te hebben en dat dat mij frustreerde. Ik zocht maar ik vond niet. Toen vroeg hij mij of ik de teugels van mijn leven aan Jezus had gegeven. Dit had ik nog niet gedaan want zomaar de leiding van mijn leven in Zijn handen leggen... Echter 14 dagen later heb ik het gedaan.

Ik kreeg diepe innerlijke rust, ik ontving de wedergeboorte. Ik ervaarde echter nog niet zoveel geestelijke kracht in mijn leven. Gaandeweg kreeg ik meer besef van de Persoon en de werken van de Heilige Geest in mijn leven. Ik bezocht daarvoor conferenties omdat mijn eigen gemeente mij er geen onderwijs over gaf. Tijdens een conferentie van “bidden en vasten” met Herman Boon kreeg ik de doop in de Heilige Geest. Toen wist ik dat het Evangelie van Jezus Christus uitgedragen moest worden. Ik ben dat gaan doen en in 2018 heb ik mijn bedrijf verkocht om fulltime in dienst van Koning Jezus uit te gaan op de wegen en “in de heggen^{xliv}”. Ik merk dat de Heilige Geest mij meer en meer gebruikt en hier is nog geen eind aan. Halleluja! Een leven met Jezus is pas echt leven! Laat ik één voorbeeld geven.

Ik controleerde, toen ik nog boer was, de pootardappelen. Terwijl ik dat deed, reed er een kieper (laadbak) met plantuien langs. Ineens was er een zachte stem die mij zei dat ik die kieper moest volgen. Ik deed het niet. Tot ik koffie ging drinken en met mijn landauto naar de dam bij de weg reed en er weer een kieper langskwam. Opnieuw kreeg ik die sterke drang om die kieper te volgen. Nu besloot ik te luisteren. Ik kwam aan bij een boer op het land en maakte gewoon maar even een praatje. Op enig moment zei ik tegen mijzelf: “*Wat moet jij hier ook?!*” en ik wilde weer weg gaan. Toen stopte er aan de andere kant van de sloot een auto. De vader van de eigenaar van het land zat erin. Ik sprong over de sloot en kreeg een gesprek met hem. Hij had terminaal kanker en al snel ging het gesprek over geloof. Hij deed er niet meer aan, vroeger wel. Ik kon aan hem de boodschap van liefde en genade van Jezus verkondigen. Vier dagen later is hij overleden. Het is duidelijk dat de Heere mij naar die plek wilde hebben. ‘k Weet niet of hij zijn hart nog aan Jezus heeft gegeven maar de blijde boodschap is gebracht! En... Gods woord keert nooit leeg terug, toch?!

Bijlage 3 Getuigenis Henk Ten Brinke Secretaris



Ik ben geboren in 1948 in IJsselmuiden en getrouwd met Cobie Limburg. Wij kregen 4 kinderen, 3 jongens en 1 meisje en hebben nu 8 kleinkinderen in de leeftijd van 2 tot 22 jaar. Tot mijn 38e ben ik werkzaam geweest als monteur in de landbouwmechanisatie. Daarna tot mijn pensioen, als leerkracht metaaltechniek, bij het VMBO.

Tot mijn 55e aangesloten geweest bij de Gereformeerde Gemeente waar ik van kinds af aan ben grootgebracht. Ondanks dat ik zo netjes mogelijk leefde, ging ik ontdekken dat er meer in de Bijbel stond dan wat ons altijd voorgehouden werd. We bezochten Bijbelkringen, gezinskampen, conferenties e.d. wat veel innerlijke conflicten teweeg bracht. Ik leefde, met veel Bijbelkennis, toch los van God. Ik was meer gefocust op wat het leven mij had te bieden, dan gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord.

Maar daar wist de Here wel raad mee. We kregen onze kinderen met veel moeite en die waren in hun jonge jaren veel ziek, wat vaak zware tijden in ons gezin opleverde. Toen ik hoorde dat ons 4e kind zich aandiende, was het met mijn overzicht op het leven compleet gedaan. Eigenlijk zag ik het niet meer zitten. Dit werd de aanzet tot capitulatie, tot overgave. Ik ben daarna met alles naar de Here toe gevlucht waardoor ik rust en vrede ging ervaren. Dit kind is voorspoedig geboren en heeft geen noemenswaardige kinderziektes gehad.

Dit gaf blijdschap en verwondering en een verlangen om te groeien in de relatie met Jezus. De eerste keer dat ik aan het avondmaal ging, zal ik nooit meer vergeten. Met een bevend hart en met gedachten van 'kom ik om dan kom ik om' nam ik deel aan het avondmaal, verwachtend dat er heel wat zou gebeuren. Maar ik kwam van een 'koude kermis thuis'. Niets beleeft en niets te vertellen. Mijn gedachten waren dat ik iets heel fouts had gedaan. Ik had me vast een oordeel gegeten en gedronken.

In mijn hopeloosheid trok ik maar weer eens een "oudvader boekje" van de plank om te lezen hoe het had gemoeten. Na een paar bladzijden stond het antwoord wat ik moest lezen. Psalm 32 : 8. *"Ik zal u onderwijzen in de weg die je moet gaan, Ik zal raad geven en Mijn oog zal op je zijn"*. Vanaf dat moment kon ik met mijn God over muren springen. Ik ervaarde een enorme blijdschap. Ik hoefde maar in de lucht te kijken, gefocust op mijn God en ik smolt van blijdschap. Daarna nooit meer het avondmaal overgeslagen op één keer na. Wat een verdriet heb ik daar van gehad.

Na 55 jaar gingen mijn vrouw en ik naar een evangelische gemeente waar mijn vrouw en ik zijn gedoopt. Recent zijn wij met nog 10 anderen een huisgemeente gestart, in afwachting van wat de Here nog meer op ons pad brengt. Veel aan- en afgeleerd, maar het is en blijft net als bij Paulus *"Jezus Christus en die gekruisigd"^{xlv}*. De Here zegent ons en we zijn veel mensen tot zegen die de Here op ons pad brengt. God is goed. Amen!

ⁱ 'Heritage of Revival, a century of rural evangelism' by Colin N. Peckham, Faith Mission, 1986.

-
- ⁱⁱ Jakobus 5 vers 7: *"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late rezen zal hebben ontvangen"*.
- ⁱⁱⁱ Jesaja 59 vers 19: *"Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten"*.
- ^{iv} Jezus zei in Lucas 19: 10: *"Want de Zoon van de mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is"*.
- ^v *"Uit genade bent u zalig geworden door het geloof, het is niet uit u maar Gods gave"* staat er in Efeze 2 vers 8.
- ^{vi} In 2 Korinthe 5 vers 14 en 15 staat *"De liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Een voor allen gestorven is dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is"*.
- ^{vii} 2 Korinthe 3 vers 17: *"De Heer nu is Geest, en waar de Geest Heer is, daar is vrijheid"*.
- ^{viii} Wij zijn in Christus Jezus Zijn medewerkers ("medearbeiders"), ambassadeurs van Zijn verzoening, arbeiders in Zijn oogst, Zijn vissers van mensen, en rechtvaardig verklaard door het geloof in Jezus Christus!
- ^{ix} Mattheüs 24 vers 14: *"En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen"*.
- ^x Romeinen 1 vers 21: *"Omdat zij God kennende Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt"*.
- ^{xi} Johannes 10 vers 10b: *"Ik ben gekomen om hen leven te geven, en dat leven in overvloed"*.
- ^{xii} *"Als dan de Zoon U vrijgemaakt zal hebben, zult u waarlijk (echt) vrij zijn"* zegt Jezus in Johannes 8 vers 36.
- ^{xiii} Jezus zegt er Zelf van: *"De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn Geest en leven"*.
- ^{xiv} Jacobus 4 vers 15: *"In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen"*.
- ^{xv} Wij zijn volgelingen van Jezus van wie Petrus in Handelingen 10 vers 38 getuigde in het huis van Cornelius: *"Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas want God was met Hem"*.
- ^{xvi} Markus 1 vers 38: *"En Hij zei tegen hen: Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik, want daarvoor ben Ik uitgegaan"*.
- ^{xvii} Lucas 14 vers 23: *"En de Heer zei tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en de hekken en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol wordt"*.
- ^{xviii} *"Gaat dan heen en onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen alles wat Ik u geboden heb"* zoals Jezus het ons opdroeg in Mattheus 28 vers 19!
- ^{xix} Johannes 11 vers 47: *"... Wat zullen wij doen? Want deze Mens doet vele tekenen"*.
- ^{xx} Markus 1 vers 22: *"En zij verbaasden zich over Zijn leer, want Hij leerde als machthebbende en niet als Schriftgeleerden"* en in Markus 2 vers 2c staat van Hem vermeldt: *"... en Hij sprak het Woord"*.
- ^{xxi} Handelingen 10 vers 38: *"Belangende Jezus van Nazareth, hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en kracht; Die het land doorgedaan is, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren"*.
- ^{xxii} *"En Hij de schare ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren gelijk schapen zonder herder"* Mattheus 9 vers 36.
- ^{xxiii} Jesaja 61 vers 1 tot 3: *"De Geest van de Heere HEERE is op Mij omdat Hij Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis: om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wrake van onze God; om alle treurende te troosten; om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad voor as, vreugdeolie in plaats rouw, een lofgewaad in plaats van een genoemd in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken"*.
- ^{xxiv} Johannes 20 vers 21: *"Jezus dan zei opnieuw tegen hen: "Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u"*.
- ^{xxv} Jezus zei vlak voor hij ten hemel opvoer: *"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, dezelve dopende in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen alles wat ik u geboden heb"* Dit staat in Mattheus 28 vers 19.
- ^{xxvi} Hosea 14 vers 6: *"Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon"*.
- ^{xxvii} Johannes 6 vers 63: *"De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven"*.
- ^{xxviii} 2 Korinthe 3 vers 6: *"Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend"*.
- ^{xxix} Openbaring 19 vers 10c: *"De getuigenis van Jezus is de geest van profetie"*.
- ^{xxx} Efeze 5 vers 14: *"Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten!"*
- ^{xxxi} Billy Graham rules: <https://billygraham.org/story/the-modesto-manifesto-a-declaration-of-biblical-integrity/>
- ^{xxxii} Romeinen 12 vers 1 en 2: *"Ik bid u dan broeders door de ontfermingen van God dat u uw lichamen stelt tot een levende en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst"*.
- ^{xxxiii} Mattheus 6 vers 1 tot 5.
- ^{xxxiv} Mattheus 6 vers 5 tot 9
- ^{xxxv} Mattheus 6 vers 16 tot 19.
- ^{xxxvi} Lees hier zijn volledige levensgeschiedenis: http://levendenstromendwater.blogspot.com/p/blog-page_66.html
- ^{xxxvii} *"En zoals het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel"* zoals verwoord in Hebreëen 9 vers 27.
- ^{xxxviii} Die Heilige Geest overtuigde hem van zonde omdat hij niet in Jezus geloofde, zoals staat in Johannes 16 vers 9.
- ^{xxxix} Romeinen 8 vers 7: *"Immers het bedenken van het vlees (onze natuurlijke manier van denken, doen en laten) is vijandschap tegen God, het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet"*.
- ^{xl} *"Doch wij allen zijn als een onreine en al onze eigen gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleeft"* zegt Jesaja in hoofdstuk 64 vers 6.
- ^{xli} Efeze 2 vers 8: *"Uit genade bent u zalig geworden door het geloof, het is niet uit u maar Gods gave!"*
- ^{xlii} Psalm 92 vers 15 en 16.
- ^{xliiii} Johannes 15 vers 16.
- ^{xliiv} Lucas 14 vers 23: *"En de Heer zei tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en de hekken en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol wordt"*.
- ^{xlv} 1 Korinthe 2 vers 2: *"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en Die gekruisigd!"*