

STICHTING “LEVEND EN STROMEND WATER”

JAARVERSLAG 2021



“KYRIE ELEISON, HEER ERBARM U”

Stichting “Levend En Stromend Water”

Scheg 3

8281 MV Genemuiden

Telefoon: 038-3959785

Mobiel: 06-51046981

Email: levendenstromendwater@gmail.com

Website: www.levendenstromendwater.blogspot.com

RSIN/fiscaal nummer: 860682596

KvK-nummer: 76575802

Bankrekeningnummer: NL50 RBRB 0787 6882 15

Voorwoord

Het blijven ongekeerde tijden! Tijden die wij en generaties voor ons, nog nooit hebben meegemaakt. Wereldwijde chaos, dreigingen, verwarring, misleiding, vervolging, verdrukking, epidemieën, geruchten van oorlogen en andere tekenen van de tijden zoals Jezus die voorspeld heeft. Wij verwachten dat het nog erger wordt. Want als weeën eenmaal begonnen zijn, worden die alleen maar erger totdat de geboorte heeft plaatsgevonden.

Het is ongekend dat politici die uitkomen voor Bijbelse principes van seksualiteit en huwelijk en die dat delen met anderen, aangeklaagd worden. Dat is het Christelijke Finse parlementslid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Finland, Päivi Räsänen, overkomen. Ook Ds. A. Kort uit Krimpen aan den IJssel overkwam het.

“Waarom gaan er zoveel rampen en tegenspoeden over ons land en de wereld?” Zo vragen veel mensen zich af. Er is maar één reden, namelijk dat ons land zich van God en Zijn goede geboden heeft afgekeerd en eigen wegen is ingeslagen. Met name op het gebied van de heiligheid van het leven, van het huwelijk en onderscheid tussen man en vrouw. Het is vooral het doden van het kwetsbare en ongebooren leventjes in de moederschoot die om een reactie van God vragen.

Toen Kaïn, de zoon van Adam en Eva, zijn broer Abel had doodgeslagen, riep het bloed van Abel naar de hemel. Wat gebeurde er vervolgens: God hoorde dat¹. Zou dan het bloed van al die geaborteerde kinderen in ons land al niet decennialang roepen naar de hemel? En het bloed van hen die geholpen werden met het voortijdig beëindigen van hun eigen leven? Dat moet toch wel?! God heeft ook de roep van al dat bloed gehoord! Hij gaat komen, zegt de Bijbel met Zijn oordelen!

Wat betekent dat dan voor ons, als bestuur van de Stichting? Gaan wij bij de pakken neerzitten? Dat niet, in integendeel! Deze tijd geeft juist veel mogelijkheden om het Evangelie van Gods Koninkrijk te delen. Om met kracht te getuigen van redding, genezing en vrijheid in Jezus tegen alle jongeren en ouderen die wij ontmoeten op straat en in samenkomsten. Voor wanhopige mensen² is er hoop! Vóór zondaars is er redding! Vóór zieken, is er genezing! Vóór een eeuwig perspectief met Jezus! En vóór wedergeboren gelovigen kracht om van Jezus te getuigen!

Dit jaarverslag over het jaar 2021 geeft daar een indrukwekkend verslag van. God was met ons op straat, in de gebeden en zegende de gesprekken. Velen kwamen tot een doorbraak en geloof! Ook zagen wij genezingen. Wij mochten daarin een hulp zijn. Wij merkten het ook in ons persoonlijke leven met Jezus door de Heilige Geest. Wij ervaarden de kracht van God en verlangen naar meer van Zijn heerlijkheid op ons. Neem en lees... en doe als wij³!

¹ Genesis 4 vers 10: *“En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept”.*

² Lukas 21 vers 26: *“En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden”.*

³ *“Kom, ga met ons en doe als wij”.* Psalm 122 vers 1 (berijmd).

Inhoud

1. Introductie	4
2. Samenvatting 2021	6
3. Beleid	7
<i>Uitvoering van beleid</i>	7
<i>Gebieden in de regio</i>	7
<i>'Lock Downs'</i>	7
<i>Evangelisatie-acties</i>	7
<i>Verspreiding Bijbels en ander materiaal</i>	8
<i>Wedergeboren door genade aan te pakken</i>	8
<i>Waarde van de ziel: oneindig!</i>	8
<i>Nazorg</i>	8
4. Communicatie	10
5. Projecten	11
<i>Erop uit</i>	11
<i>Toerusting gelovigen</i>	11
<i>Ondersteuning buitenland</i>	11
<i>Website</i>	11
6. Tegenwerking in Staphorst.....	12
7. Waar zijn de arbeiders, waar...?	14
8. Financiën.....	15
<i>Doorlichting stichting ANBI Status</i>	15
<i>Stijging inkomen stichting</i>	15
<i>Besteding donaties</i>	15
<i>Ontvlechting eigendommen Evangelist Cees van Beek</i>	16
9. Welke deuren gaan er in 2022 open?	17
Bijlage 1 Buitenlandse bediening in de Himalaya	18
Bijlage 2 Korte foto-rapportage over Wezengezin in Pakistan	21
Bijlage 3 Geven, bidden en vasten	22
Bijlage 4 Kort Financieel Overzicht 2021	23

1. Introductie

Met grote vreugde bieden wij u het Jaarverslag van 2021 aan. Het is het 2^{de} jaarverslag van de “Stichting Levend En Stromend Water”. De stichting is 4 december 2019 opgericht en heeft sinds 20 maart 2020 een eigen bankrekening. De ANBI status werd aangevraagd en met terugwerkende kracht verleend op 4 december 2019. En inmiddels bestaat de stichting zo'n 2 jaar. Het eerste jaar, 2020, is gebruikt voor opbouw en het 2^{de} jaar, 2021, voor consolidatie en het ANBI-proof maken van de stichting.

De stichting ziet zichzelf als een middel om de komende jaren, met Gods kracht, jong en oud, de blijde boodschap van vrijheid, diepe troost en van redding te brengen overeenkomstig de missie van Jezus zoals verwoord in Jesaja 61 vers 1 tot en met 3: *“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken”*.

Daarnaast ervaart de stichting ook de roeping om wedergeboren gelovigen, op grond van deze indrukwekkende tekst, toe te rusten om de straat en pleinen op te gaan en plein en (openlucht) samenkomsten te organiseren. Dit te doen met nog meer passie voor Jezus door de kracht van de Geest. Om jongeren en ouderen hoop te geven die blijft tot in eeuwigheid, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God. Deze tweevoudige focus werd verdiept op de straten om jong en oud toe te rusten om te gaan getuigen in eigen werk-, leef- en woonomgeving.

Tot slot. Wij hebben alle Bijbelteksten cursief en in het rood weergegeven. Citaten van mensen staan in het zwart en cursief.

Op de valreep... drie jongemannen tot Jezus!

Maar..... elke keer dat we staan op het Unieplein in Kampen gebeuren er verrassende dingen op de valreep. Ik, Adrie, wilde al wel beginnen met opruimen, maar Cees had behoefte aan nog even wat napraten. Even later staan er vier opgeschoten knullen, druk en luid pratend, voor onze neus voor en onder de parasol ruimte. Duidelijk aangeschoten. Eentje had een halfvol glas in zijn hand, wat leek op cola. Hij beweerde luidruchtig dat het appelsap was en begon erover dat hij Jezus zou kennen vanwege zijn kerkgang. Maar nu was het kennelijk de tijd om meer te willen weten over Hem en dat moesten wij hem wel kunnen vertellen. Zijn kameraden lachten wat en ik voelde me in de maling genomen en zei dat ook. Maar nee, hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij meer van Jezus wilde weten. Want hij wist dat hij verkeerde dingen deed en teveel dronk (bij doorvragen bleek hij minstens drie bier op te hebben) en Jezus nodig had.

Het leek serieus te zijn, maar het voelde voor mij als terecht gekomen te zijn in een soort van toneelstuk. Maar wat als het echt is!? Het rode boekje gepakt en hem rechtstreeks het zondaarsgebed voorgehouden. Hij sprak het direct uit. Hem de handen opgelegd en gevraagd of de Heer hem tegemoet wilde komen. Hij voelde na het gebed nog niets van Zijn aanwezigheid en dus bad ik nogmaals voor hem. Hij zakte op zijn knieën. Ja, dat is de beste plaats om Jezus te ontmoeten- en riep hardop in een gebed tot Jezus. Dat leek mij welgemeend en ik bad hardop in tongen mee. Daarna in gewone taal gebeden dat hij van zijn drank afkomt. Hij stond op en was erg blij. Hij riep het uit dat hij nu Jezus had in zijn leven. Nog altijd aangeschoten, dat wel. Hoe verder dat laat ik aan onze Heer over.



Cees: Ik hoorde Adrie het rode boekje doornemen en ineens was de Geest aanwezig. Plotseling is het dan een strijdtoneel waarin wij de overwinnaars door Jezus Christus zijn. Ik ging als vanzelf naar zijn twee kameraden en begon een gesprek. Eerst bij de ene, hij was niet aangeschoten en wilde ook naar Jezus. Hij bad het gebed en ik ging zijn vriend halen die wel gedronken had maar nog wel wist wat hij deed. Ook hij gaf zijn leven aan Jezus. Aan alle drie heb ik een pakketje boekjes meegegeven.

Adrie weer: de vierde knul stond aan de kant te huilen. Ik had hem al eens eerder ontmoet, dacht ik. Een gelovige jongen. Ik zei: *"Jij hebt veel gebeden voor je vriend, hè?"* Hij knikte, omarmde zijn vriend en zei huilend van vreugde: *"Ik heb voor je gebeden, jongen. Ik heb voor je gebeden!"* Deze jongens komen uit een stadje uit de buurt en we zullen ze vaker ontmoeten....

Kampen, Adrie Koops en Cees van Beek, 26 juni 2021.

2. Samenvatting 2021

Het jaar 2021 kenmerkte zich door instabiliteit van de maatschappij. Wij zien de kleinschaligheid in kerkelijk Nederland weer terugkomen. Wij horen de voetstappen van Jezus naderen in de toenemende chaos, verwarring, geruchten van oorlogen, epidemieën en wereldweeën. Hij schudde dit jaar Zijn gemeente wakker: *“Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten⁴”*.

Juist daarom zal de focus van de stichting nog scherper gelegd worden op de kern, namelijk uitbreiding van kleinschalige activiteiten om meer jongeren en ouderen in de regio Kampen-Genemuiden-Staphorst bereiken met het goede nieuws van Jezus! Jezus verwoordde het in Lukas 4 vers 43 zo: *“Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden”*. Dus meer activiteiten in kleinschaligheid buiten, in gebouwen en huizen.

Wij ervaren ook een toenemende noodzaak om wedergeboren gelovigen toe te rusten, zodat zij ook gaan getuigen. Daarom werd in 2020/2021 het boek met de titel: *“Verlang je ook zo naar kracht om van Jezus te getuigen?”* in het voorjaar van 2021 uitgegeven. Het is verspreid onder bekenden. Het boek wordt nu op straat uitgedeeld aan gelovigen. Inmiddels zijn meer dan 600 exemplaren gratis uitgedeeld.

Vele gesprekken leidde tot gebed en geloof in Jezus. Wij houden geen aantallen bij, de stand van de teller is bekend bij God. Wij zullen het straks te horen krijgen. Het zijn er echter veel geweest in Kampen, Genemuiden en Staphorst. Ook werden mensen genezen door gebed. Telkens gaf het onuitsprekelijke vreugde als wij deze wonderen meemaakten. Soms gaan wij de straat op tegen de weerstand uit de duisternis in. Echter wij komen altijd terug met diepe blijdschap, grote vrede en vaste hoop. Een vaste hoop dat het niet voor niets is geweest maar tot heil van de zondaren die wij gesproken hebben. Wij hebben getuigd van Jezus, onze God en Zaligmaker en dat leidt tot nieuwe getuigenissen.

Inmiddels tekenen op natuurlijke manier de contouren zich af van drietal gebieden te weten, de cluster Kampen/IJsselmuiden/Grafhorst, de cluster Genemuiden/Hasselt/Zwartsluis en de cluster Staphorst/Rouveen/IJhorst. Er is ook een groeiend aantal personen dat meedoet met evangeliseren op straten en markpleinen, met name in het gebied van Kampen.

De financiële ondersteuning van evangelisatie en projecten in het buitenland kwam in een stevige stroomversnelling terecht door noodkreten vandaar. Voedselondersteuning en de bouw van een evangelisatie boerderij in de Himalaya werden gerealiseerd. Er werd voedsel-, kleding- en schoolondersteuning gerealiseerd naar de wezenbediening in Pakistan. Het huurhuis kon worden gekocht waarin deze familie leeft.

Tenslotte, de stichting werd doorgelicht op de door de belastingdienst gestelde voorwaarden om de ANBI-status te handhaven. De uitslag was positief: ANBI-proof!

⁴ Efeze 5 vers 14.

3. Beleid

De stichting heeft een beleidsplan 2021 – 2023 geschreven. Op grond daarvan werd in een activiteitenplan voor 2021 opgesteld. In deze verslaglegging wordt verantwoording afgelegd over dit activiteitenplan. Het is een verantwoording van deze activiteiten aan belanghebbenden, donateurs, bidders en aan de overheid (ANBI-status). Centraal in het beleid staat de verspreiding van het Evangelie van Jezus door gesprekken, in gebeden, in samenkomsten en op straat.

Uitvoering van beleid

In 2021 is dit Evangelie van het Koninkrijk van God met kracht en vooral met toenemende ernst verspreid. De grote oogst moet binnengehaald worden en daarna komt Jezus terug op de wolken van de hemel! De boodschap is nog ernstiger geworden vanwege het feit dat wij geloven dat het einde van de eeuwen op ons is neergedaald⁵. Salomo schrijft: *“De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straten”*⁶. Dit citaat geeft ons een diepe passie, ook voor de ernstige kant van Jezus Zijn liefde. De kant van de verlorenheid, van de toorn van God, van het eeuwige oordeel, van de tweede dood, van de buitenste duisternis.

Gebieden in de regio

In de loop van 2021 tekende zich drie gebieden af te weten, het gebied Kampen/IJsselmuiden/Grafhorst, het gebied Genemuiden/Hasselt/Zwartsluis en dat van Staphorst/Rouveen/IJhorst.

Dit jaar zijn er personen bij gekomen die mee zijn gaan doen met evangeliseren op straten en markpleinen. Er is een voorzichtige start gemaakt met het houden van avonden voor jong en oud. Er is grote verwachting dat hier in 2022 en komende jaren meer vorm en inhoud aan gegeven zal worden. Het bestuur is hier zeer dankbaar voor!

‘Lock Downs’

In goed overleg met de betreffende toezichthouders zijn wij op de weekmarkten aanwezig geweest in Genemuiden en Staphorst aanwezig geweest. Op straten hebben wij ons gehouden aan de regels van de overheid. Meerdere keren op 1,5 meter voor jongeren en ouderen, midden op straten en pleinen gebeden en hen in gebed naar Jezus geleidt. Gods Geest overbrugt afstanden, waar eerder handen werden opgelegd voor genezing.

Evangelisatie-acties

Er is zo’n 150 keer op markten en op straat het evangelie van Jezus Christus gedeeld met naar schatting meer dan 1500 personen. Dat was in Staphorst, Genemuiden en in Kampen. Er is één doopdienst gehouden in Genemuiden en er zijn geen inpandige evangelisatiediensten gehouden vanwege de corona-maatregelen. In totaal zo’n 1500 (!) uren met elkaar op straat en in samenkomsten geweest.

⁵ 1 Korinthe 10 vers 11: *“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is”*.

⁶ Prediker 12 vers 5.

Verspreiding Bijbels en ander materiaal

Er zijn gratis honderden, honderden flyers in verschillende talen uitgereikt, vele boeken meegegeven en veel (kinder)Bijbels weggeven. Een groot aantal keren hebben wij gebeden met jongeren en ouderen op straat of in de caravan, voor een zegen, voor nood in hun leven, voor genezing van ziekten en voor bevrijding. Iedereen met wie wij gesproken en waarmee wij gebeden hebben, heeft ons kaartje voor nazorg, gesprek en gebed meegekregen. Ook zien wij dat er in de loop van de tijd meerdere gesprekken zijn met dezelfde jongeren. Iedere keer verdiept het zich. Wij zien dat sommigen van hen, na 2 of 3 gesprekken, tot overgave aan de waarheid van Jezus komen. Ook zien mensen telkens de caravan met het opschrift *“Alleen Jezus maakt vrij!”*. Als het tegenviel, hebben ervaren om trouw te blijven aan onze roeping voor evangelist, wetende dat de Heere dat beloont!

Wedergeboren door genade aan te pakken

Vele tientallen jongeren en ouderen zijn tot geloof gekomen tijdens gesprekken over Jezus en Zijn volbrachte werk aan het kruis, Zijn dood en opstanding uit de dood! Zij riepen Hem aan, gewoon buiten op straat⁷ en namen Hem aan. Zij gaven hun hart aan God en hebben Jezus beleden, zijn wedergeboren door het geloof. Dat gebeurde soms tijdens een tumult in een groep jongeren. Dat gebeurde soms in stilte midden op straat waar iedereen langs liep en niemand iets merkte. Soms gebeurde het in de stilte thuis als zij het rode boekje gelezen hadden en verlangend naar verlossing het geloofsgebed baden.

Waarde van de ziel: oneindig!

De waarde van de wedergeboorte door het geloof in Jezus Christus is niet uit te drukken in geld, in enig aards bezit, eer of eigen roem. De waarde van een ziel gaat de waarde van de hele aarde ver te boven⁸. De meest indrukwekkende momenten in je leven zijn wanneer je jongeren en ouderen zalig ziet worden. Dan heeft men de eeuwige bestemming bereikt! Dat mensen genezen op straat en in samenkomsten is erg indrukwekkend, ook als zij van (jarenlange) kwellende pijn of (dodelijke) kwalen verlost worden. Echter de ziel is geschapen voor een eeuwigheid om God te dienen en te eren in Zijn aanwezigheid, dag en nacht, dagen zonder getal! Daarop ligt onze focus!

Nazorg

Nadat jongeren of ouderen tot geloof gekomen zijn, geven wij hen een pakketje boekjes mee. Ook een visitekaartje waarop onze adresgegevens vermeld staan. De boekjes zijn van verschillende schrijvers van alle eeuwen die mensen leren hoe je met Jezus kunt wandelen en door de inwonende Heilige Geest je leven kan inrichten naar Zijn wil. Als wij afscheid van hen genomen hebben, weten wij immers niet waar zij blijven, uitgezonderd een enkeling die bij ons in de buurt woont. Op die manier kunnen zij altijd op ons terugvallen. Er wordt nagedacht hoe wij hen een discipelschap traject aan kunnen aanbieden.

⁷ Romeinen 10 vers 13: *“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”*.

⁸ Mattheüs 16 vers 26: *“Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?”*

Genemuiden: jong stelletje kwam tot Jezus!

Wij mochten vanwege de corona een paar weken niet op de weekmarkt staan. Wij parkeerden dan onze auto's langs de havenkade op een paar honderd meter van de weekmarkt. Nog voor we konden vertrekken naar deze markt liep er een jong stelletje voor ons langs. Adrie gaf aan het meisje het boekje 'Solve The Mystery' en vroeg aan beiden wat 'Solve the Mystery' zou kunnen betekenen. *"Iets met een mysterie oplossen, ontdekken?"* vroeg ze. *"Ja"*, dat klopt. *"Weet je welk mysterie?"* Even een aarzeling en toen zei zij: *"Heeft het te maken met leven of zo?"* Daar konden we op doorgaan. Zij was uit Genemuiden afkomstig, bijna niet meer kerkelijk meelevend. Hij woonde in het buitenland, wel Nederlander, en katholiek. Maar niet kerkelijk en ook geen Bijbel lezend. Hij wist iets van het geloof. Beiden erg open voor wat wij konden getuigen over Jezus en over het offer wat Jezus bracht voor de zonden van ieder mens. *"Ook voor jullie...!"* We vroegen of ze tijd hadden zodat we nog meer mochten vertellen en dat was goed.

Onze getuigenissen werden heel aandachtig gevolgd en de vragen die kwamen, gaven ons weer meer stof om te getuigen en duidelijk uit te leggen waar het om gaat in het christelijk geloof. We merkten dat de Heilige Geest hen aan het voorbereiden was om Jezus aan te nemen. Ook getuigde Adrie dat hij waarschijnlijk niet meer zou leven vanwege de vele doodswensen in zijn jeugd. Gelukkig is Jezus toen in zijn leven gekomen die hij aangenomen had. Cees voegde daar zijn ervaringen aan toe. Dat gebruikte de Heilige Geest zo ervaren wij! Cees legde uit aan de hand van het rode boekje dat Jezus de Brug is, de enige Weg terug naar de hemelse Vader. *"Willen jullie dat?"* Er was even een aarzeling... *"Mogen we jullie daar bij helpen?"* Na nog een keer getuigd te hebben dat het belangrijk is om die stap in je leven te zetten, stemden ze beiden daarmee in. Hij wat onwennig, want hij had nog nooit gebeden zei hij. *"Hoe moet dat?"* Zij nam het voortouw en beiden baden Cees na, dat gebed dat achterin het rode boekje staat. Cees liet het even stil worden en vroeg toen waar zij stonden. Allebei zeiden zij *"Aan de kant van God!"*

"Er is nu een drievoudig snoer in een relatie (huwelijk) gekomen niet snel verbroken wordt", zo zeiden wij. Adrie mocht getuigen hoe Jezus zijn huwelijk op het nippertje wist te redden! Toen Adrie de vraag stelde aan het meisje wat ze nu ervaren had, kwamen er tranen. Ze was zowel verdrietig als blij en zij zei vrede te ervaren en ook blij gebeden te hebben. Cees legde uit dat dat kwam omdat de rugzak van zonde weggenomen is, weggenomen door het bloed van Jezus. Hij is de Vredevorst en nog zoveel meer, vertelden we. Adrie vroeg wie of wat haar zo beschadigd heeft, gezien haar tranen (woord van kennis). Daar wist en gaf ze zo geen antwoord op. Wel vertelde zij dat last had van "stemmen" in haar hoofd. Zij wist dat die stemmen van de duivel waren. Als zij dan ging bidden, verdwenen die stemmen. Ook dat zij doodswensgedachten had die haar dood wilde hebben. Cees betoogde dat dat nu weg was want zij was tot nieuw leven, tot eeuwig leven gekomen. Hij vertelde hoe zij de duivel, als hij nog weer eens langs kwam, in de Naam van Jezus, gebaseerd op het overwinnende bloed van Jezus, weg kon sturen. Als dat niet hielp dan was zij van harte welkom om met ons te bidden.

Haar ouders waren onlangs gescheiden, zei ze. Haar vader woont in een dorp verderop. Na in totaal zo'n drie kwartier met elkaar gesproken te hebben, namen ze dankbaar en blij afscheid (setje boekjes en een kaartje). Daar gingen zij gebonden in het drievoudig snoer met God en met hoop in deze wereld en voor de eeuwigheid. Terwijl er allerlei mensen langsliepen en tussen ons door liepen terwijl wij zo'n drie kwartier met elkaar spraken, konden hen ondanks dat alles, in alle rust naar Jezus leiden zoals Andreas bij Petrus had gedaan.

Genemuiden, Adrie Koops en Cees van Beek, 2 maart 2021.

4. Communicatie

Wij sturen ter inspiratie, bemoediging en aansporing onze verslagen van evangelisatie-acties naar een groep van meer dan 100 gelovigen. In totaal zijn er in 2021 zo'n 100 verslagen verzonden. Het schrijven ervan is voor ons ook een manier om woorden te leren geven aan wat wij meemaken tijdens deze acties. Onze ervaringen kunnen de lezers helpen om ook (meer) te gaan getuigen in eigen woon-, werk- en leefomgeving.

Sociale media worden gebruikt om de missie van de stichting te ondersteunen. Zo is er in de lokale krant van Zwartewaterland, de Stadskoerier, iedere maand een column geplaatst door Evangelist Cees van Beek. De kern van de columns is telkens onvoorwaardelijk te komen naar Jezus voor rust van de ziel en vrede met God. In deze Stadskoerier is een paar dagen voor Pasen een paginagrote advertentie geplaatst. Vanwege een hoge korting is deze toen ook geplaatst in de Brug, het huis-aan-huisblad van Kampen en omgeving. De blijde boodschap van het Evangelie van Jezus Christus in deze tijd bij zo'n 35.000 (!) woningen op de deurmat!

5. Projecten

In het jaarplan 2021 staan een aantal projecten opgesomd. Hier een korte verantwoording van elk van die voornemens.

Erop uit.

Dit is eerder in dit verslag beschreven als de kern van de missie van de Stichting “*Levend En Stromend Water*”

- **Caravan.** De eerste fase betrof het inbouwen van de infrastructuur om als centrale unit in openlucht evangelisatie te functioneren. Vervolgens is lang gezocht naar een bedrijf die het aandurfde om een achterklep aan te brengen aan de achterkant van de caravan om grote schermen en luidsprekers te kunnen opbergen. In januari 2022 is deze klep aangebracht zodat de tweede fase kan worden uitgevoerd. Deze betreft de aanschaf van een groot scherm en luidsprekers voor gebruik in de openlucht.
- **Lokale bijeenkomsten.** Deze zijn niet doorgegaan vanwege de corona-maatregelen. Er stond bijvoorbeeld een buiten-Kerstviering met ca. 80 jongeren gepland in het Ichthus College te Kampen bij het praktijkonderwijs. Op het laatste moment echter moest de school weer dicht vanwege een coronagolf.

Toerusting gelovigen.

Er is een bijeenkomst gehouden in de cluster Kampen met ca. 30 gelovigen waar wij getuigd hebben over het mooie en indrukwekkende werk op straat. Daaruit is een initiatief ontstaan dat naar verwachting zal gaan leiden tot een eigen groep uitgaande gelovigen in deze cluster.

- **Eigen Publicaties.** Een eerste boekje is uitgegeven met de titel “*Verlang je ook zo naar kracht om te getuigen?*”. Het boekje wil de gelovigen toerusten met Gods kracht om te getuigen met vrucht. Er zijn meer dan 600 exemplaren verzonden aan kennissen en uitgereikt in samenkomsten en op straat. Aan een volgende publicatie over “het hoe van getuigen” is in dit jaar nog geen begin meegemaakt.
- **Meer van de Geest.** Dit is een onderwerp dat altijd zal blijven bestaan want er is altijd meer heerlijkheid in de eindeloze voorraadschuren van onze God in de hemel. Wij hebben meer van die heerlijkheid van Gods Geest op ons nodig om de harten te kunnen bereiken. Het past ook in de komst van de laatste grote wereldwijde opwekking voordat Jezus terugkomt. Net zoals vasten en bidden een vast onderdeel is van het leven van degenen die meedoen met evangeliseren en bidden voor meer oogst.
- **Kleine huissamenkomsten.** Er is inmiddels een kleine discipelgroep in Staphorst van start gegaan. In Genemuiden is een eerste initiatief besproken om tot een huiskerk te komen.

Ondersteuning buitenland.

Deze heeft door de hongersnood in de Himalaya een hoge vlucht genomen. Ook is er een grote donatie gegaan naar de aankoop van het huurhuis van het wezen gezin naar Pakistan. Zie bijlagen voor foto-rapportages.

Website.

Aan de bouw van een website is nog niets gedaan. Alle publicaties worden vooralsnog geplaatst op de weblog “*Stromend En Levend Water*”.

6. Tegenwerking in Staphorst

Als een donderslag bij heldere hemel kwam op zondagmiddag 4 september de preek van Ds. H. van Marle van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst over onze evangelist Cees van Beek. Hij zou dwalen op tal van thema's zoals de doop in de Geest, de ziekenzalving, het geloofsleven, en zou geestelijke zwakke vrouwen bewegen om zich van de kerk af te keren. Kerkgangers werden geadviseerd om afstand tot hem te houden en eventuele contacten te verbreken.

De door Ds. H. van Marle uitgesproken woorden, zijn door het bestuur van de Stichting als laster en smaad bestempeld. Het bestuur heeft een gesprek aangevraagd met de kerkenraad en ds. H van Marle. Dat gesprek dat plaatsvond op 24 November jl. heeft niet geleid tot herziening van het standpunt van de dominee en kerkenraad. Wel is de kerkenraad teruggekomen op het feit dat niet eerst is gekozen voor kennismaking en overleg. Tot slot verzocht men tijdens dit gesprek of onze evangelist Cees van Beek niet uit Staphorst kon vertrekken. De aanwezigheid van de HHK gemeente zou voldoende zijn. Er is in de visie van de kerkenraad geen behoefte aan de blijde boodschap van Jezus Christus zoals door evangelist Cees van Beek verkondigd wordt.

Een volkomen onbegrijpelijke vraag van een Christelijke kerkelijke gemeente om te vragen of wij willen vertrekken met evangeliseren. Wij ervaren grote geestelijke nood in Staphorst! Vele duizenden buiten, maar ook binnen de kerken zijn grote aantallen nog niet wedergeboren door het geloof in Jezus. Wat moeten zij als Hij straks terugkomt? Immers: *“Hij zal komen op de wolken. Iedereen zal Hem zien, ook de mensen die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over Hem huilen en treuren. Ja, amen⁹!”*. Ja... wat moeten zij dan?

Uiteraard heeft het bestuur geantwoord dat zij niet uit Staphorst zal vertrekken maar de komende jaren door zal gaan met de geplande activiteiten. Dat doen wij in het besef dat God dit ten goede zal keren voor jong en oud met een kostbare ziel op weg naar de eeuwigheid.

⁹ Openbaring 1 vers 7.

Getuigenis uit Staphorst: 2 jongens van 13 jaar, vrienden...

Ik had in mijzelf gebeden om, voordat de markt eindigde, nog een ziel te bij Jezus te mogen brengen. Ik had een boek gepakt om te gaan lezen. En ineens stonden daar twee jongens van een jaar of 13 voor het tafeltje. Zij waren vrij en gingen naar het voortgezet onderwijs in Meppel. Beiden uit een niet-kerkelijk gezin, wel waren de grootouders gelovig. Wij kregen een gesprek over Jezus en de geestelijke strijd om mensen aan de hand van de banner 'The way of live'. Jezus aan het kruis en op de weg erheen is een diepe geestelijke strijd om de zielen van jongeren en ouderen tussen de duivel met zijn demonen en de Heilige Geest met Zijn engelen.



'The way of life!' Met toestemming van Ain Vares (www.ainvaresart.com)

Toen ik vroeg waar zij nu stonden, zei de ene dat hij geknield lag voor het kruis (hoe aandoenlijk en kwetsbaar om dat te vertellen) en de andere wist het niet precies ... ergens er tussenin. Ik nam hen mee naar de andere kant en bood hen een stoel aan en ging zelf zitten in de deuropening van de caravan. Het gesprek ging verder nadat een van hen gevraagd had hoe laat het was want zij hadden ergens een afspraak. Zij hadden nog wel even tijd. Het ging vervolgens weer over Jezus en wat Hij gedaan had aan het kruis, ook voor hen.

Opeens vroeg een van hen toen het over Jezus ging "Weet u wat eeuwig leven betekent?" Hij was niet kerkelijk opgevoed maar las kennelijk wel de Bijbel want daar had hij dit gelezen. Ik zat een ogenblik perplex want hij raakte met zijn eenvoudige vraag de kern van het evangelie namelijk de eeuwige relatie met de Vader door de Zoon zoals verwoord in Johannes 17 vers 3: **"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt"**. Dan weet je op datzelfde moment, dit is het moment van de liefde van God voor hen is aangebroken. Ik kon hen daarna in gebed zo naar Jezus leiden. Geen enkele weerstand of godsdienstig verzet. Zij, vrienden van elkaar, namen Hem heel kinderlijk aan en ervaarde na een paar minuten opgewondenheid van binnen en rust van Boven, zo zeiden zij. Ik heb hen boekjes meegegeven en hen verteld dat zij mij altijd op deze markt konden bereiken.

Het is werkelijk bijna niet te bevatten dat je bidt voor zielen en dat God die dan vervolgens stuurt zoals met die twee jongens. Compleet voorbereid door de Geest en zo naar het eeuwige leven kunnen leiden dat alleen in Jezus Christus is! Het begon met een gesprek over een sleutelhanger met een QR-code en eindigde voor beiden met eeuwig leven! "Hem komt alleen toe alle eer, glorie en dank!"

Cees van Beek, 24 februari 2021, Staphorst.

7. Waar zijn de arbeiders, waar...?

De vraag “Waar zijn de arbeiders, waar...?” leeft sterk binnen het bestuur. Ondanks dat de Heer van de oogst dringend roept, zijn er maar weinig arbeiders in Zijn oogst. Waar zijn ze die het goede nieuws vertellen en getuigen van hun Jezus, de enige Hoop in deze wereld? Vertellen dat zij weer thuis mogen komen bij hun hemelse Vader, dat Jezus hen wil vergeven en eeuwig leven wil geven? Dat Jezus de toegang naar God weer heeft vrijgemaakt en dat de Geest hen van binnen nieuw leven wil geven, hen wil genezen en herstellen wat er aan ruïnes is ontstaan¹⁰.

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt¹¹”.

De stichting ziet het als haar eerste roeping die arbeiders te roepen uit hun schuilhoeken, uit hun huizen, om uit gaan en hen daarvoor geschikt te maken door de werking en leiding van de Heilige Geest.

¹⁰ Jesaja 61 vers 4: *“Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie”.*

¹¹ Matheus 9 vers 35 tot en met 38.

8. Financiën

De stichting heeft de administratie van de financiële huishouding uitbesteed aan een administratiekantoor. De organisatie en uitvoering van de administratie en de financiën is voor dit jaar 2021 gecontroleerd door Van Rhee Accountants. Zij hebben een zogenaamde samenstellingsverklaring afgegeven. Dit houdt in dat de gevoerde financiële administratie voor 2021 in orde is bevonden en voldoet aan de geldende richtlijnen. Een verkorte versie is opgenomen als bijlage 4 in dit jaarverslag. Het rapport zelf is te downloaden op de website op de ANBI-pagina.

Doorlichting stichting ANBI Status

Bij de leden van het bestuur is geen kennis aanwezig van de wet en regelgeving van de belastingdienst betreffende de ANBI-status van de Stichting. Vanwege de sterk groeiende donatiestroom in het eerste half jaar van 2021 heeft het bestuur daarom besloten een externe belastingdeskundige in te huren. De opdracht was de administratieve en financiële organisatie van de stichting door te lichten op de vereisten van de Belastingdienst voor de ANBI-status. De uitslag was positief, de stichting voldeed op een enkele administratieve verplichting na. Verder gaf de belastingdeskundige een aantal adviezen die in de loop van 2022 zullen worden gerealiseerd.

Stijging inkomen stichting

Vergeleken bij de inkomsten van 2020, het startjaar van de stichting, is er een sterke stijging aan inkomsten geweest. Dat komt vrijwel geheel door de sterk gestegen donatiestroom. In 2020 bedroegen de inkomsten € 21.487 en dit jaar 2021 was dat € 55.994! Meer dan een verdubbeling! Echt een wonder dat de Heere de harten geneigd heeft als waterbeken. Het bestuur ervaart dit als de gunst van God op het vele werk van de stichting. Donateurs hebben vertrouwen in het werk en de daadwerkelijke besteding van hun donaties.

Eén voorbeeld nog hoe God ons zegende met gunst van boven. De marktgelden die Staphorst de afgelopen jaren heeft geheven zijn in mei dit jaar geretourneerd, een bedrag van € 650! Vanaf dat moment hoeven wij geen marktgelden in Staphorst meer te betalen. Er bleek geen juridische grondslag voor de heffing. De marktmeester kwam daarachter en heeft dit voor ons verzorgd! Het geld is meteen gedoneerd aan de buitenlandse bedieningen. Wij hadden het geretourneerde geld op dat moment niet nodig.

Besteding donaties

Alle donaties worden één op één gebruikt voor het financieren van het evangelisatiewerk op straat en in samenkomsten. Alle evangelisten en de vrijwilligers die hieraan meedoen voorzien in eigen levensonderhoud. De donaties voor de buitenlandse bedieningen gaan ook één op één door en de stichting betaald de bankkosten. Er is geen overhead, er is geen kantoor en er zijn ook geen andere huisvestingskosten. Het bestuur ervaart het als een grote verantwoordelijkheid om alle donaties zo effectief en doelmatig mogelijk te besteden in het Koninkrijk van Gods Zoon Jezus en van de hemelen.

Ontvlechting eigendommen Evangelist Cees van Beek

In 2014 startte onze evangelist in zijn eentje met evangeliseren op markten, straten en pleinen en in samenkomsten. Tot het begin van 2020 heeft hij alle activiteiten zelf bekostigd met de hulp van een stijgend aantal donaties. In het begin van 2020 zijn al zijn activiteiten in de stichting ondergebracht. In datzelfde jaar is ook de caravan in eigendom aan de stichting overgedragen. In 2021 werd zijn auto door de stichting overgenomen. Hij had in 2019 een tweede privéauto aangeschaft om de evangelisatie-activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Ook kosten voor verzekering van de caravan zijn door de stichting in 2021 overgenomen. Zijn privé-financiën zijn nu volledig gescheiden van de kosten van alle evangelisatie-activiteiten ten behoeve van de stichting.

9. Welke deuren gaan er in 2022 open?

In 2021 werden deuren gesloten maar welke deuren heeft God geopend? Het “oude normaal” komt niet terug. Wij geloven dat grootschaligheid in kerken, conferenties, bijeenkomsten een gepasseerd station is. Wij bedoelen hier niet dat God niet meer kan en zal werken in samengekomen menigten. Integendeel Hij is soeverein daarin. Wij hebben een verrassend God en verwachten het altijd van Hem alleen!

Wat wordt dan “het nieuwe normaal”? De trend lijkt terug “naar de eenvoud van de handelingentijd”. Straat- en plein- en markt evangelisatie met (geluids)verklondiging. Kleine bijeenkomsten in huizen, bedrijfsgebouwen en op bedrijfsterreinen. Kleinschaligheid in kerken, bijeenkomsten buiten in de natuur met kleinere aantallen, vooral gericht op de oude van dagen en jongeren. Met als de centrale boodschap de aanbidding van Jezus als Koning over de koningen en Heere over de heren, in de tegenwoordigheid van de Geest. Met als belangrijkste doel de verloren jongeren en ouderen naar Jezus te leiden. Daarnaast om gelovigen toe te rusten voor getuigen door de doop in water en in Geest. Precies zoals het in de eerste eeuwen na Christus ging.

Wij besluiten dit naschrift met het gebed van Daniël en Jesaja: *“Kyrie Eleison, Heer erbarm U! Heere Jezus, kom met Uw Geest en breek door met grote kracht! Scheur de hemel O God daal neer met Uw kracht op steden, landstreken en mensen! Ontwaak de slapenden, laat de doden opstaan en laat Christus over hen schijnen! Wij werpen onze smeekbeden niet op onze gerechtigheden maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn!*

En wij wentelen de weg van de stichting op de Heere volgens Spreuken 16 vers : *“Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden”.*

Genemuiden, 10 februari 2022

Het bestuur, Sipke Faber, Henk ten Brinke en Cees van Beek

Bijlage 1 Buitenlandse bediening in de Himalaya

Er is dit jaar voor totaal € 15.200 gedoneerd voor deze bediening. Daarvan werd er € 6.020 gedoneerd o.a. voor voedsel tijdens de hongersnood tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie in de zomer van dit jaar. Er werd een 'Kingdom Farm' gebouwd waarvoor € 7.950 werd gedoneerd. Voor discipelschap en kerkplanting werd € 650 gedoneerd. Hieronder een paar voorbeelden van waar het gedoneerde geld naartoe is gegaan. Overigens zijn wij in het najaar van 2022 uitgenodigd om naar Nepal te komen en alle projecten en evangelisatieposten te bezichtigen.

Voedsel en bescherming

Er zijn meer dan 200 gezinnen uit de wildernis van de binnenlanden gevoed met een zak van 30 kg rijst, 2 liter olie, zout en handzeep. Daarnaast werden in het natte seizoen muskietennetten geschonken en tijdens evangelisatie-acties Bijbels en dekens uitgedeeld.



'Dear Cees Van Beek, Greetings! Here is the report of Food from several districts. Daily working people lost their job because of the pandemic and even Flood and Landslides affected the families. The community starvation started with no food, while still it takes two more months to have harvest in their crops fields. 35 people are all Christians and members of the local community church. They have heard that Lord God provides. However, this time they have seen how God has provided their daily Food. -Rice One bag 30kg -Cooking oil 1ltr -

Lentil 1kg -Salt 1 pack Altogether 35 packs each'.



This is something they have collected from the Jungle.

Nankala, een weduwe geholpen!

Nankala is een weduwe met drie kinderen (twee zonen van 12 en 7 jaar en een dochter van 10 jaar). Ze behoort tot de Dalit-gemeenschap, de laagste maatschappelijke klasse, woont in één van de districten. Haar man stierf zes jaar geleden doordat hij in een dorp in het uiterste westen van Nepal van een hoge berg afviel. Twee jaar geleden in 2019 hoorde ze het evangelie, gaf haar leven aan Jezus Christus en aanvaardde Hem als haar Heer en Verlosser. Maar desondanks moest ze haar land en huis verliezen en werd ze uit de gemeenschap gezet. Toen nam ze haar drie kinderen mee, verliet haar dorp en verhuisde naar een ander district om werk te zoeken. Een van mijn vrienden, een pastor, vond haar en gaf haar onderdak in de kerk. Drie kinderen worden toegelaten tot de plaatselijke school. Nankala werkt elke dag. Als ze werk krijgt, verdient ze net €5 per dag. Maar dat gebeurt niet elke dag. Ze wil een kleine winkel (chatpate, panipuri Pasal) runnen in een zogenaamde 'puller' of 'wheeler'. Wat haar elke dag voldoende voor leeftoch voor haar gezin geeft zonder zware arbeid. En minder kans op fysieke mishandeling! Totale kosten € 300.



Wij hebben als Stichting deze donatie gegeven zodat zij zelf weer kon voorzien in haar eigen levensonderhoud zonder het zware mannenwerk, zoals op de foto hiernaast te zien is. De handkar is te zien op de andere foto om zo voldoende inkomsten voor haar gezin te kunnen verdienen.

Gestorven baby, modderstroom vernielde hun huis.



Er was een moeder uit onze achterban die haar overwerkgeld doneerde voor een andere familie. Zij waren in diepe rouw gedompeld door het verlies van een pasgeboren kindje en hun huisje door rampen getroffen. Er werd een nieuw huis van gebouwd. Wij hoorden daarna dat ook zij beiden Jezus Christus hebben aangenomen! Halleluja!



'Kingdom Farm'

Hier een fotorapportage en een kort verslag van de bouw van deze boerderij.



Egalisatie en bouw van wegen en paden en erfafscheidingen erheen en erop

Hier een indruk van het budget en de besteding van de donaties: *'We planned to spend the budget in this way: 1. Chickens for egg production. 2. Chicken food: € 1000 for six months. After six months it starts giving eggs. 3. Lemon Planting: € 500 for one hundred hybrid grafted lemon plants, soil and labour. 4. Goathouse maintenance: € 500 for 20 goats. 5. Vegetable planting: €400. 6. Duck house: €500. Kindly, let me know if you want to suggest me some better ideas or more explanations. Thank you!'*



21 October 2021

'Dear Cees Van Beek, I and Hannah could be able to visit Kingdom Farm few days ago. I felt that, God has blessed our farm. We could be able to complete two farm houses, one chicken house for 200 chickens, a goat house for 50 goats, two little fish pounds for one thousand fishes, planted bananas, lemons, millets and vegetables. However, we still have more works to be done. I am now in process to register the 'Kingdom Farm' to the government. It gives us the authorization for the agro production. Our only one goal is to see the Kingdom of our God extended'.

Deepak uit Nepal.

Bijlage 2 Korte foto-rapportage over Wezengezin in Pakistan

Dit echtpaar uit Pakistan dat zelf geen kinderen kan krijgen, heeft vier wezen uit de omliggende dorpen aangenomen, als hun eigen kinderen. Zij hebben de leeftijd van 16, 12, 8 en 6 jaar, drie meisjes en een jongen. Het gezin verkeert vaak in financiële nood, vooral sinds de vader ziek is geweest en nog niet echt opknapt. In het voorjaar 2021 kwam het bericht dat het huurhuis waar zij al generaties lang in wonen, door de eigenaar verkocht zou worden. Toen is er een actie gehouden en een van de donateurs heeft de koopsom van € 13.000 voor zijn rekening genomen.

In het najaar van 2021 bleek dat het dak van het huis ernstig lek was en wel zodanig dat het op plekken binnen regende. De stichting heeft de reparatie voor haar rekening genomen. Ook betaalt de stichting eenmaal per jaar de schoolboeken voor deze wezen en maandelijks een bijdrage aan de dagelijkse voedsel.

De kinderen worden sinds vorig jaar met een schoolbusje naar school gebracht vanwege het feit dat drie opgroeiende tiener-meisjes zijn. Die zijn niet veilig daar. Recent werd er nog een christenmeisje van zeven jaar gekidnapt, verkracht en gedood!



Bijlage 3 Geven, bidden en vasten

De drie pijlers in het Koninkrijk van God zijn: geven¹², bidden¹³ en vasten¹⁴. Wij nodigen daarom iedereen van harte uit om de stichting financieel steunen. Je kunt dat doen door eenmalige donatie of periodiek geld over te maken naar rekeningnummer NL50 RBRB 0787 6882 15. U ontvangt dan de periodieke verslagen van evangelisatie en de jaarverslagen.

Wij nodigen de lezers en anderen ook van harte uit om het werk van de stichting te steunen met bidden en vasten. Indien u zich voor deze activiteiten wil opgeven, stuur dan een mailtje naar levendenstromendwater@gmail.com met uw naam, mobiele nummer en uw emailadres. Wij nemen u dan op in de gebedslijst. U ontvangt dan gebedsverzoeken en een terugkoppeling over de voor u bedoelde gebeden en gevast heeft.

Ten aanzien van de buitenlandse bedieningen is afgesproken dat donaties rechtsreeks, één op één, worden doorgegeven. Personen kunnen dus donateur worden van deze bedieningen en gebruik maken van het samenwerkingsverband van de stichting met deze bedieningen. Op die manier zijn ook deze donaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder zijn drie OR-codes voor doneren, één voor het werk van de Stichting, één voor de bediening in het Himalaya gebergte en één voor de bediening in Pakistan.



Evangelisatie Gebied Kampen tot aan Staphorst. Deze QR-code kan gebruikt worden om de stichting met evangelisatie-activiteiten te ondersteunen. In dit beleidsplan en jaarplannen kunt u zien waaraan uw donatie aan besteed zal worden. In de Jaarverslag wordt dit verantwoord.



Himalaya. Deze QR-code kan gebruikt worden het opzetten en het ondersteunen van de bediening van een evangelisten bediening in het Himalaya-gebergte. Het gedoneerde geld gaat één op één door naar deze bediening. Het zal gebruikt worden voor voedsel en materiaal voor evangelisatie en het kopen van Bijbels.



Pakistan. Deze donatie QR-code is bedoeld voor ondersteuning van een wezen gezin in Pakistan. Een kinderloos gelovig echtpaar heeft 4 weeskinderen uit nabijgelegen dorpen geadopteerd. Zij voeden die op in het geloof in Jezus Christus. De vader is momenteel door de coronacrisis werkeloos en is vaak ziek.

¹² Mattheus 6 vers 1 tot 5.

¹³ Mattheus 6 vers 5 tot 9.

¹⁴ Mattheus 6 vers 16 tot 19.

Bijlage 4 Kort Financieel Overzicht 2021

Balans 31 december 2021

<u>ACTIVA</u>		€	<u>PASSIVA</u>		€
<u>Vaste activa</u>			<u>Stichtingsvermogen</u>		
Auto en caravan		10.825	Overige reserves		11.245
<u>Vlottende activa</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Banksaldo		2.258	Overige schulden en overlopende passiva		1.838
Totaal		<u>13.083</u>	Totaal		<u>13.083</u>

Staat van baten en lasten 2021

	€	€
<u>Baten</u>		
Donaties, collecten en giften		<u>55.995</u>
<u>Lasten</u>		
Afschrijvingskosten auto, caravan	956	
Uitvoeringskosten	11.932	
-Kosten eigen publicaties	6.027	
-Literatuur en flyers	2.900	
-Promotiemateriaal	2.608	
-Overig	<u>397</u>	
Uitgaven projecten:	32.600	
-Pakistan	16.124	
-Himalaya	14.276	
-Overig	<u>2.200</u>	
Overige kosten	<u>9.844</u>	
		<u>55.332</u>
<u>Positief saldo</u>		<u>663</u>

De Stichting "Levend En Stromend Water"

Sinds zijn pensioen in 2014 evangeliseert Cees van Beek op straat en in bijeenkomsten, samen met anderen. Hij is geboren in 1951, getrouwd en vader van zes kinderen en vijf kleinkinderen. Jezus heeft hem geroepen om de rest van zijn leven in Zijn oogst te werken als evangelist.

God riep Cees van Beek met de tekst uit Psalm 92 vers 15 en 16: *"In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is, Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht"*. De Heere bevestigde dat in 2013 met de tekst uit Johannes 15 vers 16: *"Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft"*.

De jaren hierna deed hij dit werk met groeiende (financiële) steun en hulp van anderen. Sinds 4 december 2019 zijn al zijn activiteiten ondergebracht in de Stichting "Levend En Stromend Water". De jaren 2020 en 2021 zijn gebruikt om de stichting op te bouwen en in te richten. De stichting heeft de ANBI-status zodat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Inmiddels zijn vele vrijwilligers en evangelisten mee gaan doen. Dat laatste is zeer verblijdend want de oogst is groot en er moeten meer arbeiders komen.

Daarnaast zijn er twee buitenlandse bedieningen, één in Nepal en één in Pakistan, die door de stichting worden gesteund. Via de stichting kunnen mensen rechtstreeks voor kleine of grotere projecten in die landen doneren.

Inmiddels is het 2022 en de tijden zijn zeer chaotisch en vol ongerechtigheid. Het lijkt erop dat spoedig Jezus terugkomt. Een reden temeer om klaar te zijn wanneer Zijn laatste grote oogst komt voordat Hij op de wolken van de hemel zal verschijnen.



In dit verslag van het jaar 2021 wordt weergegeven hoe vrijwilligers en evangelisten hebben geopereerd onder moeilijke omstandigheden en desondanks veel hebben kunnen betekenen voor jong en oud op straat en in bijeenkomsten.

Het zijn beschreven activiteiten en heilige momenten die getuigen van overwinning op de duisternis. Tegelijkertijd van diepe geestelijke strijd om zielen van jong en oud op weg naar hun Schepper.

Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te gaan doen of bij te gaan dragen, wees dan van harte welkom!