

STICHTING “LEVEND EN STROMEND WATER”

JAARPLAN 2023



***“Red hen die opgepakt zijn om te sterven,
wee als u zich afzijdig houdt...
van wie wankelend ter slachting gaat!”***

Stichting “Levend En Stromend Water”

Scheg 3

8281 MV Genemuiden

Telefoon: 038-3959785

Mobiel: 06-51046981

Email: levendenstromendwater@gmail.com

Weblog: www.levendenstromendwater.blogspot.com

Nieuwe website in aanbouw: <https://levendenstromendwater.nl/>

RSIN/fiscaal nummer: 860682596

KvK-nummer: 76575802

Bankrekeningnummer: NL50 RBRB 0787 6882 15

1. Inleiding

In het Beleidsplan 2021 – 2023 staan de doelen uit de statuten verwoord. Wij hebben in dit jaarplan onze missie en visie verwoord. En de manier waarop de doelen gerealiseerd gaan worden. Het is goed om hier eerst nog even die visie en missie te herhalen.

Onze visie is: *“In deze wereld zijn èn worden zoals Jezus!”*

En onze missie luidt: *“Met Gods kracht het getuigenis van Jezus verspreiden¹”*.

Deze missie en visie hebben wij in het genoemde beleidsplan verder uitgewerkt. En hebben ingespeeld op de ingrijpende effecten van allerlei ellende en rampspoed die de wereld in toenemende mate overspoelt.

Nieuw Jaarplan 2023

Aan de hand van het beleidsplan hebben wij dit nieuwe jaarplan geschreven. In dit plan worden concreet de activiteiten voor dit jaar beschreven en gekoppeld aan het benodigde geld.

Oordeel af te bidden?

Wij ervaren daarbij dat de tijd kort is. Niemand weet wanneer Jezus op de wolken terugkomt. De tekenen van de tijden echter zijn duidelijk. Wij leven in een tijd dat de mensen meer en meer openlijk van God loskomen en intens verdorven raken. Zij worden direct door de satan beïnvloed, doen hun eigen zin zoals Paulus dat in 2 Timotheüs 3 vers 1 tot en met 4 schrijft: *“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God”*. Soms vraag je je af of je nog voor bekering van de overheid moet bidden. Is het oordeel nog wel af te bidden? Of is de emmer bij God vol geraakt?

Jeremia probeerde in zijn tijd dat oordeel af te bidden. Hij ging voor God staan te pleiten voor Israël. Echter God zei het volgende tegen hem in begin van hoofdstuk 15:

“De HEERE zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuel voor Mijn aangezicht, dan nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen van voor Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan!

2. En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen: Waar moeten wij naartoe gaan? dat u tegen hen moet zeggen: Zo zegt de HEERE:

*Wie bestemd is voor de dood, naar de dood;
wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;
wie bestemd is voor de honger, naar de honger;
en wie bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.*

¹ Onze missie sluit naadloos aan bij de opdracht van Jezus aan Zijn gelovigen in Mattheüs 28 vers 19: *“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”*.

3. Ik zal hen op vier manieren straffen, spreekt de HEERE: door het zwaard om hen te doden, door de honden om hen weg te slepen, door de vogels in de lucht en de dieren op de aarde om hen te verslinden en te gronde te richten.

4. Ik zal hen stellen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken van de aarde, vanwege Manasse, de zoon van Hizkia, de koning van Juda, om wat hij in Jeruzalem gedaan heeft”.

De maat was vol bij God door wat koning Manasse gedaan had in Jeruzalem. Als leest wat Manasse allemaal gedaan had, dan rijzen je de haren te berge. Hij bouwde altaren voor andere goden in het voorhof van de tempel en offerde zijn zoon aan de Moloch. In 2 Koningen 21 vers 16 staat: *“Bovendien vergoot Manasse heel veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem daarmee vervuld had, van het ene einde tot het andere einde, afgezien van zijn andere zonde, waarmee hij Juda deed zondigen, door te doen wat slecht was in de ogen van de HEERE”*. Laten wij eerlijk zijn, zien wij dat ook nu niet gebeuren? Al het bloed van die miljoenen abortussen en van vroegtijdig sterven van “voltooide levens”, roept dat niet naar de hemel zoals het bloed van Abel dat deed? In Genesis 4 vers 10 staat van het roepen van Abels bloed: *“En Hij (God) zei (tegen Kaïn): Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept”*.

Roep om terugkomst van Jezus

De stemmen van al dat bloed roepen naar de hemel om wraak, om de uitstorting van Gods toorn, om de tweede komst van Jezus op de wolken van de hemel. Wij weten niet precies wanneer dat zal zijn, echter de tekenen van deze tijd liegen er niet om. Het wordt steeds urgenter en dringender om in de kracht van Gods Geest uit te gaan. Want de Rechter staat voor de deur!

Focus op kleinschaligheid

Wij richten ons in deze chaotische tijd vooral op kleinschaligheid. De grootschaligheid van kerkelijke organisaties lijkt haar samenbindende kracht verloren te hebben. Daarom zal het zwaartepunt van alle activiteiten dit jaar nog meer komen te liggen op kleinschaligheid. Zoals buiten in de openlucht, op kleine groepen en op huiskamers. Kleinschalige campagnes in omliggende dorpen en steden om daar de goede en hoopvolle boodschap van Jezus te brengen.

Het bestuur heeft zich bij de uitwerking van dit plan mede laten inspireren door de (vroegere) werkwijze van de ‘Faith Mission’ (opgericht in 1886) in Schotland. Hoe zij 100 jaar geleden de ruige Hooglanden introkken. Waar zij in de dorpen, twee aan twee, in meer-wekelijkse campagnes het Evangelie van Jezus verkondigden en daar veel zielen redden en lokale opwekkingen meemaakten².

²Colin N. Peckham, ‘Heritage of Revival, a century of rural evangelism’, Faith Mission, 1986.

Jezus roept ons

Wij zijn door Jezus geroepen als arbeiders in Zijn oogst³, als vissers van mensen⁴. Paulus noemt ons zelfs ambassadeurs die jongeren en ouderen namens Christus moeten smeken zich met God te laten verzoenen⁵.

Alleen door de Heilige Geest

In dat uitgaan met de boodschap van Jezus, naar de verloren, gebroken en gewonde mensen in deze wereld, zijn wij volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Immers het is alleen de Geest Die ons getuigenis en het evangeliseren levend maakt⁶! Het is niet door onze kracht en ons geweld maar alleen door de kracht van de Heilige Geest⁷!

2. Speerpunten

De gekozen aanpak voor het jaar 2023 is dat het evangelisatiewerk op straten en pleinen doorgaat en wordt uitgebreid. Dat zal o.a. gaan via de speerpunten zoals verwoord in het Beleidsplan 2021 - 2023. Deze speerpunten zijn hier als volgt uitgewerkt.

- **Eropuit** voor het verkondigen van de blijde Boodschap van Jezus⁸: verlossing uit de duisternis, vergeving van zonden, genezing van ziekten, bevrijding van duistere machten. Dit doen we op straten, pleinen en in (open lucht) bijeenkomsten voor jongeren en ouderen.

Toelichting: dat de jeugd maar ook de ouderen los zullen komen van o.a. verslaving aan seks, porno, drugs, drank, filmseries, doodsmuziek, gameverslavingen en van gebondenheden aan de duisternis (het occulte). Dat zij zullen komen tot het zuivere en heilige licht van Jezus. Dan zal hen gegeven worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lof-kleed in plaats van een benauwde geest⁹! Dat zij vervolgens herstellen van alle gebrokenheid, pijn, afwijzingen, beschadigingen, trauma's en gaan leven in de onuitsprekelijke vreugde, puurheid, reinheid en vrijheid tot eer van Jezus en Zijn Vader in en door de Heilige Geest.

- **Toerusten** van wedergeboren gelovigen om radicale discipelen van Jezus te worden voor getuigenis en evangelisatie.

Toelichting: dat de grote opdracht om te getuigen geldt voor alle wedergeboren gelovigen. Het verlangen van Jezus is om hen als discipelen te laten schitteren in deze wereld van duisternis. Jezus wil dat ook zij in Zijn kracht en liefde getuigen van Hem in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. Hij wil hen tot krachtige getuigen maken door directe navolging van Hem in Zijn doop in water en in Geest. Hen de gaven van de Geest geven en hen zo vervullen met alle volheid van God.

³ Mattheüs 9 vers 38: *"Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt".*

⁴ Mattheüs 4 vers 19: *"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken".*

⁵ 2 Korinthe 5 vers 20: *"Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen".*

⁶ Johannes 6 vers 63: *"De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven".*

⁷ Zacharia 4 vers 6: *"Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten".*

⁸ Mattheüs 2 vers 14: *"En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen".*

⁹ Jesaja 61 vers 3: *"om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken".*

- **Uitbreiding in de gebieden van Nieuwleusen en Staphorst.** God heeft hier in 2022 een deur geopend, een deur die niemand sluiten kan¹⁰! Om ook in dit gebied veel meer jongeren en ouderen te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk van God.

Toelichting: de contouren van een drietal gebieden zijn zichtbaar binnen de Kop van Overijssel: Kampen/IJsselmuiden/Grafhorst. Dat van Genemuiden/Zwartsluis/Hasselt en Rouveen/Staphorst/Punthorst/IJhorst/Nieuwleusen. De cluster Kampen zal naar verwachting in 2024 komen nadat Nieuwleusen/Staphorst op eigen benen staat.

- **Het ondersteunen** van een drietal evangeliebedieningen in het buitenland. In 2020 heeft het bestuur van de Stichting besloten twee bedieningen te adopteren als zendingsveld in het buitenland. Eén in Pakistan en één in de Himalaya. Sindsdien groeit daar de financiële en gebedssteun. Mede daardoor komen vele, vele jongeren en ouderen tot geloof, worden vervolgens gedoopt en ontstaan er meer lokale gemeenten. Inmiddels is de aanvraag om een derde bediening goedgekeurd door het bestuur. 'Hope Arise' uit Kenia is toegevoegd. Deze ondersteuning zal worden ingevoegd binnen de structuur van de stichting.

Toelichting: het ondersteunen en daardoor versterken van de evangelieverkondiging op de hellingen en in de dalen van de Himalaya. Daar moeten meer zendingsechtparen gesteund worden om zich helemaal te kunnen wijden aan de verkondiging van het Evangelie en toerusting van jonggelovigen. De bediening in Pakistan zal meer ondersteund worden voor verspreiding van het evangelie in al zijn aspecten. Dit is het gezin dat 4 wezen heeft geadopteerd middenin een vijandige leefomgeving¹¹. De bediening in Kenia, 'Hope Arise' heeft ook als hoofddoel het verkondigen van het Evangelie van Gods Koninkrijk en haar gerechtigheid en het winnen van zielen door tal van kleinere projecten.

3. Projecten

Om deze speerpunten te realiseren zal er meer projectmatige gewerkt gaan worden. Er zijn een viertal projecten: een tweede caravan als mobiele evangelisatiepost, de toerusting van gelovigen voor de getuigenis van Jezus¹², de opbouw in Nieuwleusen en Staphorst en het verdiepen en uitbreiden van de steun aan de drie buitenlandse evangeliebedieningen.

3.1 Tweede Caravan

Aanpassingen aanbrengen om de caravan als mobiele evangelisatie-post in te zetten in het gebied van Nieuwleusen en Staphorst. De caravan zal worden voorzien van beeld en geluid voor evangelisatie, zowel voor binnen als buiten. Gesprekken in de caravan kunnen daardoor worden ondersteund door beeld en geluid. Dat geldt ook voor in de openlucht, of in grote loodsen en schuren of overdekte ruimten, om de centrale boodschap te ondersteunen met zang, muziek, beeld en geluid. De caravan zal rond de zomer operationeel zijn. De verwachting is dat deze aan het einde van het jaar voorzien zal zijn van beeld en geluidsapparatuur.



¹⁰ Openbaring 3 vers 8: "Ik ken uw werken. **Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend**".

¹¹ Lukas 24 vers 47: "En in Zijn Naam moet **onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem**".

¹² Openbaring 19 vers 10: "En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: **Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie**".

3.2 Opzet in evangelisatie Nieuwleusen/Staphorst

Het uitwerken het evangeliseren in het gebied van Nieuwleusen/Staphorst om daar op meerdere weekmarkten te staan en het houden van (openlucht) kleinschalige evangelisatiediensten. Het gaat om het werven van vrijwilligers die deze activiteiten op zich willen nemen. Er zal daar een groep vrijwilligers komen die dit voor hun rekening gaat nemen en met de caravan erop uitgaan.

3.3 Toerusting gelovigen

Het organiseren van (huiskamer)bijeenkomsten in de regio om wedergeboren gelovigen toe te rusten om uit te gaan in de kracht van de Heilige Geest¹³. In 2021 is een eerste boekuitgave van de Stichting gepubliceerd met de titel: *“Verlang je ook zo naar kracht om van Jezus te getuigen?”* De ondertitel luidde *“Als je wèl wilt maar het niet lukt!”*. Inmiddels zijn er 850 exemplaren van uitgedeeld tijdens evangelisatie. Dit boek zal ondersteund worden door een tweede boekuitgave van de stichting over hoe je nu getuigt van Jezus! Er zal antwoord gegeven worden op de vraag hoe je daar nu zelf vorm en inhoud aan kunt geven.

3.4 Buitenland



Het verdiepen van de ondersteuning van de twee buitenlandse evangelisatiebedieningen. De focus zal ook dáár liggen waar het geld het meest effectief ingezet wordt om zo de groot mogelijke oogst aan zielen binnen te halen. Links een foto van het uitdelen van muskietennetten en voedsel. Er was geen eten meer in het betreffende dorp waar zij aankwamen voor het uitdelen van de muskietennetten. Toen is er ook voedsel uitgereikt. Met deze ondersteuning gaan wij door, door met noodhulp verlenen naast de maandelijkse steun voor het uitsturen van vier evangelisten-echtparen. Dit jaar zal er in november, bij leven en welzijn, een bezoek worden gebracht aan het zendingsveld in de Himalaya.



Rechts een foto van een jongetje, ontkomen aan de watersnoodramp in de zomer van 2022 in Pakistan. Daar is veel voedsel uitgedeeld. Dit jaar zal de focus, naast eventuele noodhulp, liggen op het voorzien van middelen waarmee men in eigen levensonderhoud kan voorzien. Daarnaast zullen zij gaan evangeliseren onder de zogenaamde ‘brick-children and brick-families’.

Een derde buitenlandse bediening is inmiddels toegevoegd. Deze zal dit jaar worden ingepast binnen de structuur van de stichting.

¹³ 1 Korinthe 2 vers 4: *“En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht”.*

4. Bidden en vasten, een absolute randvoorwaarde!

Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die al werkende worden meegenomen zoals het gebed en het vasten. Deze belangrijke randvoorwaarde zullen een nog meer prominente plaats krijgen vóór, tijdens en na acties op straat, pleinen en in dorpen. De rol en leiding en aanwezigheid van de Heilige Geest zal hiermee worden versterkt. Alles is afhankelijkheid van Zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid in ruimten, op straten en tijdens samenkomsten. Het opzetten van lokale gebedsgroepen, samen met de lokale kerken is hopelijk een gevolg hiervan.

5. Lokale media

Er zal gekeken worden of er mogelijkheden zijn om in de lokale media de boodschap van verzoening en vergeving naar de moderne mens te laten klinken. In de gemeente Zwartewaterland heeft in 2021 en 2022 een maandelijkse column in de lokale Stadskoerier gestaan. Er zal bekeken worden of dit in 2023 uitgebreid kan worden naar de andere plaatsen van ons werkgebied zoals Kampen, Staphorst en Nieuwleusen.

6. Activiteiten en begroting

Dit alles leidt tot een activiteitschema op de volgende bladzijde. Deze zijn gekoppeld aan een begroting. De financiële dekking voor deze begroting komt uit de donaties en giften. Er is reeds een gedeelte voor dit jaar toegezegd. De rest van de inkomsten moet in de loop van het jaar binnen gebracht worden, zowel online als door bijvoorbeeld collecten bij evangelisatie en samenkomsten.

ACTIVITEITENPLAN STICHTING "LEVEND EN STROMEND WATER" 2023

Projecten en plannen 2023			
	1 ^{ste} Halfjaar 2023	2 ^{de} Halfjaar 2023	Begroting
1. Evangelisatie: erop uit!	Op bestaande standplaatsen voortzetten in Kampen, Staphorst en Genemuiden.	Uitbreiding standplaatsen in Nieuwleusen en omgeving.	€ 2.500
Ondersteunend project			
<i>Aanpassingen caravan en opzetten team voor uitvoering in Nieuwleusen/Staphorst</i>	Aanpassingen 2 ^{de} caravan t.b.v. opbergen apparatuur en evangelisatie.	Aanschaf beeld en geluid kleinschaligheid in open lucht.	€ 8.500
Ondersteunende activiteit			
<i>(Jeugd)bijeenkomsten "O... Dat Scherm!". Vertonen van de film "Unplanned", eventueel in samenwerking met lokale kerken.</i>	(Jongeren)avonden in Staphorst, IJsselmuiden, Kampen. In woningen starten?	Ouderenavonden voor (jong) volwassenen in deze plaatsen. In kleine (huis)groepen starten.	€ 2.000
Ondersteunende activiteit			
<i>Organiseren evangelisatie campagnes, eventueel in samenwerking met lokale kerken.</i>	Evangelisatie en aanbiddingscampagnes openlucht voorbereiden, technisch en organisatorisch.	Evangelisatie en aanbiddingscampagne openlucht in Nieuwleusen en Rouveen.	€ 2.500 per campagne. Totaal € 5.000
2. Toerusting gelovigen met kracht van de Geest voor het evangelie en dienst.	Onderzoeken of 'één op één' of in kleine groepen in (huis)samenkomsten.	Starten waar openingen zijn.	€ 4.000
Ondersteunende activiteit			
<i>Publicaties uitbrengen.</i>	Schrijven boekje "Hoe getuig ik van Jezus?"	Uitgeven boekje "Hoe getuig ik van Jezus?"	€ 6.000
3. Uitbreiding Evangelisatie			
Ondersteunende activiteit			
<i>In het gebied van Kampen een team organiseren en de aanschaf 3^{de} caravan.</i>	Bidden voor openingen.	Voorbereidingen aanschaf caravan (2024).	-----
4. Ondersteuning buitenland	Uitbreiden	Verdiepen	
Ondersteunend activiteit			€ 30.000
<i>Donatie mogelijkheden uitbreiden en bezoek Himalaya.</i>	Donatiebussen, banner en doneren naar doelen binnen de stichting.	Doneerknoppen in digitale wereld plaatsen. Bezoek Himalaya.	€ 6.000
5. Randvoorwaarden			
<i>Bedauwen door Heilige Geest!</i>	Dagelijkse geestvervulling	Voor opwekkingen!	-----
Ondersteunende activiteit			
<i>Vasten en bidden.</i>	Vasten en bidden voor acties.	Lokale gebedsgroepen in oprichting.	-----
Ondersteunende activiteit			
<i>Website</i>	Opbouwen	Inrichting	€ 6.000
Totale jaarbegroting			€ 70.000

7. Rapportage

Op 1 juli 2023 aanstaande zal worden bekeken of de doelen voor het eerste half jaar behaald zijn. Zo niet, dan zal het bestuur zo nodig bijsturen. Dat alles zoals Jacobus het zegt *“Zo de Heere wil en wij leven!”*

8. Geven, bidden en vasten

De drie pijlers in het Koninkrijk van God zijn geven¹⁴, bidden¹⁵ en vasten¹⁶. Wij nodigen daarom iedereen van harte uit om de stichting financieel te steunen. Je kunt dat doen door eenmalige donatie of periodiek geld over te maken naar rekeningnummer NL50 RBRB 0787 6882 15. U ontvangt dan de periodieke verslagen van evangelisatie en de jaarverslagen. De Stichting heeft van de belastingdienst de ANBI-status ontvangen in 2019. Uw donaties zijn dus aftrekbaar bij de jaarlijkse opgave van uw inkomstenbelasting.

Wij nodigen de lezers en anderen uit om het werk van de stichting te steunen door te bidden en te vasten. Indien u zich voor deze activiteiten wil opgeven, stuur dan een mailtje naar levendenstromendwater@gmail.com met uw naam, mobiele nummer en uw emailadres. Wij nemen u dan op in de gebedslijst. U ontvangt dan gebedsverzoeken en a een terugkoppeling op de voorgaande gebedsverzoeken.

Ten aanzien van de buitenlandse bedieningen is binnen het bestuur afgesproken dat donaties rechtsreeks “één op één” worden doorgegeven. Personen kunnen dus donateur worden van deze bedieningen en gebruik maken van het samenwerkingsverband van de stichting met deze bedieningen. Op die manier zijn deze donaties ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder zijn drie QR-codes voor doneren. Eén voor het werk van de stichting, één voor de bediening in het Himalaya gebergte en één voor de bediening in Pakistan.



Evangelisatie Gebied Kampen tot aan Staphorst.

Deze QR-code kan gebruikt worden om de evangelisatie-activiteiten te ondersteunen. In dit jaarplan kunt u zien waaraan dat geld besteed zal worden. In het jaarrapport worden deze uitgaven verantwoord.



Himalaya.

Deze QR-code kan gebruikt worden voor het ondersteunen van de bediening van evangelisten in het Himalaya-gebergte. Het geld zal gebruikt worden voor voedsel, herbouw van huizen, warme dekens in koude perioden en materiaal voor evangelisatie waaronder Bijbels en trainingen

¹⁴ Mattheus 6 vers 1 tot 5.

¹⁵ Mattheus 6 vers 5 tot 9

¹⁶ Mattheus 6 vers 16 tot 19.



Pakistan. Deze donatie QR-code is bedoeld voor ondersteuning van een weesgezin in Pakistan. De vader en zijn broer worden in juli 2023 voorzien van een tweedehands auto om in hun eigen levensonderhoud te gaan voorzien (taxiritten). Door middel van deze auto kan het evangeliseren onder de gezinnen die leven bij de steenfabrieken gemakkelijker worden uitgevoerd.

Wij vermelden tot slot hier dat alle evangelisten en vrijwilligers die verbonden zijn aan onze stichting, in eigen levensonderhoud voorzien. De gedoneerde bedragen worden dus geheel gebruikt om de doelen van dit jaarplan te realiseren.

9. Naschrift.

Wij besluiten met gedeelten van de gebeden van Daniël en Jesaja: *“Kyrie Eleison, Heer erbarm U! Heere Jezus, kom met Uw Geest en breek door! Scheur de hemel O God daal neer met Uw kracht! Wij werpen onze smeekbeden niet op onze gerechtigheden maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn¹⁷!”*

Genemuiden, 6 januari 2022

Het bestuur: Sipke Faber, Henk ten Brinke en Cees van Beek.

¹⁷ Daniel 9 vers 18



Sinds zijn pensioen in 2014 evangeliseert Cees van Beek op straat en in bijeenkomsten. Hij is geboren in 1951, getrouwd en vader van zes kinderen en opa van vijf kleinkinderen. Jezus heeft hem geroepen om de rest van zijn leven Zijn oogst binnen te halen. En ook als evangelist om anderen toe te rusten om te gaan getuigen van Jezus.

God riep Cees van Beek met de tekst uit Psalm 92 vers 15 en 16: *"In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is, Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht"*. De Heere bevestigde dat in 2013 met de tekst uit Johannes 15 vers 16: *"Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft"*.

De jaren hierna deed hij dit werk met groeiende (financiële) steun en hulp van anderen. Sinds 4 december 2019 zijn al zijn activiteiten ondergebracht in de Stichting *"Levend En Stromend Water"*. De jaren 2020 en 2021 zijn door het bestuur gebruikt om de stichting op te bouwen en in te richten. De stichting heeft sinds 2020 de ANBI-status zodat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het aantal vaste donateurs groeit gestaag.

Inmiddels zijn er véél vrijwilligers en evangelisten die meedoen met bidden, steunen, doneren en evangeliseren. Het evangeliseren is zéér verblijdend want de oogst is groot. Daarom moeten er meer arbeiders komen. In 2022 werden de eerste stappen gezet om de evangelisatie-activiteiten uit te gaan breiden.

Daarnaast zijn er een drietal buitenlandse bedieningen, in Nepal, Kenia en Pakistan, die door de stichting worden gesteund. Via de stichting kunnen mensen rechtstreeks voor de kleinere of grotere projecten in die landen doneren.

Inmiddels is het 2023 en de tijden zijn zeer chaotisch en steeds meer gevuld met ongerechtigheid. Het lijkt erop dat Jezus spoedig terugkomt. Een reden temeer om klaar te zijn wanneer Zijn laatste grote oogst komt voordat Hij op de wolken van de hemel verschijnt.



In dit jaarplan voor het jaar 2023 geven wij aan hoe vrijwilligers en evangelisten de straat op zullen gaan. Hoeveel zij, ook in het buitenland, kunnen betekenen door getuigenis en gebed! Het zijn activiteiten en heilige momenten die gaan komen. Deze momenten zullen getuigen van overwinning op de duisternis. De grote overwinning is door Jezus 2000 jaar geleden reeds behaald op Golgotha, aan het kruis! In die diepe geestelijke strijd om de zielen van jong en oud op weg naar hun Schepper hoeven slecht terug te eisen wat de duivel gestolen, vernietigd en geslacht heeft.

Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te doen of bij te gaan dragen, van harte welkom!