

Aan de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Kerk te Staphorst
Ter attentie van de scriba de heer A. Bouman
Smitserf 46,
7951 JG Staphorst.

Aan Ds. H.J. van Marle
Gemeenteweg 53,
7951 CD Staphorst.

Onderwerp : Preek zondagmiddag 5 september 2021 gehouden in de HHK gemeente in
Staphorst

Datum : 16 september 2021

Geachte kerkenraad en dominee H.J. van Marle,

Laat ik met de deur in huis vallen... Ik ben diep geschokt door wat dominee van Marle gezegd heeft over mij en mijn bediening in bovengenoemde preek. Ik heb de preek met verbijstering en ongeloof aangehoord. Zo van: *"Dit is, dit kan niet waar zijn!"* Het voelde als een dolksteek in mijn rug. Ik heb gehuild. Wat een diepe verdeeldheid en verwarring is er nu ontstaan in uw kerkelijke gemeente! Is die verdeeldheid niet één van de oordelen die over Gods huis ligt? Na 2 dagen worstelen, kon ik gelukkig alles in de handen leggen van Degene Die rechtvaardig oordeelt.

Wat vooral verbijstert, is dat dit gebeurt in een tijd waarin de wereld om ons heen steeds meer gebroken raakt. Die steeds sneller wegzinkt in radeloosheid en goddeloosheid, ook in deze regio. Mensen zijn angstiger dan ooit want zij weten diep van binnen dat deze wereld voorbij gaat met al haar verlangens. Het gaat op het einde aan! Jezus komt terug op de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Ik zie de mensen als schapen zonder herder, dwalend onder alle groene boom en op alle hoge heuvel. Leeg, dronken van de wereld, wanhopig zoekend en tastend naar God in duisternis. Zouden de handen dan niet veel beter ineen geslagen moeten worden om hen te redden die ten dode wankelen? In plaats van de verdeeldheid binnen het Lichaam van Jezus te vergroten?

Wat echt onbegrijpelijk is, is dat hierover vooraf **geen enkel** persoonlijk contact is geweest met de dominee en/of (een afvaardiging van) de kerkenraad. In de bijlage ga ik in wat, naar mijn mening, die Bijbelse weg had moeten zijn. Ondanks dat is er van mijn kant geen veroordeling, noch beoordeling maar diepe liefde voor u als mijn naasten. Ik houd van de Heere en alleen daardoor kan ik u, als mijn naasten, liefhebben. En Hem kan ik alleen liefhebben omdat Hij mij eerst heeft liefgehad toen ik nog een zondaar was. Daarom kan ik de dominee en de kerkenraad de on-Bijbelse manier van waarschuwen en het feit dat ik als een misleider afgeschilderd word in de genoemde preek, vergeven.

Het is goed dat u weet dat ik, en anderen, in de afgelopen jaren vele keren gebeden hebben voor de kerken in Staphorst. En ook specifiek voor uw kerkelijke gemeente. Gebeden om een krachtige tegenwoordigheid van de Heilige Geest in woord en daad bij u, en mij. Dat de Geest onze woorden levend maakt en dode zondaren de stem van de Zoon van God horen en die het gehoord hebben, zullen leven. Gesmeekt dat de Geest onze hof, onze arbeidsterreinen, doorwaait met Zijn noorden en zuidenwind. Dat de geur van Jezus Christus geroken wordt in de kerk, op het marktplein en in Staphorst! Dat is mijn passie en drijfveer!

Ik weet dat ik uit genade door het geloof ben wedergeboren, vergeving van zonden ontvangen heb en eeuwig leven. En ik mag ook weten dat de Heere mij geroepen heeft als evangelist en voor mij de weg naar Staphorst gebaad heeft. De liefde voor Jezus drijft mij daarbij. De bewogenheid voor onsterfelijke zielen van mensen is op mijn hart gebonden.

Ik zie hen op weg zijn naar het verderf, ook al zijn velen kerkelijk. Zij moeten, door te geloven in Jezus, die radicale verandering van binnen ontvangen, die levendmaking van Boven, die vernieuwing van het hart. Anders moeten zij in het rechtvaardige oordeel verschijnen. Zij zullen anders roepen om bergen om op hen te vallen en schreeuwen om heuvelen om hen te bedekken voor Degene Die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. Daarom ga ik erop uit om hen de enige Weg, Jezus, te wijzen!

In de bijlage van deze brief ga ik in op de verschillende in de preek genoemde thema's die hebben geleid tot uw advies om afstand van mij te houden en alle contacten met mij te verbreken. En vervolgens vat ik een en ander samen en kom tot een conclusie.

Tot slot wil ik, samen met de andere bestuursleden van de Stichting, graag met u in gesprek komen. Met elkaar kennismaken en spreken, Gods aangezicht zoeken en Zijn wijsheid horen in deze kwestie. De Bijbel zegt in 2 Kronieken 7 vers 14 dat indien wij, als Zijn volk, ons verootmoedigen, Zijn aangezicht zoeken, bidden en wij ons van onze zonden afkeren, dat Hij dan zal horen in de hemel, onze zonden vergeven en ons land genezen!

Dat is waar wij naar verlangen, ook in deze zaak. Geen juridisch getouwtrek maar om zo in liefde, de eenheid en vrede in Jezus Christus te herstellen. En elkaar te eren en respecteren in de bediening die wij van de Heere ontvangen hebben.

Mede namens de andere bestuursleden Sipke Faber en Henk ten Brinke van de Stichting *"Levend en Stromend Water"*

Cees van Beek
Evangelist Kampen/Genemuiden/Staphorst

NB. Wij zijn voorstander van open communicatie naar onze achterban en naar uw leden. Daarom hebben wij een pagina op onze website geopend waar mensen deze brief kunnen downloaden en/of lezen. Hierop verwijzen wij naar de door dominee van Marle gehouden preek en hebben daar deze brief gepubliceerd. Wij adviseren u deze brief ook te publiceren op uw website en uw leden mee te nemen in het komende proces. Hier is de weblink naar deze pagina <https://levendenstromendwater.blogspot.com/p/stichting-en-hhk-staphorst.html>.

Bijlage brief betreffende middagpreek dd. 5 september gehouden in de HHK te Staphorst.

In deze bijlage ga ik achtereenvolgens in op de aanleiding, daarna op de inhoud van de verschillende thema's en kom vervolgens tot een conclusie.

Inleiding

Ik kreeg dinsdagmorgen 7 september jl. een mailtje of ik de preek van zondagmiddag 5 september jl. wilde beluisteren. Daarna kwam de vraag of dominee van Marle ook contact met mij gezocht heeft over hetgeen hij op de spreekstoel over mij gezegd had. Ik was mij nergens van bewust en luisterde vervolgens de gehele preek. Toen ik die geluisterd had, bekwam mij een sterk gevoel van verbijstering en ongeloof met de gedachte: *“Dit is kan niet waar zijn!”* Allerlei vragen buitelden door mijn gedachten. De meest belangrijke vraag die in mij opkwam was: *“Waarom heeft dominee van Marle geen contact gezocht met mij als hij zo ernstig bezorgd is over de verdeeldheid die ik zou veroorzaken?”*

Ik dacht vervolgens: *“Wat zou het toch verstandig geweest zijn als dominee van Marle dát eerst gedaan had”*. Dan hadden wij van hart tot hart kunnen spreken en elkaar diep in de ogen kunnen kijken. Dan hadden wij gesproken over het kruis en het gestorte bloed van Jezus, het lege graf, de opstanding, het zitten van Jezus Christus aan de rechterhand van God de Vader. En over de uitgestorte Heilige Geest voor een verloren en gebroken wereld, gevangen in zonden, schuld, angst en ziekte. Dan hadden wij het kunnen hebben over de Nederlandse geloofsbelijdenis die iedere week wordt voorgelezen in de kerken.

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen

Wij hadden ons getuigenis met elkaar kunnen delen van hoe wij tot geloof in Jezus gekomen zijn. Zoals een oude ouderling van uw kerkenraad dat enige tijd geleden deed in het NRC. De dominee had vervolgens zijn vragen aan mij kunnen voorleggen. En mij ook deelgenoot kunnen maken van uw en zijn bezorgdheid over de vervreemding van gemeenteleden van de kerk en de leer. Wij hadden dan aan de hand van de Bijbel met elkaar de betreffende thema's door kunnen nemen en vast kunnen stellen waar de overeenkomsten en waar de verschillen lagen. En dan vol respect en elkaar erend, afscheid kunnen nemen. Ik weet bijna zeker dat er wederzijds begrip zou zijn ontstaan en deze waarschuwingen achterwege hadden kunnen blijven.

Echter dat is helaas niet gebeurd. Ik heb dominee van Marle nog nooit persoonlijk ontmoet, nog nooit een mailtje, of een appje, of telefoontje van hem ontvangen. Of van uw kerkenraad, of van iemand namens uw kerkenraad. En dat terwijl ik al 2 jaar iedere woensdagmorgen van 's ochtends vroeg tot in het begin van de middag op de weekmarkt van Staphorst aanwezig ben! Je zou toch zeggen... *“het is maar een paar minuten lopen van*

de kerk en de pastorie". Ook had u, als kerkenraad, of als dominee mij kunnen mailen, appen of bellen. Ook dat is niet gebeurd.

Dat dit niet gebeurd is, betreur ik ten zeerste! Leert de Bijbel ons niet in Mattheüs 18 vers 15 - 17 hoe wij als broeders met elkaar om moeten gaan als wij vragen hebben over elkaars geestelijke leven? *"Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen (onder 4 ogen dus); als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee (in besloten kring zonder publicatie, zonder openbaarmaking), opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente (openbaarmaking en de gemeente leden kunnen dan proberen hem te overtuigen). En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn"* Dus persoonlijk in gesprek gaan, had de eerste Bijbelse stap moeten zijn voor de dominee en voor u als kerkenraad.

En had de dominee en u, als kerkenraad, niet beter voor mij in gebed kunnen gaan, zoals staat in de eerste brief van Johannes hoofdstuk 5 vers 16: *"Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden"*. Dus persoonlijk in gesprek gaan met degene van wie je denkt dat hij fout zit, van wie je denkt dat hij in zonden leeft, of van wie je denkt dat hij of zij een verkeerde leer aanhangt en/of verkondigt. En dat al biddend voor (en met) hem, of haar.

Is dat niet de Bijbelse weg?

Vergroting verdeeldheid en verwarring

Wat is er nu gebeurd? Als voorganger heeft de dominee, al dan niet in opdracht van dan wel met medeweten van u als kerkenraad, zijn boodschap aan de gemeenteleden afgegeven. De kern van de boodschap heb ik als volgt begrepen: *"Houd deze man op afstand en verbreek alle contacten als je die met hem hebt"*. Dit heeft al meteen tot verdeeldheid geleid over wie er nu gelijk heeft. Mensen voelen zich geroepen om daar wat over te vinden. Zo gaat dat nu eenmaal als er publiekelijk iemand wordt aangevallen en weggezet als een leugenaar. Die dan bovendien een verleider met valse leringen zou zijn en zorgt voor vervreemding van de kerk en... van de Heere. Dit is laatste is een nogal ernstige bewering, zeker als er nooit persoonlijk contact met betreffende persoon geweest is. Gevolgd door een dringend advies om afstand te houden dan wel om mij te (gaan) mijden. Alsof ik een besmettelijke ziekte heb. Niet dat dat laatste letterlijk gezegd is echter de strekking was duidelijk: *"Blijf uit zijn buurt anders word je verleid, anders ga je dwalen"*.

Dat heeft mij als mens en als evangelist van de Stichting *"Levend En Stromend Water"* diep in het hart geraakt. Ik heb het ervaren als een grove aanval in mijn rug, als verdachtmaking, als smaad en laster. En dit wordt bovendien gezegd vanaf de kansel in een tijd dat deze wereld wegzinkt in absolute verdorvenheid, en in openlijke ongerechtigheid. Is het juist dan niet van groot belang om elkaar vast te houden in het heilige geloof en als eerste het gesprek te openen? Mensen hebben net de Corona achter de rug, hun leefwereld is in chaos en er zijn dreigingen van allerlei soort. Het "wel of niet vaccineren" verdeelt al veel gezinnen en

families! En dan is er opeens ook nog eens een kerkelijke waarschuwing die daar een schepje bovenop doet. Echt, het is voor mij volkomen onbegrijpelijk!

De dominee onderbouwde de waarschuwing in zijn preek met een aantal thema's die hij op de website van de Stichting "Levend En Stromend Water" ontdekt had. Ik loop de verschillende thema's hierna één voor één door.

Opdringerigheid

De dominee beweerde in de preek dat ik opdringerig ben in mijn benadering van mensen. Als hij mij nooit gezien heeft, hoe kan hij dat dan weten? Voor mij zijn dit ten onrechte verdachtmakingen die dan kennelijk moeten berusten op "van horen zeggen". Stel dat mensen bij hem geklaagd hebben over mij, wat zou het dan goed geweest zijn als hij die mensen terug had gestuurd naar mij met de opmerking dat zij dat zelf aan mij moesten gaan vertellen. Dan zou ik ervan hebben kunnen leren. Ik heb echter niemand hierover gesproken.

Ik herken mij overigens niet in wat de dominee stelde over opdringerigheid. Deze beschuldiging is echt niet waar. Als ik jong en oud aanspreek dan begin ik meestal met een vraag. Zo van: "Mag ik u iets vragen of u iets laten zien?". Of "Wat vindt u hiervan?" Als men dan vervolgens aangeeft geen gesprek te willen, dan respecteer ik dat altijd. Soms vraag ik nog: "Weet u het zeker?" En als dat zo is dan wens hen vervolgens een fijne dag toe.

Een enkele keer is het anders als de Heere mij een woord geeft voor een bepaalde persoon. Dan geef ik dat woord van mijn Meester af. Wil men dat niet ontvangen, ook dan houd ik niet aan maar breng ik dat terug in gebed bij de Heere. Uiteraard zijn er ook jongeren en ouderen die uit zichzelf mij aanspreken en een gesprekje willen en/of een boekje meenemen. De Stichting, waar ik deel van uit maak, heeft overigens een gedragscode opgesteld hoe vrijwilligers en evangelisten, waaronder ikzelf, zich hebben te gedragen op straat in de omgang met het publiek. Daar houd ik mij aan.

Kerkelijk/ambtelijk toezicht

Er werd in de preek door dominee van Marle een opmerking gemaakt dat ik niet onder kerkelijk toezicht zou staan. Nu is het zo dat Jezus gezegd heeft dat iedere wedergeboren gelovige de opdracht heeft om Zijn getuigen te zijn zoals de Bijbel dat verwoordt in Handelingen 1 vers 8: *"Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde"*. Dus waar wij wonen, werken en leven, moeten wij een licht en zoutend zout zijn en getuigen van Jezus. Die Bijbelse opdracht staat los van het feit of je (doop)lid bent van een kerkelijke gemeente, of niet.

Ter toelichting: alhoewel nog niet kerkelijk, sta ik wel degelijk onder toezicht van het bestuur



van de Stichting "Levend En Stromend Water" waarin de evangelisatie-activiteiten zijn ondergebracht. Deze Stichting is in december 2019 opgericht. Het jaar 2020 is gebruikt om de Stichting organisatorisch in te richten. De visie, verwoord in de statuten en het Beleidsplan 2021 – 2023, vormen de kaders waarbinnen meerdere evangelisten en een aantal vrijwilligers hun werk doen. Het bestuur legt vervolgens daarover periodiek verantwoording af aan de overheid (ANBI-status) en aan de

mensen die de werkzaamheden van de Stichting steunen door gebed, donaties en/of meedoen. Via deze QR code kunt u lezen over de Stichting en de ANBI-status.

In dit verband wil ik u vertellen dat ik de laatste jaren de samenkomsten van het Leger des Heils in Genemuiden bezoek. Ik ben geen heilsoldaat en kan dat ook niet worden omdat deze kerkelijke organisatie het avondmaal niet viert en de geloofsdoop door onderdompeling niet kent. Indien er in de toekomst een evangelische/pinkstergemeente komt in Genemuiden, dan hoop ik mij daarbij aan te sluiten en mij vanuit die gemeente als evangelist te laten uitzenden.

De velden wit om te oogsten

De opmerking dat de velden wit zijn om te oogsten op plekken waar geen kerken zijn. De dominee koppelde dat aan de vraag of de kerk niet goed genoeg zou zijn en het dan wel op de markt in Staphorst zou moeten? Met andere woorden: *"Je had beter kunnen gaan evangeliseren in Rotterdam of Amsterdam"*. Laat ik deze opmerking beantwoorden vanuit mijn roeping.

Roeping

Allereerst heeft de Heere mij, na mijn bekering en tot geloof komen in 2007, geroepen als evangelist. Dat is gebeurd rond het jaar 2012 met de tekst uit Psalm 92 vers 15 en 16: *"In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is, Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht"*.

God bevestigde dat in 2013 met de tekst uit Johannes 15 vers 16: *"Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft"*. Vanaf mijn pensionering in 2014 ben ik gaan evangeliseren en begonnen op de weekmarkt in Genemuiden.



Overigens kunt u op de website bij het tabblad "Over mij" lezen hoe ik 56 jaar zonder God en zonder hoop in deze wereld geleefd heb. Vanaf 2007 mag ik inmiddels al 14 jaar met de Heere leven. En ik leef dat leven door de Geest. Via deze QR-code kunt u het getuigenis van mijn leven lezen.

Meedoen en focus

Daarvoor evangeliseerde ik, samen met een groep gelovigen uit de lokale kerken in Genemuiden al jaren bij de Kermis en grote tentfeesten. In de jaren na 2014 heb ik op veel plekken in deze regio en daarbuiten geëvangeliiseerd met de bus van "Naar House" in Zwolle, Emmeloord en Genemuiden. Daarnaast ook in Nunspeet en Opheusden, samen met groepen gelovigen uit verschillende lokale kerkelijke gemeenschappen. De Heere heeft mij echter een paar jaar geleden laten zien dat ik niet meer overal heen moest gaan maar mijzelf moest focussen op deze regio. Dat heb ik gedaan.

In 2017 legde de Heere de jeugd van Staphorst op mijn hart. Tijdens een evangelisatie-avond waar ik veel zoekende zielen tegenkwam, was het duidelijk; hier moest ik ook heen. Ik ben voor het eerst in Staphorst geweest op de voorjaarsmarkt in 2018, samen met evangelisten

uit de Noord Oost Polder. Op dat moment werd opnieuw bevestigd dat de Heere mij ook dit werkgebied heeft gegeven en ik mij daarop moest focussen.

Naar mijn vaders huis

Dus het antwoord op de vragende opmerking is dat de Heere de regio Kampen/Genemuiden/Staphorst op mijn hart gebonden heeft. Om daar Zijn onvoorwaardelijk aanbod van genade aan iedere zondaar te verkondigen. Ik beaam dat de velden ook in dit gebied wit zijn om te oogsten.

Mijn roeping heeft daarnaast nog een focus. De focus is de Reformatorische wereld. Ik ken deze wereld van binnen uit en begrijp hun geestelijke worstelingen, hun vaak wanhopig en oneindig zoek in zichzelf, hun getob in de ziel over on-Bijbelse voorwaarden. De strijd die er is om in te gaan door de enge poort.

Het is met mij zoals bij de bezetene uit het land van de Gadarenen nadat hij bevrijd was en in de boot wilde stappen om met Jezus mee te gaan. Jezus echter stond hem dat niet toe en stuurde hem naar zijn vaders huis om de grote dingen te verkondigen die hij ervaren had. Markus verwoordt het zo in hoofdstuk 5 vers 18 tot 20: *"En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest Hem of hij bij Hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen"*. Zo moest ik ook terug naar de kerkelijke wereld waaruit ik afkomstig ben.

De verlorenen in Staphorst

Om dit toe te lichten het volgende: Staphorst heeft ca. 17.000 inwoners waarvan er, voor zover ik kan inschatten, er misschien 8.000 kerkelijk zijn. Dan zijn er nog 9.000 (!) onkerkelijk op weg naar die nooit eindigende eeuwigheid. Daarbij komt dat ook binnen de kerken, ook binnen uw kerkelijke gemeente, de velden wit zijn om te oogsten. Velen, velen, misschien wel duizenden, weten zichzelf niet behouden, zijn niet wedergeboren en zijn net als onkerkelijke mensen op weg naar het oordeel en die gruwelijke plaats *"waar de worm niet sterft en het vuur niet zal worden uitgeblust"*. Ik zou, als ik dominee en kerkenraad was, blij zijn met iedere evangelist die uitgaat "in de heggen en steggen" om jong en oud de blijde en verlossende boodschap van redding, genezing en bevrijding door Jezus te brengen.

Samen redden wat er te redden valt

Als er dan nog zo ontzettend veel kerkelijke en onkerkelijk zielen nog niet gered zijn, nog niet behouden door het geloof in het bloed van Jezus *"zou dan eensgezind samenwerken in liefde, ondanks verschillen, niet een oneindig (!) veel betere optie zijn dan mij te beoordelen en af te serveren zoals dat nu gebeurd is?"* De waarde van een mensenziel is zo oneindig groot in Gods ogen (en dus ook voor ons) dat er een hevig brandend vuur in iedere wedergeboren gelovige zou moeten branden om hen die ten dode wankelen te redden van het eeuwige verderf.

De ontvangen liefde, uitgestort door de Heilige Geest in ons hart, dringt mij en mijn mede-evangelisten en vrijwilligers van de Stichting deze liefdes-boodschap door te geven! Om hen

zo te redden van de buitenste duisternis waar altijd aanhoudend kermend en weeklagend gehoord wordt: *“Had ik maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar!”* Opnieuw de dringende vraag: *“Zouden wij vanuit deze diepe geestelijke werkelijkheid dan niet de handen ineen moeten slaan en gezamenlijk aan moeten houden, tijdig en ontijdig?”*

Dopen in water en Geest

Dominee van Marle maakte in zijn preek ook een opmerking over de doop van een vrouw uit de reformatorische gezindte. Laten ik duidelijk zijn, ik en andere door God geroepen mede-evangelisten, dopen overeenkomstig de opdracht van Jezus Zelf. Indien jong of oud aangeeft gedoopt te willen worden door onderdompeling dan doen wij dat. Voorwaarde is dat zij, door het geloof in Jezus, de wedergeboorte ontvangen hebben. Door zij door datzelfde geloof zijn gerechtvaardigd en vrede hebben met God door hun Heere Jezus Christus. Dan dopen wij hen zoals dat in de Bijbel staat in het Handelingenboek. En zoals dat in de eerste eeuwen in de Vroeg Christelijke Kerk gebruikelijk was.

Ook anderen doopten

Deze manier van dopen, namelijk door onderdompeling, is niet vreemd, alle eeuwen niet. Laat ik een paar voorbeelden noemen van mannen die zéér gerespecteerd zijn in onze kringen. Charles Spurgeon, de prins der predikers genoemd, doopte op deze manier. Ook doopte J.C. Philpot, erg bekend in onze bevindelijke kringen, gemeenteleden door de doop door onderdompeling. Als ik vervolgens denk aan Warburton waar hij in zijn indrukwekkende boek *“Weldadigheden van een Verbondsgod”* vermeld over doopdiensten in een rivier. Ook John Bunyan, de schrijver van *“De Christenreis naar de eeuwigheid”*, doopte op de manier zoals Jezus dat had ingesteld, namelijk door onderdompeling. Alle genoemde predikers zijn in onze kringen zeer gewaardeerde godzalige en godvruchtige voorgangers!

Ik vroeg mij af. *“Gaat u als kerkenraad en als dominee nu ook uw gemeenteleden oproepen om afstand nemen van de inhoud van de boeken van deze godvruchtige predikers waardoor zij nog spreken nadat zijn gestorven zijn?”* Dat zou consequent zijn, zo lijkt mij.

Verhouding met kinderdoop

En ja... in de kerken worden kinderen gedoopt. Ik heb deze ook zelf ontvangen. Die doop in het verbond met Abraham dat God ieder volk en natie zal zegenen in hem. Ik en mijn mede-evangelisten echter zetten in gesprekken op straten, pleinen en markten die kinderdoop **nooit** tegenover de geloofsdoopt. Het zijn, volgens ons, twee onvergelykbare geestelijke grootheden die je niet tegen elkaar kunt uitspelen.

Ik promoot ook de geloofsdoopt niet tijdens het evangeliseren. Immers geen enkele doop of besprenkeling maakt zalig. Géén enkele doop geeft vergeving van zonden zoals dat in Colossenzen 1 vers 13 en 14 staat geschreven: *“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden”*. Alleen het bloed van Jezus wast ons van onze zonden zoals er staat in Openbaring 1 vers 5.

Het is alleen het geloof in Jezus dat zalig maakt en eeuwig leven geeft. Ik ga ook op straten en markten geen discussies aan over de doop. Als iemand een vraag over de doop heeft, dan beantwoord ik die uiteraard (meestal op een ander tijdstip). En als mensen tot geloof gekomen zijn dan adviseer ik hen o.a. om de Bijbel te gaan bestuderen over deze geloofsdoop.

Doop in de Geest

In de preek werd 'Second Blessing', de doop in de Geest, afgeschreven als niet meer van deze tijd en dat de kerkleer daarover duidelijk is. In de Bijbel echter spreekt Jezus Zelf in Handelingen 1 vers 5 een hele andere taal namelijk over de absolute noodzaak van de doop in de Heilige Geest: *"want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen"* En in vers 8 zegt Hij: *"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde"*. In Lukas 24 vers 49 zegt Jezus het nog anders: *"En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden"*.

Verlangen naar Gods kracht

Jezus sprak daarover zéér indrukwekkende woorden in Johannes 6 vers 63: *"De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven"*. Nu... wij komen zoveel wedergeboren gelovigen tegen op straat die wèl willen getuigen maar ons vertellen dat hen die kracht en vrijmoedigheid daarvoor ontbreekt. Daarom hebben wij over deze kracht van Gods Geest een boekje geschreven. Dit boekje gaat over die bekleding van Boven die zo onmisbaar is voor een hartverbrekende en rijk gezegende prediking en getuigen. Vroeger noemde men dat ook wel de "seculiere gaven" die dominees en anderen bezaten.

De titel van het genoemde boekje luidt: *"Verlang je ook zo naar kracht om van Jezus te getuigen?"* met als ondertitel: *"Als je dat wèl wilt maar het niet lukt...."* Het is gratis te



verkrijgen bij de Stichting. Daarin beantwoord ik ook de vraag of de doop in en de gaven van de Geest nog wel van deze tijd zijn. Ik ben op grond van de Bijbel en getuigenissen tot de conclusie gekomen dat de bekleding met kracht uit de hoogte volkomen Bijbels is. En die conclusies verschillen nogal met de eeuwenoude kerkleer aangaande dit onderwerp. Ik zou zeggen *"Neem (dit boekje) en lees"*. Via deze QR-code kunt u het boekje bestellen.

Leven door het geloof

Volgens dominee van Marle zou ik een eenzijdige benadering hebben van het geloof. Vruchten van ootmoed en berouw zouden daarbij ontbreken. Hij stelde ook dat ik niet zou geloven dat geloof een gave van God is, althans dat was niet meteen op de website te vinden. Ik herken mij hier totaal niet in, dit is ook echt niet waar. Opnieuw een verdachtmaking die ik verre van mij wil houden. Ik belijd en geloof dat het geloof een gave van God is dat de Heilige Geest schenkt, activeert en onderhoudt. Uit genade door het

geloof, zo belijd ik, is het ontvangen van de zaligheid volgens Efeze 2 vers 8 en Romeinen 5 vers 1. Niet door bekering maar door geloof worden zondaren behouden.

Het geloof is in het verdere geestelijke leven van een wedergeboren jongere of oudere van groot belang. Immers er staat geschreven in Galaten 3 vers 11 *“En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven”*. En in andere teksten zoals Habakuk 2 vers 4, Hebreëen 10 vers 38 en bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 17. En dat het onmogelijk is God te behagen zonder geloof, dat zal iedere wedergeboren gelovige beamen. En zo leven wij, net zoals Paulus tot aan het einde van zijn loopbaan. Hij getuigde toen van dat geloof in 2 Timotheüs 4 vers 7 *“Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden”*.

De dominee miste bovendien de vruchten van berouw en ootmoed bij mij. Ik heb nooit met hem gesproken. Dus ik zou niet weten waar hij dat vandaan heeft. God leeft bij de nederige en gebroken van geest staat er in Jesaja 57 vers 15. Dit is ook mijn geloofspositie. Jezus moet groeien en ik minder worden. Onze leven verliezen om Zijn Naams wil en om de zaak van het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Dat belijd ik van harte en zo leef ik.

Overwinningsleven door de Geest

Dat leidt tot de volgende thema dat dominee van Marle aansneet in zijn preek namelijk dat ik een andere visie heb op het geestelijk leven. Hij baseert dat op de Romeinenbrief en Zefanja. Nu weten wij dat (de 2^{de} helft van) hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief al een paar eeuwen een stevig twistpunt is tussen theologen, dominees van verschillende kerkelijke stromingen en gelovigen. De ene ziet dit als de geestelijke strijd tegen het aardse, tegen de oude mens, nog binnenin Paulus. En daarmee legitimeert men nogal eens het struikelen en... het blijven leven in zonden en zondige gewoonten. De ander ziet dit als een beschrijving van Paulus zijn eertijds. Immers Paulus zegt in dit tekstgedeelte 26 keer (!) “ik”. Dan bedoelt hij in eigen wilskracht, vanuit zijn ego-zelfleven, vanuit zijn zondige natuur. En dat zou dan het geestelijke leven moeten zijn van wedergeboren gelovigen die Gods Geest in zich hebben wonen?

En dan vervolgens wordt dit geestelijke leven verklaard vanuit de tekst uit Zefanja 3 vers 12 *“Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen”*. Zo komt men tot de gedachte altijd een ellendig en arm zondaar te blijven terwijl men een rechtvaardige is. De Bijbel spreekt van slechts twee soorten mensen namelijk over zondaren en rechtvaardigen. Psalm 1 opent daarmee zelfs het Boek van de Psalmen! Er is geen soort tussenmens, net zoals er geen 3^{de} weg is. Overigens wordt, naar mijn inzicht, hier in deze genoemde tekst uit Zefanja het overblijfsel uit de Joden bedoeld, levend in de Babylonische ballingschap. Je kunt deze tekst zomaar niet toepassen op Gods kinderen die nu leven onder het Nieuwe Verbond. Dat spreekt heel anders over hun positie en identiteit in Christus Jezus.

Ik persoonlijk belijd dat door Jezus ook mijn oude mens is gekruisigd zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8 vers 6: *“Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat*

het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen". En zo zegt Paulus in Galaten 5 vers 24: *"Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd"*. Ik weet dat Christus in mij woont zoals staat in Galaten 2 vers 20: *"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven"*. Daarom kan ik het Paulus nazeggen dat wat hij stelt in Romeinen 8 vers 37: *"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad"*. En dat kan alleen maar door een leven door de Geest zoals er staat in Galaten 5 vers 25: *"Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen"*.

Ik leef persoonlijk in het besef dat de volgende teksten aangeven wie ik ben in Jezus Christus en welke autoriteit Jezus mij daarmee gegeven heeft. Teksten zoals Efeze 2 vers 6: *"en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus"* En uit Openbaring 1 vers 6: *"en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen"*. En uit de eerste brief van Petrus hoofdstuk 2 vers 9: *"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht"*. Dit zegt mijn God in de Bijbel over mij en al Zijn kinderen. En die Bijbel, Gods onfeilbaar woord, geloof ik meer dan wat feilbare mensen er over zeggen, en ooit gezegd hebben.

Ziekenzalving

Dit thema werd in één adem genoemd met andere thema's. Jacobus zegt ervan in hoofdstuk 5 vers 14 tot 16: *"Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand"*. Er staat nergens in de Bijbel dat wij dat niet meer moeten doen namelijk de ouderlingen roepen als wij ziek zijn en gelovig te bidden voor genezing. Dat wij onze zieken niet meer zalven met olie en daarbij geen gelovig gebed meer doen, en dus geen genezingen meer zien, betekent toch niet dat Gods woord daardoor verandert? Gods woord laat zich toch nooit aanpassen aan onze keuzen en doen en laten? Bij mij regeert de Bijbel altijd boven de omstandigheden en niet andersom! Hoeveel strijd dat ook soms geeft.

Kwetsbaarheid vrouwen

Ik zou de kwetsbaarheid van vrouwen gebruiken om verkeerde leringen te verspreiden, aldus dominee van Marle. Op die manier zouden zij (kunnen) vervreemden van de leer en van de kerkelijke gemeente en van de Heere. Daarom moeten zij blijven bij de leer die hen geleerd is. Ik neem echt afstand van deze aanklacht, dit is pertinent onwaar. Deze aanklacht tast mijn eer aan en reputatie. Ik vroeg mij af of de dominee zich gerealiseerd heeft wat dat

doet met mijn roeping als evangelist? Zeker is als er geen beschuldigers bij mij langs gekomen zijn op de markt, of contact met mij hebben gezocht.

Trouwens zo'n opmerking zou ik, als ik een vrouw was in deze kerkelijke gemeente, niet als prettig ervaren. Zo heb ik de gelovige vrouwen uit deze gemeente, die ik gesproken heb in de afgelopen jaren, niet leren kennen. Mijn ervaring is dat zij goed in staat zijn om mij van een weerwoord te dienen en dat het vaak sterke geestelijke persoonlijkheden zijn. Ik persoonlijk geloof dat Jezus vrouwen specifiek hoogachtte. Niet zozeer vanwege hun kwetsbaarheid maar vanwege hun vaak diepere geloof, grotere toewijding en intensere opoffering.

Verleider en dwaalleraar

Ik kom nu terecht op een echt pijnpunt. De dominee nam zijn preek uit 2 Timotheüs 3 de verzen 14 en 15: *“Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is”*. Vandaaruit kwam de preek uit op hoe je nu van die leer kunt vervreemden en hij gebruikte de eerdere verzen uit dit hoofdstuk daarvoor. Er komen dan mensen die als volgt beschreven worden.

“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7. die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen”.

En vervolgens werd dat praktisch gemaakt voor deze tijd. De dominee had zich daarom verdiept in wat er op Staphorst speelde en noemde toen de evangelist op de markt. Alhoewel hij niets over mijn persoon wilde zeggen, was zijn preek toch een grote aanklacht naar de evangelist zelf. Je kunt de boodschap nu eenmaal van de boodschapper niet scheiden! Er kwam een reeks van bezwaren waarvan de meeste hierboven zijn vermeld en behandeld. De dominee paste vervolgens deze teksten toe in een uiteindelijk advies tot het afstand houden van mijn verkondiging en mijn persoon.

Alsof ik gebruik zou maken van vrouwen,
alsof ik gebruik zou maken van hun kwetsbaarheid,
alsof ik een schijn van godsvrucht heb,
alsof ik de kracht ervan verloochend heb,
alsof ik de huizen binnensluip,
alsof ik de vrouwen van uw gemeente in mijn macht gekregen zou hebben.

Als je ook de teksten in het begin van het hoofdstuk erbij betreft dan wordt er nogal wat van mij persoonlijk gezegd in de verzen 2 tot en met 4.

Ik heb deze teksten nog een keer in andere vertaling opgezocht om het goed te kunnen begrijpen wat dominee van Marle nu feitelijk over mij gezegd heeft. In 2^{de} bijlage van de brief vindt u de teksten uit de zogenaamde Basis Bijbel. Iedereen kan dan begrijpen wat de

dominee bedoeld heeft. En ik neem daar echt afstand van. Er is niets, maar dan ook niets van waar!

Zoveel pijn en verdriet...

Alles overziende, en de woorden van de dominee over mij en mijn bediening als evangelist overdenkend, dan bloedt mijn hart als ik dit doormaak. Ik heb erom gehuild. Niet alleen voor mijzelf, maar wat voor mij erg zwaar weegt, is het tijdsgewricht waarin dit plaatsvindt. De wereld om ons heen raakt steeds goddelozer, meer moreel verdorven, en daardoor steeds meer gebroken, ook in deze regio. Mensen zijn als schapen zonder herder, dwalend onder alle groene boom en op alle hoge heuvel, leeg, dronken van de wereld, zoekend en tastend naar God in de dikke duisternis. Mensen zijn angstiger dan ooit want zij weten dat deze wereld voorbij gaat met al haar verlangens. Het gaat op het einde aan! Jezus komt op de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.

In deze erbarmelijke, zeer ernstige tijdsomstandigheden doet dominee van Marle (met medeweten en instemming u als kerkenraad?) er nog een schepje bovenop. De verwarring is hierdoor toegenomen en de al bestaande verdeeldheid in Christelijk Staphorst verder vergroot. Is die diepe verdeeldheid in de kerken niet het oordeel dat van Gods huis begonnen is? Mijn geest is daarover ontstoken. Hierdoor zullen nog meer jongeren en ouderen in het verschrikkelijke oordeel terecht komen. Zij keren zich af van al dat geruzie! Zij zijn op zoek naar echtheid en waarheid en niet naar kerktwisten en theologie.

Samenvatting

Mijn grootste bezwaar tegen deze waarschuwingen in de preek vanaf de kansel in de HHK Staphorst is dat deze zijn afgegeven zonder het Bijbelse principe van "hoor en wederhoor". Ook in de schriftelijke preekbespreking word ik besproken zonder er zelf bij te kunnen zijn.

Het negeren van het gebod van Jezus om als eerste binnen het Lichaam van Christus met elkaar te spreken over vermeende zonden en afwijkingen van de leer, is **niet** Bijbels.

Mede daardoor zijn er vele dingen gezegd die niet waar zijn! Noemt de Bijbel dit ook niet het geven van een vals getuigenis? En is dat niet de zonde tegen het 9^{de} gebod zoals verwoord in de wet des Heeren: *"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste?"*

Zegt ook de Catechismus in Zondag 43 vraag en antwoord 112 daar niet het nodige over? Ik laat hier de vraag en het antwoord zelf aan het woord.

Vraag: Wat wil het negende gebod?

Antwoord: Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, **niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen**; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; **ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere**".

Daarnaast zijn de thema's die worden gebruikt om mij als een verleider af te schilderen, niet onomstreden. Met andere woorden, vele geestelijke stromingen en kerkelijke genootschappen binnen het Lichaam van Jezus Christus belijden de genoemde thema's als Bijbels en waar. Zou enige bescheidenheid van de dominee hierin dan toch niet meer op zijn plaats geweest zijn?

Zijn de adviezen, op basis van de in de preek aangedragen thema's, niet smadelijk¹ en lasterlijk²? Vooral als ik mij bedenk hoe erover gesproken is dat ik kwetsbare vrouwen, geestelijk zwakke vrouwen dus, misleid zou hebben om verkeerde leringen te aanvaarden en zich te laten vervreemden van de kerk en de Heere? Dus als men van mij vandaan blijft en in hetgeen men geleerd heeft, dan zou het goed zijn.

Conclusie

Al met al kom ik tot de conclusie dat het onderdeel van de preek van dominee van Marle (die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad staat), waar het over mijn bediening als evangelist heeft gesproken en dus over mijn persoon, onzorgvuldig, kwetsend, smadend en verdacht makend is. En deze ont-erende boodschap zo de HHK gemeente van Staphorst heeft ingestuurd. En, via internet, daarmee kerkelijk Nederland in.

¹ **Smaad** is in het Nederlandse strafrecht een belediging waarbij iemands eer of goede naam wordt aangetast door een concrete beschuldiging, die gedaan wordt met het doel daaraan ruchtbaarheid te geven.

² **Laster** is het moedwillig iemand beschuldigen van een onwaar feit. Het verschil tussen smaad en laster is dus dat het bij laster altijd gaat om beweerde feiten die niet waar zijn. Dus enkel wanneer u iemands goede naam aantast door onware feiten bent u strafbaar op grond van laster. Wanneer u de waarheid vertelt en iemands goede naam aantast, kan dit smaad zijn.

BIJLAGE 2 TIMOTHEUS 3 VERS 1 TOT EN MET 9 UIT DE BASIS BIJBEL

De dingen die in de laatste tijd van de wereld zullen gebeuren.

1. Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn.
2. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders.
3. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen.
4. Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God.
5. Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf v er bij dat soort mensen vandaan.
6. Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgegelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben.
7. Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee.
8. Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet.
9. Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres.