

STICHTING “LEVEND EN STROMEND WATER”

JAARVERSLAG 2022



“HET EVANGELIE VAN CHRISTUS, EEN KRACHT VAN GOD IS TOT ZALIGHEID!”

“Wij zagen het voor onze ogen gebeuren!”

Stichting “Levend En Stromend Water”

Scheg 3

8281 MV Genemuiden

Telefoon: 038-3959785

Mobiel: 06-51046981

Email: levendenstromendwater@gmail.com

Weblog: www.levendenstromendwater.blogspot.com

Nieuwe website in aanbouw: <https://levendenstromendwater.nl/>

RSIN/fiscaal nummer: 860682596

KvK-nummer: 76575802

Bankrekeningnummer: NL50 RBRB 0787 6882 15

Voorwoord

Covid-19 is gelukkig voorbij! Rampen en crisissen blijven echter komen. Denk aan de energiecrisis, de inflatie en de oorlog in Oekraïne. Door dit laatste staat het grote conflict tussen het Westen en het Oosten weer prominent op de wereldagenda. Wanneer zal het losbarsten?

Als wij vervolgens kijken naar ons land dan zien wij dat er een anti-Goddelijke natie is ontstaan. De stroom aan antichristelijke wetgeving stopt maar niet! Onze regering gaat ons land voor in zonden, ongerechtigheid en overtredingen. Zij promoot zonden door deze in wetten op te nemen. Wij weten uit de Bijbel hoe dit af gaat lopen!

Achter de voordeuren is het al niet beter. Mensen trekken het niet meer, veel huwelijken spatten uit elkaar, relaties staan in toenemende mate onder spanning. Kinderen zijn verslaafd aan schermen, teenagers verdwaald in seks, drank, games, porno en occulte zaken. Het samenleven in gezinnen is uit elkaar aan het vallen.

De aarde is bedekt met toenemende verdorvenheid van het kwaad. Het voortdurend bloedvergieten schreeuwt naar de hemel om Gods wraak. Je ziet ook géén enkele afname door bekering. De ene wereldwee volgt na de andere. Het einde aller dingen lijkt zéér nabij!

De oorzaak van al die oordelen? Die ligt bij ons, de wedergeboren gelovigen. Het oordeel begint immers altijd bij het huis van God¹, bij de gemeente van Jezus Christus. *“Wij en onze vaders hebben gezondigd!”* Wij hebben de wereld binnengehaald. Eerst in onze levens, toen in onze gezinnen. Zo brachten we die vervolgens onze kerkelijke gemeenten binnen. Daardoor zijn deze gemeenten krachteloos en dragen weinig, of geen vrucht.

Wat betekent al deze rampspoed dan voor ons, als bestuur van de stichting? Bij de pakken neerzitten? Integendeel, deze eindtijd geeft juist véél mogelijkheden om het Evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen. Om met Gods kracht te getuigen van redding, genezing en de vrijheid door Jezus, tegen hen die wij ontmoeten op straat en in samenkomsten.

Te verkondigen:

Dat er voor wanhopige mensen, grote hoop is!

Dat er voor zondaars vergeving is!

Dat er voor zieken genezing is!

Dat er voor gebrokenen heling is!

Dat er voor gevangenen vrijheid is!

Dat er voor gebondenen loslating is!

Dat er as geruild wordt voor sieraad!

Dat er vreugdeolie geruild wordt voor rouw!

¹ 1 Petrus 4 vers 17: *“Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”*

² Daniël 9 vers 5: *“Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen.”*

Dat er een lofgewaad voor een benauwde geest is!
En de eeuwige dood geruild wordt voor een eeuwig leven met Jezus!
En dat er voor gelovigen de kracht van de Geest is om van Jezus te getuigen!

Dit jaarverslag over het jaar 2022 is een indrukwekkende weergave ervan. God was met ons op straat, in samenkomsten, in gebeden en zegende de gesprekken met Zijn kracht. Velen kwamen tot een doorbraak en tot geloof in Jezus! Ook zagen wij genezingen. Wij merkten Gods Geest in onze persoonlijke levens met Jezus, in onze persoonlijke zoektocht naar innerlijke genezing en meer gemeenschap met de Heilige Geest. Wij ervaren Gods kracht. Wij verlangen naar meer van Zijn heerlijkheid op ons.

Neem en lees dit verslag over het Koninkrijk van God op deze aarde... en doe als wij³!

³ *"Kom, ga met ons en doe als wij"*. Psalm 122 vers 1 (berijmd).

Inhoud

Voorwoord.....	2
1. Introductie	5
2. Samenvatting 2021	7
3. Beleid en uitvoering.....	9
3.1 Uitvoering van het beleid	9
Gesprekken.....	9
Evangelisatie-acties	10
Evangelisatie-materiaal	10
Meer arbeiders in de oogst.....	11
3.2 Gebieden in de Kop van Overijssel.....	11
Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst	11
Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt	11
Staphorst/Rouveen/IJhorst/Nieuwleusen	12
De kern van Evangelie: tot geloof komen!	13
Waarde van de ziel: oneindig!	13
Nazorg	13
4. Communicatie	15
5. Projecten	16
5.1 Erop uit.....	16
5.2 Toerusting gelovigen.	16
5.3 Ondersteuning buitenland.....	17
5.4 Website.	18
7. Financiën.....	21
7.1 Besparingen	21
7.2 Doorlichting stichting ANBI Status	21
7.3 Stijging inkomen stichting	21
7.4 Besteding donaties	21
8. Welke deur zal er in 2023 geopend worden?.....	23
9. Dankgebed	24
Bijlage 1 Buitenlandse bediening in de Himalaya	25
Bijlage 2 Bediening Wezengezin in Pakistan	28
Bijlage 3 Geven, bidden en vasten	30
Bijlage 4 Financieel Overzicht 2022.....	31

1. Introductie

Vol blijdschap bieden wij u het jaarverslag over het jaar 2022 aan. Het is het 3^{de} jaarverslag van de “Stichting Levend En Stromend Water”. De stichting is 4 december 2019 opgericht en heeft sinds 20 maart 2020 een eigen bankrekening. De ANBI-status werd verleend op 4 december 2019. Inmiddels bestaat de stichting zo’n drie jaar. Het eerste jaar, 2020, is gebruikt voor opbouw. Het tweede jaar, 2021, voor de consolidatie en het ANBI-proof maken van de stichting. Dit jaar, 2022, is gebruikt om verder te gaan bouwen.

De stichting ziet zichzelf als een middel om de komende jaren, met Gods kracht, jong en oud de blijde boodschap van vrijheid, diepe troost en redding te brengen overeenkomstig de missie van Jezus zoals verwoord in Jesaja 61 vers 1 tot en met 3: *“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken”*.

Daarnaast ervaart de stichting een steeds sterkere roeping om wedergeboren gelovigen, op grond van deze indrukwekkende tekst, toe te rusten. Om deze gelovigen ook de straat en pleinen op te sturen om daar (openlucht) samenkomsten te gaan organiseren. Om jongeren en ouderen hoop te geven die blijft tot in eeuwigheid, namelijk in de persoon Jezus Christus, de Zoon van God. Deze tweede focus werd verdiept, om jong en oud toe te rusten om te getuigen in eigen werk-, leef- en woonomgeving en op straat.

Er moeten meer openluchtsamenkomsten komen waarop wij ons vernederen voor het betreffende dorp, buurtschap, stad en ons land. Het raakt ons steeds dieper dat er geen massale bekeringen van zondaars plaatsvinden. Soms gebeurt dit op plaatselijk niveau, echter op nationaal niveau zien wij het niet. Wij zien en horen niet van massale ommekeer, van diep zondebesef, van bekering! Er is geen uitstorting van de Heilige Geest in veel kerken, samenkomsten en regeringsgebouwen. Geen verootmoediging op grotere schaal!

Waar zijn de opwekkingsbijeenkomsten in de openlucht zoals die zo vaak in de eeuwen hiervoor hebben plaatsgevonden? Ja waar? Het moet, ja het moet gebeuren want er is grote haast! De Rechter van hemel en aarde komt eraan! En duizenden in onze eigen woon-, werk- en leefomgeving zijn nog verloren, zowel binnen als ook buiten de kerken. Het moet gebeuren! Daarom gaan wij uit op straten, pleinen en in *“de heggen en steggen”* om hen te dwingen in te gaan!

Tot slot. Wij hebben alle geciteerde Bijbelteksten cursief en in het rood weergegeven. Citaten van mensen staan in het zwart en cursief.

Getuigenis: 17 juni 2022 Kampen Full Color Festival: "Jongeren kwamen uit zichzelf!"

Wij stonden op het punt om het festivalterrein af te lopen naar de auto op het parkeerterrein in IJsselmuiden toen wij ineens werden aangehouden door een jongen van een jaar of 15. Hij vroeg "Meneer, mogen wij uw verhaal horen?" Ik antwoordde: "Het verhaal van Jezus?" Dat werd bevestigend beantwoord. Er kwam ineens een hele groep om Hans en mij heen staan. Bij elkaar wel ongeveer 10 meiden en jongens in de leeftijdsgroep van 13/14/15. Wij gingen van het wandelpad af in het naastgelegen gras staan, in een soort kring. Mijn maat Hans Kuipers naast mij. Ik vroeg hen, één voor één, of zij dat verhaal van Jezus ook wilde horen. Ik keek hen aan en zij wilden dat allemaal. Ik zei dat zij dan serieus moesten zijn. Ook dat wilden zij.

Ik ging vertellen dat wij allen gezondigd hebben. Dat maakte ik duidelijk door te vragen of zij wel eens verkeerde dingen gedaan hadden zoals vloeken, liegen, stelen, ongehoorzaam aan de ouders geweest waren. Zij beaamden dat, één voor één. Ik zei dat de Bijbel ons vertelt dat, als zij zo zouden sterven, zij dan voor hun eigen zonden moesten betalen. God zou hen dan schuldig houden en hen naar de hel moeten sturen. "Gelukkig heeft God Zelf een oplossing bedacht" zei ik. Ik bracht het kruis van Jezus naar voren en vertelde dat Hij daar op die kruisheuvel geleden had voor alle zonden, ook voor die van hen en van mij en van Hans. Ik pakte het rode boekje en liet hen zien dat Jezus voor ons de weg naar God weer geopend had. Ik vroeg of zij het begrepen hadden, dat was zo. Vervolgens vroeg ik hen of zij de vergeving van die zonden niet wilden ontvangen.

Ineens antwoordde een meisje, zij leek erdoor gekweld te worden: "Maar hoe dan?" Toen vertelde ik dat je dat slechts hoeft te geloven en Jezus te aanvaarden als de Waarheid van God. Ik bedankte haar voor haar vraag en stelde toen de verlangensvraag aan de rest: "Wie zou dat, die vergeving van zonden, van al die verkeerde dingen, willen ontvangen?" Ik zei nog dat wij hen dan zouden helpen om dat te ontvangen. Een voor een hen aangekeken, zij wilden dat allemaal. Er was een soort ernst neergedaald op hen en op het gesprek. Ik zei: "Wij gaan met elkaar bidden. Vouw je handen en sluit je ogen". Dat deden zij, sommigen zetten de drankflesjes op de grond waarvan er nog een omrolde. Ik zei: "Bid mij maar na". Dat deden zij.

Moet je je voorstellen: te midden van een grote drukte en de enorme herrie van een spelende muziekbands, veel langslappende jongeren en ouderen, en dan ineens is er dan de stilte van de Heilige Geest. Zij gaven zich over in het gebed aan de waarheid dat Jezus ook voor hun zonden geleden had en gestorven was en opgestaan uit de doden. En zij ontvingen vergeving. Daarna gebeden om de Heilige Geest over hen voor kracht tegen de intense zondige verzoeken (via hun schermen). Toen de hemelse Vader bedankt voor Zijn Zoon Jezus en het gebed beëindigd. Na afloop nog even met hen doorgesproken. De jongen naast mij ervoer opluchting van binnen. Hen allen een QR-code van de 'City Bible' meegegeven. Nog in het kort gezegd hoe zij hun leven vanaf nu moeten inrichten met bidden en Bijbellezende voordat zij de telefoon 's ochtends aanzetten. Voor het naar bed gaan, op de knieën voor hun bed hetzelfde en bidden om Gods leiding in hun leven.



Daarna ging de groep weg en liet ons achter in aanbidding, in absolute verwondering dat Gods Geest dit geregeld had. Die eerste jongen bleek achteraf namens een groep te komen waarvan wij in de afgelopen weken enkelen hadden gesproken op de Oudestraat in Kampen. Zij wilden er meer van weten. Kennelijk hadden zij er onderling over gesproken. Halverwege het verkondigen van de blijde en hoopvolle Boodschap van het Evangelie van Jezus Christus kwam ineens de kwellende vraag van een van de tienermeisjes: "Maar hoe dan?" Als zo'n vraag gesteld wordt, dan weet je dat Gods Geest de deur heeft opengezet om hen direct naar Jezus te leiden zoals Andreas dat met Petrus deed. En dat gebeurde dan ook. Wat een ervaring dat er 10 tegelijkertijd de vergeving ontvingen en het eeuwige leven binnengingen! Dan verheug je je in de Heer Jezus, in en door de dierbare Heilige Geest!

17 juni 2022 Kampen, Hans Kuiper en Cees van Beek.

2. Samenvatting 2021

Het jaar 2022 kenmerkte zich door een verder toenemende instabiliteit van onze maatschappij. Ook in kerkelijk Nederland zien wij de instabiliteit toenemen. De kleinschaligheid van huisgemeenten en de geestelijke gemeenschap in kleine groepen lijkt terug te komen. Tegelijkertijd horen wij de voetstappen van Jezus naderen in de toenemende chaos, verwarring, geruchten van oorlogen, epidemieën en andere wereldweeën⁴.

Juist daarom heeft dit jaar de focus van de stichting nog scherper gelegen op de kern, namelijk uitbreiding van kleinschalige activiteiten, om meer jongeren en ouderen in de regio Kampen-Genemuiden-Staphorst te bereiken met het goede nieuws van Jezus! Jezus verwoordde het in Lukas 4 vers 43 zo: *“Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden”*. Daarom zijn wij ons nog meer gaan richten op kleinschaligheid van de samenkomsten.

Daarnaast wil Jezus Zijn gemeente wakker schudden: *“Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten”*⁵. De noodzaak dat wedergeboren gelovigen wakker worden, opstaan en toegerust worden om te getuigen, werd sterker op onze harten gedrukt. Daarom werd het boek *“Verlang je ook zo naar kracht om van Jezus te getuigen?”* in het voorjaar van 2021 uitgegeven. Het boek is frequent op straat en tijdens (jaar)markten uitgedeeld aan gelovigen. Dit jaar zijn er meer dan 250 exemplaren uitgedeeld. Aan een tweede boek wordt dit jaar gewerkt. Dit boek gaat over de vraag hoe je getuigt met de mantel van Gods Geest om je en hoe je de oogst binnenhaalt als arbeider in Jezus zijn oogst.

Vele gesprekken die wij hadden, leidden tot gebed en geloof in Jezus. Wij houden geen aantallen bij. De stand van de teller is bekend bij God in de hemel. Wij zullen het straks te horen krijgen. Het zijn er echter veel geweest in Kampen, Genemuiden, Staphorst en Nieuwleusen. Ook werden mensen genezen door gebed en handoplegging. Opnieuw en opnieuw gaf het ons de onuitsprekelijke vreugde als wij deze wonderen meemaakten.

Soms gaan wij de straat op, tegen de weerstand uit de duisternis in. Echter wij komen altijd terug met diepe blijdschap, grote innerlijke vrede en vaste hoop op vrucht. Een vaste hoop dat het niet voor niets is geweest, maar tot heil en zaligheid van de zondaren die wij gesproken hebben. Wij hebben getuigd van Jezus, onze God en Zaligmaker en dat leidt tot nieuwe getuigenissen. Zijn woord keert niet onvervuld terug naar Hem!

Inmiddels is er in de regio Nieuwleusen door God een deur geopend. Een groep gelovigen zal daar de evangelisatie gaan opzetten tijdens evenementen, (jaar)markten en braderieën. Eind

⁴ Mattheüs 24 vers 6 tot en met 8: *“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën”*.

⁵ Efeze 5 vers 14.

december is daarvoor een tweede caravan aangeschaft. Deze zal in de loop van 2023 gereed zijn.

De Stichting Presence kwam op 8 december 2022 naar het marktplein in het centrum van Staphorst om God te aanbidden in nederigheid. Dit was een geweldige avond waar de Geest krachtig aanwezig was.

De financiële ondersteuning van evangelisatie hier en van projecten in Nepal en Pakistan groeit nog steeds. Dit jaar werd er € 62.026 gedoneerd. In 2021 was dit € 55.995. *“De Heere is goed en Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!”* Al het gedoneerde geld werd direct besteed aan de verschillende doelen in ons land en in het buitenland.

Tot slot. Er is veel vrucht geweest. De Vader wil echter meer vrucht want er staat daarover geschreven in Johannes 15 vers 2: *“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent”*. Wij laten ons reinigen van alles wat geen Jezus is, omdat wij méér vrucht willen dragen! Wij willen meer oogst binnen brengen, meer zielen redden en meer vissen vangen in het visnet van het Evangelie van Gods Koninkrijk.

Dat is onze missie, onze diepe verlangen, om meer vrucht voor Jezus te dragen, in het komende jaar onzes Heeren.

3. Beleid en uitvoering

De stichting heeft beleid opgesteld voor 2021 tot 2023. Op grond daarvan is het activiteitenplan voor 2022 opgesteld. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over dit activiteitenplan. Centraal in het beleid staat de verspreiding van het Evangelie van Jezus, dat Evangelie van Gods Koninkrijk der hemelen door gesprekken, in gebeden, in samenkomsten en op straat.

3.1 Uitvoering van het beleid

Beleid moet je uitvoeren, anders is het effect zonder vrucht en zegen! Wij hebben dat beleid handen en voeten gegeven op straat, in gesprekken, op pleinen en in samenkomsten. In 2022 is dit Evangelie van het Koninkrijk van God met kracht verspreid. Dit Evangelie van Jezus Christus is een kracht van God tot zaligheid⁶!

Telkens zien wij dat het Evangelie een kracht van God is! Dat moet ook want dat Koninkrijk is niet in woorden maar in kracht⁷. Immers de grote oogst moet binnengehaald worden. En dat kan onmogelijk in menselijke wijsheid met wereldse technieken en methoden. Het moet in demonstratie van Gods Geest en Zijn goddelijke kracht! Onze boodschap is ernstiger geworden vanwege het feit dat wij geloven dat “het einde van alle eeuwen op ons is neergedaald⁸”.

Salomo schrijft: *“De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straten⁹”*. Dit citaat geeft ons een diepe passie, ook voor de ernstige kant van Jezus Zijn liefde. De kant van de toorn van God op mensen die niet geloven in Jezus¹⁰, van de eeuwige verlorenheid, van het eeuwige oordeel, van de tweede dood, van de buitenste duisternis. Wij vragen de mensen op straat weleens: *“Naar welk eeuwig huis ben je op weg?”* Vrijwel altijd snappen zij deze vraag, welke achtergrond zij ook hebben.

Gesprekken

Bij evangeliseren gaat het om de ontmoeting. De mens te ontmoeten en zijn diepste vragen aan de oppervlakte te brengen. Iemand zei eens: *“Evangeliseren is ontmoeten!”* Je ontmoet een schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, op zijn levensreis naar de eeuwigheid. Je spreekt met hem of haar over Jezus als de enige oplossing voor het echte leven. Je breekt daarmee als het ware in, in hun bestaan. Soms is het ‘shocking’ voor hen om plotseling met Gods waarheid geconfronteerd te worden. Altijd hebben wij het levende

⁶ Romeinen 1 vers 16: *“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek”*.

⁷ 1 Korinthe 4 vers 20: *“Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht”*.

⁸ 1 Korinthe 10 vers 11: *“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is”*.

⁹ Prediker 12 vers 5.

¹⁰ Johannes 3 vers 36: *“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”*.

Woord gebracht dat krachtig en scherp is.¹¹ Dat woord zal niet onvervuld naar God terugkeren¹². Het is de waarheid spreken in diepe liefde!

Ook zien wij dat er in de loop van de tijd meerdere gesprekken zijn met dezelfde jongeren of ouderen. Iedere keer verdiept zich dat. Wij zien dat sommigen van hen, na 2 of 3 gesprekken, tot overgave aan de waarheid van Jezus komen. Ook lezen mensen het opschrift op de caravan *“Alleen Jezus maakt vrij!”*. Het herinnert hen in hun geweten aan hun eigen gebondenheid en gevangenschap. Het wekt per definitie het verlangen op naar echte vrijheid. *“Ondanks dat zij erover schamperen en afwijzen, zal het niet zonder vrucht zijn”*, zegt Gods woord.

Een groot aantal keren hebben wij mogen bidden met jongeren en ouderen op straat. Of in de caravan, voor een zegen, voor nood in hun leven, voor genezing van ziekten en voor bevrijding van iets waarvan zij maar niet afkomen. Iedereen met wie wij gesproken en gebeden hebben, heeft ons kaartje voor nazorg, gesprek en gebed meegekregen.

Evangelisatie-acties

Er is dit jaar zo'n 150 keer op markten en op straat het evangelie van Jezus Christus gedeeld. Naar schatting hebben we meer dan 2000 personen gesproken. Dat was in Staphorst, Nieuwleusen, Genemuiden en in Kampen. Dit was op acht verschillende jaarmarkten en braderieën. Waar wij een hele dag met meerdere evangelisten werkten en het goede nieuws van Jezus deelden. In totaal zijn wij met elkaar zo'n 2000 uur op straat en in samenkomsten actief geweest. Het zijn uiteraard niet de hoeveelheid uren en het aantal mensen waarop wij ons beroemen. Echter wij hebben al die keren Jezus Christus, de Gekruisigde, de Kracht en Wijsheid Gods verkondigd.

Dit jaar hebben wij slechts één evangelisatie-dienst in een gebouw gehouden. Deze was voornamelijk gericht op het ontvangen van de bekleding met kracht uit de hoogte zoals beschreven in Lukas 24 vers 49: *“En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden”*. Er is geen doopdienst gehouden. Velen, zo horen wij vaak in gesprekken, “hangen” er tegen het zich willen laten dopen aan maar aarzelen. Er is nog geen doorbraak hierover in hun leven.

Evangelisatie-materiaal

Er zijn gratis vele honderden, zo niet duizenden flyers in verschillende talen uitgereikt. Vele boeken en erg veel (kinder)Bijbels meegegeven. Ook brochures als *“Levensbelangrijke vragen”* gaan soms hard op braderieën en jaarmarkten. Ook veel boeken over wezenlijke dingen in het leven van wedergeboren gelovigen zoals een waterdoop, de doop in de Geest en bijvoorbeeld genezing zijn uitgereikt. Het boek over het ontvangen van Gods kracht om te getuigen, is vele keren meegegeven. Het boek van *“Jezus, onze bestemming”* van Wilhelm Bush is standaard in ons pakket dat wij bij ons hebben.

¹¹ Hebreëen 4 vers 12: *“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart”*.

¹² Jesaja 55 vers 11: *“Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend”*.

Meer arbeiders in de oogst

Dit jaar zijn er weer nieuwe personen bijgekomen die mee gingen met evangeliseren op straten en markpleinen. Er is grote verwachting dat in 2023, en komende jaren, meer arbeiders zullen komen, meer vissers van mensen. Met andere woorden dat er véél arbeiders door ons gebed “uitgestoten” zullen worden in de oogst van Jezus!

3.2 Gebieden in de Kop van Overijssel

Het missiegebied van de stichting is opgedeeld in drie gebieden te weten, het gebied Kampen/IJsselmuiden/Grafhorst, het gebied Genemuiden/Hasselt/Zwartsluis en dat van Staphorst/Rouveen/IJhorst/Nieuwleusen. In al deze gebieden is er geëvangeliiseerd, vrijwel altijd met de caravan. Deze aandachtstrekker “*Alleen Jezus maakt vrij!*” is inmiddels redelijk bekend geworden.

Per gebied benoemen wij enkele gebeurtenissen die veel indruk op ons gemaakt hebben. Dat wil niet zeggen dat alle andere activiteiten en ervaringen minder indrukwekkend zijn geweest. Het-tot-geloof-komen van een enkeling is even belangrijk voor God als meerderen tegelijkertijd. Door het bloed van Jezus, dat een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht, worden de zonden van een zondaar weggewassen. Dat is een kostbare, dierbare en zéér indrukwekkende gebeurtenis. De hemel is dan vol gejuich dat een verloren zondaar gevonden en van geestelijk dood, geestelijk levend wordt. Wel is ons opgevallen dat het laatste half jaar er meerdere jongeren en ouderen tegelijkertijd tot geloof kwamen.

Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst

Hoogtepunten in Kampen waren het ‘*Full Color Festival*’, de Kamper Ui(t) Dagen en de Kerstviering op de PRO Ichtus Kampen. Op het festivalterrein van het ‘*Full Color Festival*’ kwamen jongeren uit zichzelf naar ons toe en wilde meer weten over Jezus. Hoe dit afliep kan de lezer op pagina 5 lezen. Op de Kamper Ui(t) Dagen was er veel vrucht en is er erg veel Bijbels materiaal aan voorbijgangers uitgedeeld. Op de Kerstviering van de PRO Ichthus hebben wij voor het eerst mimestukjes laten opvoeren om drama’s uit levens uit te beelden. Na een korte uitleg en ‘altar call’, kwamen er 12 teenagers naar voren die hun hart aan Jezus gaven! Ook de Biestemarkt in Grafhorst was aanzienlijk beter dan vorig jaar, meer vruchten en meer openheid!

Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt

Wekelijks aanwezig geweest op de dinsdagse weekmarkt met caravan en twee mede evangelisten. Veel gesprekken ook met buitenlanders die in Genemuiden werken. Ook veel gesprekken met toeristen die van het voorjaar tot het najaar met hun bootjes of per fiets Genemuiden aandoen en dan even de weekmarkt oplopen.

Een hoogtepunt was de jaarlijkse Biestemarkt in begin oktober. Het was prachtig weer deze keer. Dat zorgde voor een open sfeer. Wij waren met z’n vieren en hebben onvoorstelbaar veel gesprekken gehad. Vele jongeren en ouderen naar Jezus mogen leiden en voor hen mogen bidden. Wij zijn de tel kwijt geraakt hoeveel mensen door de Geest hun hart openden voor Jezus.

De wintermarkt in begin december was zo koud en guur zoals wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Desondanks gesprekken over Jezus. In december contact gezocht met de organisatie op de asielboot die in Genemuiden ligt. Gevraagd of wij op zondag evangelisatiediensten mochten gaan houden. Door het vertrek van de boot zijn er uiteindelijk geen diensten gehouden. Opvallend voor dit gebied is dat er nog steeds geen andere gelovigen uit Genemuiden mee willen doen met het uitgaan. Ook in Genemuiden zijn de velden, in en buiten de kerken, wit om te oogsten.

Staphorst/Rouveen/IJhorst/Nieuwleusen

Wekelijks aanwezig geweest op de woensdagse weekmarkt in het centrum van Staphorst. Een gezegende voorjaarsmarkt gehad met meerdere evangelisten: veel diepe gesprekken en er kwamen jongeren en ouderen tot geloof. Ook mogen bidden met mensen!

Dit jaar kenmerkte de sfeer van de weekmarkt zich in de zomermaanden door een grote hoeveelheid roddels, lasteringen en smaad over Cees van Beek. Een niet-aflatende-stroom van smaad groeide zo sterk dat het idee ontstond om hem van de weekmarkt te verwijderen. In dit alles week de Heere niet van onze plek van evangeliseren. De gesprekken kwamen langzaam weer op gang en er kwamen weer jongeren en ouderen tot geloof. In dit alles bleven wij standvastig aanwezig, baden voor onze tegenstanders. Hierdoor leerden wij de weg van Jezus Christus dieper kennen. Wij hebben, na vaak diepe strijd in ons denken, het strijdtoneel aan Hem overgelaten. Immers Hij is de Held sterk in de strijd! En heeft Zijn zwaard scherp gemaakt ten strijde.

Zéér opmerkelijk was de onverwachte komst van de Stichting Presence naar Staphorst op vrijdag 8 december jl. Deze stichting, onder bezielende leiding van Wim Hoddenbag, staat wekelijks op een toonaangevend plein in een stad in Nederland. Dan wordt Jezus en Zijn Vader aanbeden door de leiding en werkingen van de Heilige Geest. Zij bidden dan voor betreffende dorp, stad en land. Ons land is zover weggezakt in verdorvenheid en ongerechtigheid “dat bekering van Zijn eigen volk de sleutel is naar een nationale, regionale en lokale ommekeer naar God¹³!” Zo vond er dus ook een avond plaats in Staphorst. Wij hebben dit niet alleen ervaren als een bemoediging maar ook als een versterking naar “een grotere doorbraak in de hemelse gewesten voor zielen en opwekking binnen en buiten de kerken¹⁴”.

In Nieuwleusen opende God een deur. Er is daar dit najaar een platform opgericht om te komen tot meer evangelisatie en samenwerking: “Hart voor Nieuwleusen¹⁵”. Psalm 133 staat hierin centraal en stelt dat eenheid zegen en zalving brengt. En belangrijker: Jezus Zelf heeft het geboden¹⁶. Wij ervaren dat als wij samenwerken, wij het niet per se eens hoeven te zijn over allerlei onderwerpen. De bevolen eenheid in Jezus Christus is echter onmisbaar om op grotere schaal verloren mensen te bereiken. Er werd geëvangeliiseerd bij een

¹³ 2 Kronieken 7 vers 14: *“En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen”*.

¹⁴ Hier de weblink om de betreffende avond terug te kijken: <https://www.youtube.com/watch?v=K4wqHWqTi3o>.

¹⁵ Doelstelling: *“Via deze groep houden we elkaar op de hoogte van elkaars missionaire activiteiten, delen we gebedspunten, vragen we elkaar om hulp, leven we met elkaar mee en proberen we zo een op elkaar betrokken netwerk in Nieuwleusen te creëren van Christenen uit de verschillende kerken/gemeentes”*.

¹⁶ Johannes 17 vers 21: *“opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt”*.

Halloweenviering op 31 oktober in het Palthe Bos. Samen met de gezamenlijke kerken op de Kerstmarkt aanwezig geweest met veel vrucht en zegen. Er is een tweede caravan aangeschaft voor deze omgeving. In het komende jaar zal een team worden gevormd om samen erop uit te gaan.

De kern van Evangelie: tot geloof komen!

Vele, vele tientallen jongeren en ouderen zijn tot geloof gekomen tijdens gesprekken en bijeenkomsten over Jezus en Zijn volbrachte werk aan het kruis, Zijn dood en opstanding uit de dood! Zij riepen Hem aan en namen Hem aan, gewoon buiten op straat¹⁷, Zij gaven hun hart aan God en hebben voor Jezus beleden zondaars te zijn, en werden wedergeboren door het geloof. Dat gebeurde soms tijdens een tumult in een groep jongeren. Dat gebeurde soms in stilte midden op straat waar iedereen langs liep en niemand iets merkte. Soms gebeurde het in de stilte thuis als zij het rode boekje gelezen hadden. Verlangend naar verlossing op hun knieën thuis voor hun bed of voor de bank het geloofsgebed baden. Of na een boswandeling!

Waarde van de ziel: oneindig!

De waarde van de wedergeboorte, door het geloof in Jezus Christus, is niet uit te drukken in geld, in enig aards bezit, eer of eigen roem. Immers “de waarde van een ziel gaat de waarde van de hele aarde ver te boven¹⁸”. Jezus betaalde met Zijn bloed de losprijs om hen vrij te kopen! De meest indrukwekkende momenten in je leven zijn wanneer je ziet dat jongeren en ouderen zalig, gered worden. Dan heeft men de eeuwige bestemming bereikt! Dat mensen genezen op straat en in samenkomsten is erg indrukwekkend, ook als zij van (jarenlange) kwellende pijn of (dodelijke) kwalen verlost worden. Echter de ziel is geschapen voor een eeuwigheid om God te dienen en te eren in Zijn aanwezigheid, dag en nacht, dagen zonder getal! Daarop ligt onze focus! En de Heere zal vervolgens volgens Zijn eigen woord tekenen en wonderen geven.

Nazorg

Nadat jongeren of ouderen tot geloof gekomen zijn, geven wij hen een pakketje boekjes mee. Ook een visitekaartje waarop onze adresgegevens vermeld staan. De boekjes zijn van verschillende schrijvers van alle eeuwen die mensen leren hoe je met Jezus kunt wandelen en door de inwonende Heilige Geest je leven kan inrichten naar Zijn wil. Als wij afscheid van hen genomen hebben, weten wij immers niet waar zij blijven, uitgezonderd een enkeling die bij ons in de buurt woont. Op die manier kunnen zij altijd op ons terugvallen. Er wordt nagedacht hoe wij hen een discipelschap-traject kunnen aanbieden. Overigens maken wij ons geen zorgen over hoe het verder met hen gaat. In de Bijbels staat duidelijk dat God nooit het werk van Zijn handen verlaat. En als wij bedenken dat Gods Geest in hun lichaam is in komen wonen dan vertrouwen wij Gods Geest dat Hij de heiligmaking¹⁹, -Zijn taak en Zijn werk-, verder zal leiden naar Zijn inzichten en tijdstippen. Petrus noemt de Geest de Geest van heiligmaking²⁰. En wie kan dit beter doen dan de Geest Zelf die God is en bij Wie alle dingen mogelijk zijn?!

¹⁷ Romeinen 10 vers 13: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”.

¹⁸ Mattheüs 16 vers 26: “Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?”

¹⁹ Ezechiël 36 vers 27: “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt”.

²⁰ 1 Petrus 1 vers 2.

Genemuiden: iemand van 60!

Ik wilde eigenlijk een andere schipper spreken maar de afstand naar dat schip was te groot. Dus toen maar een schip "opgeschoven". 'k Kreeg een gesprek en getuigd van Jezus maar daar bleef het bij. Gedag gezegd en aangeboden samen nog een keer door te praten. Hij woont in Zwartsluis.

Nadat wij het havenhoofd verlaten hadden, liepen Adrie en ik terug naar de caravan en weer kwamen wij langs het schip waarvan ik die man "moest" spreken. Ineens stond hij net onder de kade op een andere schuit. Dus dichtbij voor een gesprek... Het werd een indrukwekkend gesprek waarbij wij een inkijkje in zijn leven gekregen hebben en "de bak ellende" die de laatste jaren over hem en zijn gezin waren uitgestort.

Het gesprek leidde ik telkens opnieuw naar Jezus, waar ik het persoonlijk voor hem maakte. Eerst gaf hij aan dat iedereen wel makkelijk zalig werd, als hij zo de overlijdensadvertenties las in de krant. Adrie kon daar in meekomen en ik leidde daarna het gesprek weer naar zijn persoonlijke positie voor God. "*Waar is je ziel? Of is 'tie al gered?*" Opnieuw kwam hij uit op "de bak met ellende" die over hem was uitgestort. Ik leidde hem weer naar de grote waarde van zijn ziel voor God. Weer stapte hij van het onderwerp weg.

Ik liet hem vervolgens het plaatje zien van dat Jezus de brug naar God had geslagen door het kruis. Hierdoor is het mogelijk dat wij weer met God door Jezus verzoend kunnen worden. "*Aan welke kant sta je nu? Je moet gered worden*" zo vroeg ik weer. "*Ik ben in die kloof gevallen*", zei hij. "*Je moet erover heen*" zei ik. Weer probeerde hij het persoonlijke te omzeilen. Ik vroeg: "*Wil je dat dan niet gered worden en met God verzoend?*" Ja, dat wilde hij. Toen zei ik ineens: "*Geef mij je hand en dan bidden wij*". Hij stak zijn hand omhoog naar mij. Ik was geknield op de kaderrand, boog voorover naar beneden om het gesprek goed te kunnen voeren. En zo kon ik zijn grote sterke schippershand in de mijne nemen.

Ik bad eerst om de leiding van de Geest en de omhullende liefde van Jezus over hem. Toen leidde ik hem in het geloofsgebed. Ik zei "*Bid mij maar na*". En dat deed hij. Als een zondaar ging hij naar Jezus en beleed in Hem te geloven voor eeuwig leven en voor diepe rust en vrede met God. Twee keer kneep hij tijdens dit bidden zéér hard in mijn hand... Het was op het moment dat hij bad dat hij geloofde dat Jezus voor zijn zonden gestorven was en toen ik bad voor vervulling van de Geest. Adrie had daarna nog een woord van kennis en profetie voor hem over het stoppen met "de bak ellende" die een ander over hem heen bleef storten. Hij heeft dat verbroken in de Naam van Jezus.

Adrie's beleving van het gesprek met deze man.

Hij stond op een boot en Cees liep op hem af. De directe vragen over zijn geloofsleven beantwoordde hij met veel verlangen naar zekerheid. Een turbulent leven achter zich, waarin hij steeds meer mensen ging mijden. Dat wij met hem spraken, deed hem wel goed. Hij vertrouwde ons wel. Steeds weer sprak hij de hunkering uit naar een stabiel geloofsleven. Hij heeft een mooi Godsbesef, van liefde én van heiligheid. Zonde is zonde en niet altijd "*God is liefde prediken*" om niet meer over zonden te hoeven spreken. Daar was hij eens tegenop gestaan. Maar ja... "*Waar was God en waar is Hij nu?*" Er gebeurt van alles om hem heen met pesterijen, zoals zijn auto bekrassen, aantijgingen en zelfs aanslagen.

Na een lang gesprek pakte Cees zijn beide handen, want gebed wilde hij wel. Hij viel telkens in de kloof, waar Jezus de Brug uitbeeldt in het rode boekje. Terugval in twijfel, in zonde. Cees bad samen met hem het gebed en deze man kneep daarbij de handen van Cees bijna tot moes, in heftige reactie op zijn belijdenis. Hij was zichtbaar aangedaan daarna en bedankte ons erg. Ik vroeg of ik nog even mocht bidden voor hem en we hebben in de Naam van Jezus een halt toegeroepen aan al die nare, onveilig makende pesterijen en aantijgingen. We hebben gebeden dat de persoon, die dat veroorzaakt, zelf door Jezus aangesproken gaat worden, hoe dan ook. Het was een enerverend gesprek met een Goddelijke ontknoping! We gaan zien wat God verder gaat doen in zijn gezin en leven!

Genemuiden, Adrie Koops en Cees van Beek, 4 oktober 2022.

4. Communicatie

Wij sturen ter inspiratie, bemoediging en aansporing onze verslagen van evangelisatie-acties naar een groep van inmiddels meer dan 130 gelovigen. In totaal zijn er in 2022 zo'n 100 verslagen verzonden. Het schrijven ervan is voor ons ook een manier om woorden te leren geven aan wat wij meemaken tijdens deze acties. Onze ervaringen kunnen de lezers helpen om ook (meer) te gaan getuigen in hun eigen woon-, werk- en leefomgeving.

Om elkaar te leren kennen en het werk in binnen en buitenland van de stichting meer bekendheid te geven, is er een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Op 29 oktober vond deze plaats het gebouw "Het Hof" op het terrein van de zorginstelling ELAH te Punthorst. Het is een gezegende middag geweest met aanbidding en zang en een indringend woord van Rasak Avakthi. De verschillende doelen van de stichting werden voor het voetlicht gebracht. Er was een persoonlijke boodschap van Deepak Tamang uit Nepal via een filmpje. En na afloop gelegenheid tot onderling contact.

Sociale media worden gebruikt om de missie van de stichting te ondersteunen. Zo mag er in de lokale krant van Zwartewaterland, de Stadskoerier, iedere maand een column geplaatst worden door Evangelist Cees van Beek. De kern van de columns is telkens het onvoorwaardelijk te komen naar Jezus voor rust van de ziel en vrede met God.

Wij zijn gestart met het bouwen van een professionele website. De huidige website is eigenlijk geen website maar een weblog. Deze is tijdelijk gebruikt voor de stichting in verband met de ANBI-status. Inmiddels zijn de eerste bouwstenen voor dit internetkanaal gelegd. De verwachting is dat deze in 2024 gereed zal zijn. Er wordt stap voor stap gebouwd, zonder te haasten. Weblink: <https://levendenstromendwater.nl/>



Er is door Thomas van NPO 2 voor het programma "Zin in Zondag" een aflevering gemaakt van onze Evangelist Cees van Beek en zijn zoon Joost over zingeving. Voor Cees is het "*Jezus alleen*" geworden sinds 2007, voor nu, straks en altijd. Voor Joost is het, "het hier en nu" en hoe je een hemel op aarde kan bereiken door beschermen van

de natuur, van kwetsbare dieren en planten en mensen. Bekijk hier de indrukwekkende en tegelijkertijd onthullende aflevering: <https://kro-ncrv.nl/echt-belangrijk>.

5. Projecten

In het jaarplan 2022 stond een aantal projecten opgesomd. Hier een korte verantwoording van elk van die voornemens.

5.1 Erop uit.

Dit is eerder in dit verslag beschreven als de kern van de missie van de Stichting *“Levend En Stromend Water”*. Zie hiervoor hoofdstuk 4 *“Uitvoering van het beleid”*. In dit uitgaan speelt de caravan een belangrijke plaats.

- **Caravan.** De eerste fase betrof het inbouwen van de infrastructuur om als centrale unit in openlucht-evangelisatie te kunnen functioneren. Vervolgens is lang gezocht naar een bedrijf die het aandurfde om een achterklep aan te brengen aan de achterkant van de caravan om grote schermen en luidsprekers te kunnen opbergen.

In januari 2022 is deze achterklep aangebracht. En in november is het laatste gedeelte van de tweede fase uitgevoerd namelijk de aanschaf en inbouw van een groot scherm en twee luidsprekers voor gebruik in de open lucht. Volgend jaar gaan wij uittesten en daarna ermee aan de slag.

- **Lokale bijeenkomsten.** Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Eén in ELAH en de ander was één buiten-Kerstviering met ca. 80 leerlingen van de PRO van het Ichthus College te Kampen. Beide bijeenkomsten waren zéér zegenvol.

5.2 Toerusting gelovigen.

Er is eind 2021 een bijeenkomst gehouden in de cluster Kampen met ca. 30 gelovigen waar wij getuigd hebben over het mooie en indrukwekkende werk op straat. De verwachting was dat daaruit begin 2021 een initiatief zou ontstaan dat zou kunnen leiden tot een eigen groep uitgaande gelovigen in dit gebied. Tot op heden is dat nog niet het geval. De verwachting is dat hier een doorbraak komt na de opbouw van de groep in Nieuwleusen.

- **Eigen publicaties.** Een eerste boekje is uitgegeven met de titel *“Verlang je ook zo naar kracht om te getuigen?”*. Het boekje wil de gelovigen toerusten met Gods kracht om met vrucht te getuigen. Er zijn in 2021 meer dan 600 exemplaren verzonden aan kennissen en uitgereikt in samenkomsten en op straat. Dit jaar zijn er 250 exemplaren uitgereikt op straat en in samenkomsten. Met een volgende publicatie over *“Het hoe van getuigen”* is dit jaar een begin meegemaakt. De verwachting is dat deze uitgave tegen het einde van 2023 zal verschijnen. Er is grote behoefte aan onderwijs over hoe je nu getuigt en hoe je je getuigenis gebruikt om de oogst, de vangst binnen te halen.
- **Meer van de Geest.** Dit is een onderwerp dat altijd zal blijven bestaan want er is altijd meer heerlijkheid in de eindeloze voorraadschuren van onze God in de hemel. Wij hebben meer van die heerlijkheid van Gods Geest op ons nodig om meer harten te kunnen bereiken. Het past ook in de komst van de laatste grote wereldwijde opwekking voordat Jezus terugkomt. Net zoals vasten en bidden een vast onderdeel is van het leven van degenen die meedoen met evangeliseren en bidden voor meer oogst.

- *Kleine huissamenkomsten.* Zowel in Staphorst alsmede in Genemuiden zijn geen blijvende groepen ontstaan. Wij laten dit los.

5.3 Ondersteuning buitenland.

De ondersteuning naar de Himalaya en Pakistan heeft een hoge vlucht genomen. Dit jaar stond ondersteuning van voedsel naar diep in het oerwoud in de Himalaya en twee keer een actie voor muskietennetten. Een actie voor fietsen voor evangelisten en golfplaten daken voor drie kerken. Maandelijks werden 4 evangelisten ondersteund voor dagelijks onderhoud zodat zij uit konden gaan om Jezus te verkondigen.

Ook is er een grote donatie voor Pakistan gedaan voor de bouw van een aanbiddingsruimte op het huis van het wezengezin. Maandelijks werd dit gezin voorzien van de dagelijkse levensbehoeften omdat de vader nog steeds kampt met lichamelijke gevolgen van corona. Aan het einde van het jaar werd een actie gehouden om arme weduwen te voorzien van warme kleding en 'the brick-children' van een Kerstcadeau in de vorm van een schoendoos met cadeautjes.

Er is veel tijd geïnvesteerd om de leiders van beiden bedieningen te overtuigen van de noodzaak van een goede administratie van de besteding van het gedoneerde geld. Een soort van verantwoording met video's, foto's en waar mogelijk rekeningen. Hen op het hart gedrukt dat het tienden zijn van verdiend geld is wat zij ontvangen. Met andere woorden het dragen van medeverantwoordelijkheid voor deze verantwoordelijkheden van de stichting.

Er is regelmatig contact met hen via beeldbellen met Whatsapp of Messenger. Je merkt dat er grote behoefte is aan onderlinge gemeenschap en met God de Vader over hun bediening en hun vragen en uitgaan in hun wereld naar het verlorene. Een voorgenomen bezoek naar Nepal aan de bediening van Deepak Tamang is dit jaar niet doorgegaan. Er was gewoon onvoldoende voorbereidingstijd en capaciteit om het te regelen. Het bezoek staat nu gepland voor november van 2023. Ook Pakistan kijkt men reikhalzend uit naar onze komst. Het voornemen is dit te organiseren na het bezoek in Nepal in 2024.

Met de bediening in Nepal was in 2021 een overeenkomst afgesloten. In 2022 werd een vergelijkbare overeenkomst afgesloten met de bediening in Pakistan. Met als doel de ondersteuning van uit de stichting in de komende jaren zo effectief mogelijk te laten zijn. Met andere woorden, waar gaat het gedoneerde geld naar toe voor redding, bevrijding en genezing onder de landgenoten, planting van huiskerken, discipelschapstraining en evangelistentraining. Hiermee is tevens een van de adviezen van de ANBI-doorlichting geïmplementeerd.

Er kwam in november van dit jaar een aanvraag om de ondersteuning van een 3^{de} bediening via de stichting te laten lopen. Deze is in begin 2023 afgehandeld.

5.4 Website.

Zoals eerder genoemd is de bouw van een website voorzichtig gestart. Alle publicaties van de weblog "*Stromend En Levend Water*" zullen het komende jaar worden overgeplaatst naar de nieuwe website. De verwachting is dat deze eind van 2023 operationeel zal zijn.

Getuigenis uit Staphorst: een jonge knul van 16 jaar...

We wilden eigenlijk over steken, maar zagen vlak bij een opticien een jonge knul van 16 die met zijn blitse motorachtige bromfiets weg wilde rijden. We hadden allebei zoiets van "*Ja, die moeten we aanspreken*". Cees nam het initiatief en sprak hem aan. Hij was onderweg om broodjes voor thuis te gaan kopen. Hij bleek een jongeman die niet christelijk was opgevoed, maar wel met christelijke jongeren optrok. Ook op christelijke scholen gezeten, en nog.

We vertelden hem dat het soms een voordeel is als je niet christelijk bent opgevoed. We doelden op de foutieve leer die het beeld van een onbetrouwbare boze willekeurige God toont in plaats van de Vader van de verloren zoon Die vol liefde en geduld op hem wacht om hem in ere te herstellen.

Cees legde het evangelie uit, benoemde de zaken als zonden, een ravijn tussen ons en God en het offer van Jezus dat het gat tussen God en ons dicht. Hij stond er erg open voor en was ook erg geduldig. Het bleek dat zijn moeder met een zoektocht naar het geloof bezig was. Jammer dat ze er niet bij was. Hij gaf aan het christelijke geloof verder te willen onderzoeken. Bij Arie kwam de vraag naar boven: "*Wat weerhoudt jou om vandaag voor Jezus te kiezen?*". Enerzijds ervoer ik de zekerheid dat hij dit verder zou onderzoeken, maar we weten anderzijds ook hoe de boze toch zal proberen om deze jongen van Jezus af te houden.

Cees pakte het weer over. We konden elkaar steeds heel fijn aanvullen. En uiteindelijk mocht Cees hem naar Jezus leiden. "*Halleluja! Prijs God*". En....hij gaf hem het boekje mee zodat hij zijn moeder tijdens de middagmaaltijd aan tafel ook tot Jezus kon leiden. Hij kwam van de opticien voor een beter zicht... Nu dat heeft hij gekregen, de sluier is weg en hij is nu een kind van Jezus!

Aansporing van Arie naar alle gelovigen die nog niet getuigen!

Lezers, de tijd is kort. Ik heb al een tijd op mijn hart dat we alle christenen moeten mobiliseren om de grote oogst binnen te halen. Het is een opdracht van Jezus voor al zijn volgelingen! Hij stuurde ALLEN uit! IEDEREEN! Ook jou! Heb je hulp nodig om te leren evangeliseren, laat het ons weten. We helpen je graag. Evangelisatie is ONTMOETEN en Jezus aan jou onbekeerde vrienden of familie leden voorstellen zodat ze samen verder kunnen wandelen. Amen!?



"The way of life!" Met toestemming van Ain Vares (www.ainvaresart.com)

Strijd om in te gaan. Die strijd is tegen de leugens van de boze die niet wil dat mensen zalig worden. God daarentegen wil dat iedereen tot Hem komt. Daarom moest Jezus komen om de weg weer vrij te maken. En wij moeten daarover getuigen! Want de getuigenis van Jezus is de Geest van profetie!

Arie ten Napel en Cees van Beek, 23 november 2022, Staphorst.

6. Waar zijn de arbeiders, waar...?

De vraag “Waar zijn de arbeiders, ja waar...?” leeft sterk steeds sterker binnen het bestuur. Ondanks dat de Heer van de oogst dringend roept, zijn er maar weinig arbeiders in Zijn oogst. Waar zijn ze die het goede nieuws vertellen en getuigen van hun Jezus, de enige Hoop in deze wereld? Zij, die gered zijn door het kostbare bloed van het Lam, Jezus Christus? Zij die het offer van Jezus’ bloed aanvaard hebben en gered zijn. Behouden van de toorn en de eeuwige dood!

Om te verkondigen aan de verlorenen...
dat zij thuis mogen komen bij hun hemelse Vader,
dat Jezus hen wil vergeven en eeuwig leven wil geven,
dat Jezus de enige toegang naar God is,
dat Jezus de weg naar God weer heeft vrijgemaakt,
dat Jezus de Deur is en als zij erdoor gaan, zij behouden zijn!
dat de Geest hen van binnen nieuw leven wil geven,
dat Hij hen wil genezen,
dat Hij hen wil herstellen wat er aan ruïnes is ontstaan²¹.

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt²²”.

De stichting ziet het inmiddels als haar eerste roeping die-nog-verborgen-arbeiders te roepen uit hun schuilhoeken, uit hun huizen, om uit gaan en hen daarvoor toe te rusten door de krachtige werking en leiding van de Heilige Geest.

²¹ Jesaja 61 vers 4: *“Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie”.*

²² Mattheüs 9 vers 35 tot en met 38.

De diepe smart van Jezus!

Na de evangelisatie op de tweede dag van het Full Color Festival in Kampen in juni van dit jaar werd ik plotseling met de vraag van God overvallen waar nu alle andere wedergeboren gelovigen waren gebleven uit Kampen? Deze twee festivaldagen hadden ongeveer 20 wedergeboren gelovigen meegedaan aan het evangeliseren. En een aantal gebeden. Waar waren de honderden en honderden anderen om hen die ten dode wankelen te redden? Hen te redden die opgepakt zijn om te sterven? Je ziet hen lopen als levende doden in hun aardse bestaan. Zonder God en hoop in deze wereld! Het viel als een blok op mij...

Waar waren zij die wel gered zijn, wellicht wel gedoopt in water en in Geest, de vreugde van de Heer geproefd en dagelijkse omgang met God hebben door Zijn Woord en Geest? Waar was het getuigenis van al die kerken en hun leden op dit godloze festival? Wel naar doopdiensten, wel naar gebedsbijeenkomsten voor de vervolgte kerk maar jong en oud die in hun eigen omgeving op weg zijn naar de hel gewoon verloren laten gaan? En niet de boodschap van Gods oneindige liefde verkondigen?

God loven en prijzen op Opwekking, of in de kerkelijke samenkomsten. Echter waar is het stervende leven achter Jezus aan? Waar het diepe zielsverlangen naar Zijn beeldgelijkvormigheid en de roeping tot de gemeenschap met Hem? Johannes, de discipel van Jezus, wist het wel: *“Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft”*. Met andere woorden dat wie zegt Jezus te volgen, moet ook doen wat Hij deed. En wat deed Jezus anders dan voortdurend getuigen van de opdracht van Zijn Vader zoals Hij dat gezegd heeft in Johannes 12 vers 50: *“En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft”*.

Wellicht zijn er duizenden kinderen van God in Kampen. Allen binnen al die verschillende kerkgenootschappen, huisgemeenten en verschillende stromingen. Op dit festival zag ik er maar enkelen die meededen! Bijna allemaal zeggen zij Jezus te volgen maar hebben zij hun eigen leven al afgelegd? Hun eigen leven verloren, gekruisigd in de diepe navolging van hun Meester, Jezus Christus?

Zij getuigen niet van hun Jezus, zeker niet op straat. Want hoe bereik je nu de duizenden ongelovigen anders dan op straat en op hun feesten? Bedoelt de Bijbel daarmee niet de heggen en steggen? Hier waren mogelijkheden in overvloed om van Jezus te getuigen. Jong en oud werd gered, gelovigen aangemoedigd het pad van hun Meester te gaan. De woorden van Jezus te spreken. Ik vroeg mij af of de kerkelijke gemeenschappen dan geen kerkhoven geworden zijn? Dalen vol dode doodsbeenderen? Of nog met dode lichamen waar het leven aan ontbreekt? Nog niet opgewekt door het blazen van de Geest?

Of zoals Paulus dat de Efeziërs toeroept: *“Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dode en Christus zal over u lichten!”* Het doet zo'n verdriet. En wat moet het voor die gelovigen straks zijn om met lege handen hun Heiland tegemoet te gaan... “Het is mijn dingetje niet” zal straks verstommen als zij voor Jezus staan Die hen de opdracht gaf te getuigen! Zij hebben geen vrijmoedigheid en kracht terwijl God een overlopende Fontein is van almacht, kracht en vrijmoedigheid!

Het is alleen voor evangelisten, hoor ik hen zeggen. Jezus is duidelijk geweest dat getuigen van Hem een taak voor iedere (!) wedergeboren gelovige is! Daarom leven zij! Zij doen wel goede werken, echter in het geloof getuigen van Jezus... Dat is kennelijk een brug te ver. Vast aan schermen? Vast aan Netflix-series en andere leegheid? God ziet het aan met diepe smart in Zijn hart. Hij zegt ervan: *“Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten?”* Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk....” staat er in Spreuken 24 vers 11.

Het is geen verwijt maar wel een diepe, diepe aanklacht vanwege de grote hoeveelheden mensenzielen die nog nooit woorden van demonstratie van Gods kracht en Geest hebben gehoord en ervaren! Hier liepen levenden doden op dit festival, op de omliggende straten en pleinen in Kampen. Het viel op mij en ik ben het nog niet kwijt. Ik worstel met God wat ik eraan moet doen door de Heilige Geest... Misschien leven wij in een tijdperk van “nu of nooit” zoals ik las: <https://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/52353-mario-murillo-prophesies-the-lord-says-speak-now-or-forever-hold-your-peace>.

18 juni 2022, Cees van Beek op weg naar huis van Full Color Festival te Kampen.

7. Financiën

De stichting heeft de administratie van de financiële huishouding uitbesteed aan een administratiekantoor. De organisatie en uitvoering van de administratie en de financiën is voor dit jaar 2022 gecontroleerd door Van Rhee Accountants. Zij hebben een zogenaamde samenstellingsverklaring afgegeven. Dit houdt in dat de gevoerde financiële administratie voor 2022 in orde is bevonden en voldoet aan de geldende richtlijnen. Een verkorte versie is opgenomen als bijlage 4 in dit jaarverslag. Het rapport zelf is te downloaden op de website onder de ANBI-pagina.

7.1 Besparingen

Er is aan het einde van dit jaar ook gekeken of er nog zuiniger om gegaan kon worden met het geld afkomstig van donaties. De beïnvloedbare kosten van benzine, verzekering van de caravan en een platform voor documenten voor de ANBI-pagina zijn gescreend en teruggebracht. De caravanverzekering ging van € 26 naar € 21 per maand door naar een andere verzekeraar te gaan. Door gebruik van een App om te kunnen tanken tegen de laagste kosten wordt er standaard bij het goedkoopste tankstation in de buurt getankt. Door de ANBI pagina als eerste te verplaatsten van de weblog naar de website wordt in het nieuwe jaar ca. € 40 per maand bespaard. Bij elkaar ca. € 50/maand. Op jaarbasis ca. € 600 dat bijvoorbeeld voor de opbouw van het evangeliseren in Nieuwleusen gebruikt kan worden.

7.2 Doorlichting stichting ANBI Status

In het eerste half jaar van 2021 is de stichting doorgelicht op de vereisten die de Belastingdienst stelt om de ANBI-status te houden. De uitslag was positief, de stichting voldeed op een enkele administratieve verplichting na. Begin dit jaar zijn alle administratieve vereisten verwerkt in de documenten. Aan de aanbevelingen zijn wij dit jaar nog niet toegekomen. Deze zijn opgenomen in het jaarplan voor 2023.

7.3 Stijging inkomen stichting

Vergeleken bij de inkomsten van 2020, het startjaar van de stichting, is er een sterke stijging aan inkomsten geweest. Dat komt vrijwel geheel door de sterk gestegen donatiestroom. In 2020 bedroegen de inkomsten € 21.487 en in 2021 was dat € 55.995! Meer dan een verdubbeling toen! Echt een wonder dat de Heere de harten geneigd heeft als waterbeken. Ook dit jaar steeg het binnengekomen bedrag aan donaties van € 55.994 naar € 62.026! Het bestuur ervaart dit als de gunst van God op het vele werk van de stichting. Donateurs hebben vertrouwen in het werk en de daadwerkelijke besteding van hun donaties.

7.4 Besteding donaties

Alle donaties worden één op één gebruikt voor het financieren van het evangelisatiewerk op straat en in samenkomsten. Alle evangelisten en de vrijwilligers die hieraan meedoen, voorzien in eigen levensonderhoud. De donaties voor de buitenlandse bedieningen gaan ook één op één door. De stichting betaald de bankkosten. Er is geen overhead, er is geen kantoor en er zijn ook geen andere huisvestingskosten.

Het bestuur ervaart het als een grote verantwoordelijkheid om alle donaties zo effectief en doelmatig mogelijk te besteden in het Koninkrijk van Gods Zoon Jezus en van de hemelen. Met andere woorden: de focus steeds scherper gericht te hebben op winnen van zielen, bevrijding, herstel en genezing. Daarna zorgen voor discipelschaptraining. Hen vervolgens erop uitsturen!

8. Welke deur zal er in 2023 geopend worden?

In 2021 en 2022 werden er deuren gesloten maar welke deuren heeft God geopend? Het “oude normaal” komt niet terug. Wij geloven dat grootschaligheid in kerken, conferenties, bijeenkomsten een gepasseerd station is. Wij bedoelen hier niet dat God niet meer kan en zal werken in samengekomen menigten. Integendeel Hij is soeverein daarin. Wij hebben een verrassend God en verwachten het altijd van Hem alleen!

Wat wordt dan “het nieuwe normaal”? De trend lijkt terug “naar de eenvoud van de Handelingentijd”. Straat- en plein- en marktevangelisatie met (geluids)verkondiging. Kleine bijeenkomsten in huizen, bedrijfsgebouwen en op bedrijfsterreinen. Kleinschaligheid in kerken, bijeenkomsten buiten in de natuur met kleinere aantallen, vooral gericht op zoekende jongeren en ouderen.

Met als centrale boodschap bekering, vernedering en aanbidding van Jezus als Koning over de koningen en Heere over de heren, in de tegenwoordigheid van de Geest. Met als belangrijkste doel de verloren jongeren en ouderen naar Jezus te leiden. De terugkeer van God in dorp, stad of regio en in onze natie af te smeken. Daarnaast om gelovigen toe te rusten voor getuigen door de doop in water en de bekrachtiging in Geest. Precies zoals het in de eerste eeuwen na de hemelvaart van Jezus Christus ging.

Wij kijken in 2023 met sterk verlangen uit naar de grotere uitstortingen van Gods Geest op jongeren en ouderen in kerken, dorpspleinen, steden en landstreken. Dat de sterke aanwezigheid van Gods Geest ervaren wordt en dat daardoor grote veranderingen in mensenlevens, gemeenschappen en landstreken plaatvinden. Terugkeer naar God door Jezus als de enige Weg, Waarheid en Leven!

9. Dankgebed

Als wij zo het jaarverslag van 2022 hebben geschreven en de vele indrukwekkende gebeurtenissen weer uit onze herinnering en de boeken, de revue hebben laten passeren, dan zinken wij weg in diepe dankbaarheid op onze knieën en aanbidden onze Heer Jezus Christus!

Wij konden in 2022 niets doen zonder Hem, wij wilden Zijn Koninkrijk verkondigen alleen met Hem! Alleen met Zijn Geest want wij wisten en zagen dat alleen de Heilige Geest dingen levend maakt en door ons heen werkt.

Wij knielen en aanbidden en danken God met de woorden van het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam²³.

“Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden”.

Genemuiden, 6 januari 2023.

Het bestuur Sipke Faber, Henk ten Brinke en Cees van Beek.

²³ Openbaring 15 vers 3 en 4.

Bijlage 1 Buitenlandse bediening in de Himalaya

Er is dit jaar voor totaal € 8.700 gedoneerd voor deze bediening. De donaties zijn besteed voor voedsel, muskietennetten en fietsen. Er worden 4 evangelisten echtparen vanaf maart 2022 maandelijks met € 300 ondersteund voor hun levensonderhoud. Deze echtparen kunnen hierdoor dag in dag uit het evangelie verkondigen. In totaal in 2022 voor € 3.000 voor dit doel geschonken. Er zijn 6 fietsen gekocht om zich beter te kunnen verplaatsen en 3 golfplaten daken voor dorpskerkjes.

Voedsel, onderdak en bescherming

Er zijn meer dan 200 gezinnen uit de wildernis van de binnenlanden gevoed met een zak van 30 kg rijst, 2 liter olie, zout en handzeep en een muskietennet. Daarnaast



werden in het natte seizoen muskietennetten geschonken en tijdens evangelisatie-acties Bijbels en dekens uitgedeeld.

Hier de bouw van een van de drie kerkjes in een dorp waar een huisgemeente is geplant. De golfplaten voor deze drie huiskerkjes zijn geschonken door de stichting. Er waren veel donaties hiervoor!



Veel donaties kwamen binnen voor muskietennetten. Bij het uitdelen ervan kwamen zij in sommige dorpen zoveel hongersnood tegen dat zij ook voedsel zijn gaan verspreiden onder deze zeer arme mensen.

Deepak hierover: *'So far 250 families have already been distributed and blessed with the mosquito nets and 105 families are blessed with five KG rice and two KG of lentil each. We know that rice and lentil were not on our budget but while we were doing mosquito nets program we found that the some villages are deadly fighting with some hunger and hunger was real. We discussed and decided to buy some food at the same time with axillary budget. We still have to have distribution at least 150 mosquito nets and bicycles. I will send you the complete report along with bills when it is done till the end of this week'.*

Het Evangelie van Gods Koninkrijk verkondigen met de kracht van de Geest!



Kostbare zielen vangen voor Jezus. Geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis! Terug naar God om voor Zijn eer te leven! Dat gebeurt hier en dat steunen wij!

De getuigenis van Sharada (2022) door Deepak Tamang

Sharada Shahi-60, belongs to the high caste family in Far-West of Nepal. Six months ago she received Jesus Christ through healing from an unknown deadly disease. She was rejected by the hospital and family. Her body was totally dry and turned into black colour. She was not able to walk and eat well and was in bed already for several weeks.

Once in the afternoon laying on her bed alone at home waiting for her last breath without hope! Someone from the back touches on her shoulder and said *“Wake up and go to church!”* She opened up her eyes and looked around but was nobody there. It was a quiet afternoon. The day was pretty clear with sunshine. This calling was not something she had ever experienced, she knew it was not an ordinary calling.

All of sudden, she is filled with peace and joy for getting healed again. She started crawling herself towards finding a church but she never knew where it was. Somebody helped her to find the church about a kilometre distance. There she met pastor Lalmon and shared all stories and the pastors shared Jesus story and led her to prayer. Within few days she got complete healing & became a member of a local church.



Because of this miracle, the gospel began to spread into the high caste community and the church began to grow.

The caste system is deeply rooted in this part of Nepal. But Sharada has been continuing to share her faith and witness into her community. Her eyes were filled with joy and peace and confidence of salvation in her voice while sharing her story. She needs your prayer to keep her faith on the same level and even higher to the sake of the gospel. God is doing some amazing things in this part of Nepal. Jesus saves and heals! Praise be to God! Note: I have recorded her story from my previous mission trip.

Bijlage 2 Bediening Wezengezin in Pakistan

Dit echtpaar uit Pakistan dat zelf geen kinderen kan krijgen, heeft jaren geleden vier wezen uit de omliggende dorpen aangenomen, als hun eigen kinderen. Zij hebben de leeftijden van 14, 12, 8 en 6 jaar, drie meisjes en een jongen. Het gezin verkeert vaak in financiële nood, vooral sinds de vader ziek is geweest en nog niet echt opgeknapt is van de corona. In 2021 is het huis dat zij huurden, gekocht doordat een donateur de koopsom van € 13.000 voor zijn rekening genomen heeft.



Dit jaar is in totaal € 12.015 geschonken. Daarvan is een bedrag van € 5.500 bestemd voor de bouw van een aanbiddingsruimte die gebruikt wordt voor huisgodsdienst,

aanbidden. Deze ruimte zal de komende jaren ook gaan dienen voor een ruimte waar men kleren gaat vervaardigen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.



Ook betaalt de stichting eenmaal per jaar de schoolboeken voor deze wezen en maandelijks een bijdrage aan het dagelijkse voedsel.



Vele keren is er ook voedsel uitgedeeld aan gezinnen die door de enorme watersnoodramp daar zonder huis, inkomen en voedsel kwamen te zitten.



Aan het einde van dit jaar werd een actie gehouden voor warme kleding voor weduwen. Dagelijks worden weduwen uitgenodigd door de moeder van dit gezin, ook een weduwe, voor aanbidding, voor mee te eten en het geloof te delen. Er kon € 950 worden



overgemaakt voor deze doelen.

Tevens werden tientallen Kerstgeschenken gebracht naar steenfabrieken waar deze kinderen en hun broers en zusjes en hun ouders werken. Zij zijn door een grote schuld "gebonden" aan de eigenaar van de betreffende steenfabriek en het lukt hen nooit de schuld af te betalen.

Er zijn daar op die fabrieksterreinen geen toiletten en douchegelegenheden voor de gezinnen. Men moet gewoon in de buitenlucht dit doen. Er zijn ook geen kerkjes waar gelovigen naar toe kunnen gaan.



Bijlage 3 Geven, bidden en vasten

De drie pijlers in het Koninkrijk van God zijn: geven²⁴, bidden²⁵ en vasten²⁶. Wij nodigen daarom iedereen van harte uit om de stichting financieel steunen. Je kunt dat doen door eenmalige donatie of periodiek geld over te maken naar rekeningnummer NL50 RBRB 0787 6882 15. U ontvangt dan de periodieke verslagen van evangelisatie en de jaarverslagen.

Wij nodigen de lezers en anderen ook van harte uit om het werk van de stichting te steunen met bidden en vasten. Indien u zich voor deze activiteiten wil opgeven, stuur dan een mailtje naar levendestromendwater@gmail.com met uw naam, mobiele nummer en uw emailadres. Wij nemen u dan op in de gebedslijst. U ontvangt dan gebedsverzoeken en een terugkoppeling waarvoor u gevast en gebeden hebt.

Ten aanzien van de buitenlandse bedieningen is afgesproken dat donaties rechtsreeks, één op één, worden doorgegeven. Personen kunnen dus donateur worden van deze bedieningen en gebruik maken van het samenwerkingsverband van de stichting met deze bedieningen. Op die manier zijn ook deze donaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder zijn drie OR-codes voor doneren, één voor het werk van de Stichting, één voor de bediening in het Himalaya gebergte en één voor de bediening in Pakistan.



Evangelisatie Gebied Kampen tot aan Staphorst. Deze QR-code kan gebruikt worden om de stichting met evangelisatie-activiteiten te ondersteunen. In dit beleidsplan en jaarplannen kunt u zien waaraan uw donatie aan besteed zal worden. In het jaarverslag wordt dit verantwoord.



Himalaya. Deze QR-code kan gebruikt worden het opzetten en het ondersteunen van de bediening van een evangelistenbediening in het Himalaya-gebergte. Het gedoneerde geld gaat één op één door naar deze bediening. Het zal gebruikt worden voor voedsel en materiaal voor evangelisatie en het kopen van Bijbels.



Pakistan. Deze donatie QR-code is bedoeld voor ondersteuning van een wezen gezin in Pakistan. Een kinderloos gelovig echtpaar heeft 4 weeskinderen uit nabijgelegen dorpen geadopteerd. Zij voeden die op in het geloof in Jezus Christus. De vader is momenteel door de coronacrisis werkeloos en is vaak ziek.

²⁴ Mattheus 6 vers 1 tot 5.

²⁵ Mattheus 6 vers 5 tot 9.

²⁶ Mattheus 6 vers 16 tot 19.

Bijlage 4 Financieel Overzicht 2022

Balans 31 december 2022

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
	€		€
<u>Vaste activa</u>		<u>Stichtingsvermogen</u>	
Auto en caravan	10.825	Overige reserves	11.245
<u>Vlottende activa</u>		<u>Kortlopende schulden</u>	
Banksaldo	2.258	Overige schulden en overlopende passiva	1.838
Totaal	<u>13.083</u>	Totaal	<u>13.083</u>

Staat van baten en lasten 2021

	€	€
<u>Baten</u>		
Donaties, collecten en giften		<u>55.995</u>
<u>Lasten</u>		
Afschrijvingskosten auto, caravan	956	
Uitvoeringskosten	11.932	
-Kosten eigen publicaties	6.027	
-Literatuur en flyers	2.900	
-Promotiemateriaal	2.608	
-Overig	<u>397</u>	
Uitgaven projecten:	32.600	
-Pakistan	16.124	
-Himalaya	14.276	
-Overig	<u>2.200</u>	
Overige kosten	<u>9.844</u>	
		<u>55.332</u>
<u>Positief saldo</u>		<u>663</u>



Sinds zijn met pensioen gaan in 2014 evangeliseert Cees van Beek op straat en in bijeenkomsten, samen met anderen. Hij is geboren in 1951, getrouwd en vader van zes kinderen en vijf kleinkinderen. Jezus heeft hem geroepen om de rest van zijn leven in Zijn oogst te werken als gelovige. En als evangelist om anderen toe te rusten om te gaan getuigen van Jezus.

God riep Cees van Beek met de tekst uit Psalm 92 vers 15 en 16: *"In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is, Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht"*. De Heere bevestigde dat in 2013 met de tekst uit Johannes 15 vers 16: *"Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft"*.

De jaren hierna deed hij dit werk met groeiende (financiële) steun en hulp van anderen. Sinds 4 december 2019 zijn al zijn activiteiten ondergebracht in de Stichting *"Levend En Stromend Water"*. De jaren 2020 en 2021 zijn gebruikt om de stichting op te bouwen en in te richten. De stichting heeft sinds 2020 de ANBI-status zodat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. In 2022 werden de eerste stappen gezet om de evangelisatie-activiteiten uit te gaan breiden.

Inmiddels zijn véél vrijwilligers en evangelisten die meedoen met bidden, steunen, doneren en evangeliseren. Dat laatste is zéér verblijdend want de oogst is groot. Er moeten daarom meer arbeiders komen, zo zegt Jezus Zelf!

Daarnaast zijn er inmiddels een drietal buitenlandse bedieningen, één in Nepal, één in Kenia en één in Pakistan, die door de stichting worden gesteund. Via de stichting kunnen mensen rechtstreeks voor kleine of grotere projecten in die landen doneren.

Inmiddels is het 2023 en de tijden zijn zeer chaotisch en steeds meer gevuld met ongerechtigheid. Het lijkt erop dat Jezus spoedig terugkomt. Een reden temeer om klaar te zijn wanneer Zijn laatste grote oogst komt voordat Hij op de wolken van de hemel verschijnt.

In dit jaarverslag voor het jaar 2022 geven wij aan hoe vrijwilligers en evangelisten de straat op gingen en op de pleinen evangeliseerden. En hoeveel zij betekenden voor jong en oud door getuigenis en gebed! Het waren activiteiten en heilige momenten die kwamen van getuigenis, van overwinning op de duisternis. In die diepe geestelijke strijd om de zielen van jong en oud op weg naar hun Schepper, is de overwinning reeds behaald. Immers in Hem zijn wij meer dan overwinnaars! De grote overwinning is door Jezus reeds behaald op Golgotha aan het kruis! Wij hoefden slecht terug te eisen wat er gestolen, vernietigd en geslacht is.



Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te doen of bij te gaan dragen, wees van harte welkom!