

A dramatic photograph of a waterfall cascading through a cave opening. The scene is illuminated by the warm, golden light of a sunset or sunrise, creating a hazy, ethereal atmosphere. The water is captured in motion, creating a soft, blurred effect. In the background, a person can be seen standing on a rocky ledge, providing a sense of scale to the massive waterfall. The overall mood is one of awe and power.

**VERLANG JE OOK ZO NAAR KRACHT
OM VAN JEZUS TE GETUIGEN?**

Als je dat wèl wilt, maar het niet lukt...

**VERLANG JE OOK ZO NAAR KRACHT
OM VAN JEZUS TE GETUIGEN?**

Als je dat wèl wilt, maar het niet lukt...

VERLANG JE OOK ZO NAAR KRACHT OM VAN JEZUS TE GETUIGEN?

Als je dat wèl wilt, maar het niet lukt...

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.

© Copyright: Cees van Beek

Omslagontwerp en binnenwerk: Roelof Jan Wentink

Productie en drukwerkbegeleiding: Prestige Genemuiden

Auteur: Cees van Beek

Uitgever: Stichting *'Levend En Stromend Water'*

ISBN: 9789083105109

NUR: 707 – Geloofsopbouw

1^{ste} druk: april 2021 (oplage 1000 ex.)

2^{de} druk: juli 2023 (oplage 1000 ex.)

De gebruikte afbeeldingen op pagina 15, 16, 27, 32 en 34 zijn met toestemming van Ain Vares gebruikt in deze uitgave. Voor meer informatie kunt u op de website kijken: www.ainvaresart.com

© 2021 door de Stichting *'Levend En Stromend Water'*. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorwoord	2 ^{de} druk	6
Voorwoord	Onze hartenkreet!	8
Hoofdstuk 1	<i>Als je eindelijk thuiskomt!</i>	17
Hoofdstuk 2	<i>De Heilige Geest binnenin jou!</i>	19
Hoofdstuk 3	<i>Vertellen over jouw Jezus!</i>	21
Hoofdstuk 4	<i>En als dat getuigen maar niet lukt...</i>	23
Hoofdstuk 5	<i>Ook Jezus had die geestelijke kracht nodig</i>	25
Hoofdstuk 6	<i>...om die vervolgens aan ons te geven!</i>	27
Hoofdstuk 7	<i>Wil jij die doop in Goddelijke kracht ontvangen?</i>	29
Hoofdstuk 8	<i>Vraag en ontvang!</i>	31
Hoofdstuk 9	<i>En nu: 'Ga erop uit met Gods kracht!'</i>	33
Hoofdstuk 10	<i>Vraag en antwoord.</i>	35
Hoofdstuk 11	<i>Getuigenissen van de doop in de Geest.</i>	47
	1821 Charles Finney (1792 - 1875), evangelist	47
	1918 Duncan Campbell (1898 - 1972), soldaat op het slagveld van de eerste Wereldoorlog	50
	1920 Jock Troup (1896-1954), evangelist	52
	2008 Cees van Beek (1951 - heden), evangelist	54
	2017 Wim Blonk (1975 - heden), schipper	55
	2019 Leanne Paraschivoi-Bemelmans (1992 - heden), huismoeder	56
	2020 Riekelt Kaptein (1993 - heden), medewerker vastgoed en evangelist	57
Hoofdstuk 12	<i>Ontwaakt, gij slapende voorgangers, en sta op uit de doden!</i>	59
Naschrift		61
Bijlage	Verantwoording van vetgedrukte voorzetsels bij de term 'dopen'.	64



Als bestuur zijn wij blij dat de eerste 1000 exemplaren van dit boek sinds 2021 hun weg vonden naar gelovigen. Wij gaven dit boek mee indien men aangaf wel te willen getuigen van Jezus maar het gevoel had daarin te falen. Ook het ontbreken van vrucht in hun leven kwam nogal eens in het gesprek naar voren. Nog geen 30-, 60- of 100-voudig vrucht voortgebracht!

Wij merken de laatste tijd gelukkig een toenemende honger en dorst bij gelovigen naar meer van Gods tegenwoordigheid in samenkomsten, in huisgroepen en in hun gezinnen. Het besef groeit dat het hart van mensen slechts bereikt kan worden als de Geest van de heerlijkheid **op** hen rust. Zij merken dat zonder die noodzakelijke kracht van de Geest **op** hen, dat alle inspanningen om ongelovigen te bereiken nutteloos, aards en tijdelijk zijn. Die produceren namelijk geen vrucht met een eeuwige waarde!

Onze opdracht is om door ons getuigenis van Jezus te oogsten, het visnet op te halen en hen die ten dode wankelen te smeken zich met God te verzoenen! Want zonder te hebben geloofd in het bloed van Jezus voor vergeving van zonden, wankelt iedere jongere en



oudere ten dode! Er is daarbij grote haast geboden. De tijden zijn veel ernstiger geworden dan twee jaar geleden. Er zijn veel verleiders die, binnen en buiten de kerken, goed, kwaad, zuur, zoet en licht, duisternis noemen, en omgekeerd. Deze wereld zakt steeds sneller weg in een moeras van zonden, verdorvenheid, onbestuurlijkheid en geweld.

Er is ook een groter wordende ernst bij ons. Als wij denken aan dat wat Daniel zag in een visioen. Hij beschrijft dat visioen in hoofdstuk 7 vers 9 en 10: *“Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend”.*

Huiveringwekkend, bloedstollend... als je daar moet verschijnen zonder dat je zonden zijn afgewassen door het bloed van Jezus, het Lam Gods! Dat drukt op ons als wij naar de mensen kijken die in ons leven voorbijkomen. Echt... zij wachten op ons getuigenis van Jezus. En alleen de Heilige Geest kan dat getuigenis van Jezus levend maken in hun hart. Daarom gaan wij door om de boodschap van de bekleding met de kracht van Gods Geest te verspreiden, de boodschap van de doop **in** de Heilige Geest. Vandaar deze tweede druk.

Deze druk zal, zo verwachten wij, sneller zijn weg vinden naar geestelijk hongerige en dorstige gelovigen. Wij danken de Heere alvast daarvoor en voor Zijn zegen daarop.

Het bestuur van de Stichting “Levend En Stromend Water”, juli 2023.



Voorwoord - Onze Hartenkreet!

Wij evangeliseren veel op straat, op week- en op jaarmarkten en overal waar wij zijn. Gewoon in gesprek met jongeren en ouderen over God en Zijn Zoon Jezus, geleid door de Heilige Geest. Dan krijgen wij natuurlijk ook gesprekken met wedergeboren gelovigen. Dikwijls vertellen zij ons dan dat het mooi werk is wat wij aan het doen zijn.

Wij, op onze beurt, vragen dan of zij ook al getuigen van Jezus. Soms geeft men vragend aan dat die opdracht om te getuigen van Jezus, toch alleen voor evangelisten is? Soms is er verbazing over onze vraag. Als zij dan weer verder lopen, vragen wij ons af waar dat goede nieuws gebleven is? Die liefde van God is toch, door de Geest¹, ook in hun harten uitgestort? Waarom wil die enige boodschap van echte hoop van Jezus, dan nog niet naar buiten?

Weten zij dan niet dat de opdracht om te evangeliseren² niet alleen bij evangelisten ligt, maar bij alle gelovigen die door het geloof zijn wedergeboren³? Of zij nu huisvrouw, tiener, politieagent, kamerlid, scholier, student, gepensioneerde, ambtenaar of bouwvakker zijn... Aan allen die geloven, heeft Jezus Zelf de opdracht gegeven om van Hem te vertellen.

Er zijn echter ook wedergeboren gelovigen die diep van binnen verlangen naar het vertellen van Jezus. Zij vinden het moeilijk, durven niet, of denken afgewezen te worden. Zo vertellen zij ons van hun stille innerlijke worsteling, vooral als een poging weer eens niet gelukt is. Het knaagt van binnen soms zo. Zij bidden, smeken en zoeken naar Gods sleutel om hun haperende en gesloten mond te openen.

Wij getuigen dan vervolgens dat wij dit prachtige werk van zielen redden, genezen en bevrijden alleen maar kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest **op** ons, en door niets anders. Zonder die kracht zouden wij precies zo zijn

¹ *“... omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is”,* zo zegt Paulus in zijn betoog in Romeinen 5 vers 5.

² Evangeliseren is de blijde Boodschap brengen door verkondiging en getuigenis, dus als eerste door te spreken. Zegt Paulus het niet in Romeinen 10 vers 14? *“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?”* In vers 17 vervolgt Paulus: *“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het (gesproken) Woord van God”.*

³ In Mattheüs 28 vers 19 staat de opdracht dat de discipelen de wereld in moesten gaan en... aan ons alles te leren wat Hij hen geboden had. Nu... Jezus had hen geboden in Zijn Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden te prediken, zoals te lezen in Lukas 24 vers 47. Dat is dus onze opdracht, zoals ook Markus die handen en voeten geeft in hoofdstuk 16 vers 16 tot 20.

als zij. Wij vertellen hen dan dat die kracht van de Geest er gelukkig niet alleen voor ons is, maar evengoed ook voor hen⁴. En daarover, over die kracht van de Geest, gaat dit boekje.

Wij willen die gelovigen, die wèl willen, maar bij wie het nog niet gaat, helpen met het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest. Het is, zo ontdekten wij pas, ook één van onze taken als evangelist om gelovigen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente van Christus Jezus⁵.

Ons grote verlangen is dat iedere gelovige gaat getuigen⁶. Alleen daardoor kunnen er meer jongeren en ouderen gered worden van het eeuwige oordeel, van die ontzagwekkende buitenste duisternis. Het gaat in dit leven toch over het eeuwige leven, òf de eeuwige dood. Over dat hopeloze dagelijkse leven onder de macht van duisternis^{7a}, òf het Koningsleven als een kind van de opstanding in het licht!^{7b}

Wij ervaren dat de tijd kort is! Er hangt urgentie⁸ in de lucht, een dringende noodzaak! De wereldweeën zijn begonnen, en met de weeën begint de geboorte! We gaan echt niet meer terug naar het vroegere normaal, naar de tijd hiervoor! En bij weeën is het toch zo dat die alsmaar heviger worden. Daarom is onze focus op Jezus. Hij zal komen in Zijn heerlijkheid met al Zijn heilige engelen en op de troon van Zijn heerlijkheid zitten om alle volken te verdelen in bokken en schapen⁹! Dan kan het getuigen niet meer... dan is alles echt voorbij! Ook de mogelijkheid om Jezus aan te nemen¹⁰, is dan definitief voorbij: eeuwig **in** de gemeenschap met Jezus Christus, òf eeuwig **erbuiten**! Er is geen derde mogelijkheid!

Jij... die gered bent door het bloed van Jezus, eeuwig leven ontvangen hebt van Hem, jij die straks naar de hemel gaat, ook bij jou willen wij met klem aandringen
...ook als je er nog geen oog voor hebt,
...ook als het wellicht nog niets kan schelen,
...ook als je andere dingen nog belangrijker vindt,

⁴ In de Bijbel geeft God op veel plaatsen aan dat er voor Hem geen verschil is tussen welke personen dan ook. God heeft geen 'lievelingetjes'! Hij trekt niemand voor, want er is geen verschil bij Hem (Job 34 vers 19).

⁵ Zoals Paulus dat verwoordt in Efeze 4 vers 11 en 12.

⁶ Soms is getuigen zonder woorden zoals Petrus dat zegt in zijn 1ste brief hoofdstuk 3 vers 1: *"Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden"*.

^{7a} Efeze 2 vers 2: *"... waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid"*.

^{7b} Jezus zegt in Lucas 20 vers 36: *"... en zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn"*.

⁸ Een synoniem is "hoogdringendheid"!

⁹ Mattheüs 25 vers 31 tot 33: *"Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand"*.

¹⁰ Johannes zegt daarvan in Johannes 1 vers 12 en 13: *"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn"*.

...ook als je getuigen nog niet je eerste roeping vindt, om toch te gaan getuigen in je eigen woon-, werk- en leefomgeving, en te vertellen dat Jezus de éniige Hoop, het éniige Antwoord is in dit leven, en voor daarna!

Soms overvalt ons een grote droefheid en smart diep vanbinnen. Ineens moeten wij dan huilen als wij in onze evangelisatie-caravan, of in onze aanhanger zitten en de stromen van mensen langs ons heen zien lopen... Leeg, vaak lusteloos en vermoeid als schapen zonder herder¹¹, verdwaald in hun leven en eigen gemaakte keuzes.

Dan 'schreeuwen' wij het uit naar God: *“Waar blijven Uw gelovigen nu...? U hebt hen toch gekocht en betaald met Uw dierbaar bloed? Zij zijn toch van U?! Waar is Uw Geest? Alleen Uw Goddelijke onweerstaanbare greep op hen kan daar verandering in brengen! U alleen, als Heere van de oogst, kunt hen “uitstoten” om uit te gaan in eigen woon-, leef- en werkomgeving! De velden zijn wit om te oogsten en de oogst is groot! Het aantal arbeiders echter is zo schrikbarend laag...”*

Wij vragen ons dan af of de grote waarde van hun zielen, geschapen voor de eeuwigheid, dan geen reden voor jou om die blijde Boodschap van hoop, verlossing, vergeving en eeuwig leven met kracht te verkondigen?

Beweegt die onbaatzuchtige liefde van Jezus voor hen, jou dan nog niet? Moet je hen dan niet redden die ten dode wankelen¹² en als een brandhout uit het vuur trekken¹³?

Zie je hen dan niet leven in diepe geestelijke armoede en verlorenheid zonder Jezus?

¹¹ Mattheüs 9:36 - 38: *“Toen Hij (Jezus) de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt”*. In de Statenvertaling staat niet het woord 'uitzenden' maar 'uitstote'. Wij geloven dat het werkwoord 'uitstoten' meer overeenkomstig het proces is dat wij bij gelovigen zien... De Geest moet hen in de oogst stoten, 'erin gooien', hen uit eigen comfortzone trekken, hen als het ware heilig dwingen. Alles moet eraan anders gaan zij niet, anders kan en gaat het ook niet! Zij moeten alles van zichzelf verliezen, alles kwijtraken wat boven Jezus gaat! Volledige overgave en absolute toewijding aan Jezus en alles wat geen Jezus is... eruit!

¹² Spreuken 24 vers 11 en 12: *“Red hen die opgepakt zijn om te sterven (letterlijk: voor de dood), wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk”*.

¹³ Je kunt de intense verlorenheid van natuurlijke mensen vergelijken met wat de HEERE zegt over de hogepriester Jozua in Zacharia 3 vers 2b: *“Is deze Jozua niet als een stuk brandhout dat aan het vuur ontruk is?”*

Kun je dat nog aanzien?

Kun je niet met hen spreken over de grote hoop op een beter leven in dit aardse leven met Jezus, door en in de Heilige Geest?

Kun je de blijde boodschap aan armen van geest¹⁴, dan niet brengen? Kun je hen die gebroken zijn van hart, dan niet verbinden?

Kun je hen die treuren, dan niet troosten?

Kun je hen die die gevangen zitten, dan niet vrijlaten?

Kun je hen die geboeid in verslavingen vastzitten, dan niet losmaken?

Moet het jaar van Gods welbehagen, dan niet worden uitgeroepen over hen?

Lees wat Jesaja daarover zegt in hoofdstuk 61 vers 3: Zij kunnen als gevangene en gebodene ruilen¹⁵, de gevangenis en boeien voor vrijheid! Hun treuren wordt sieraad, vreugdeolie en lofprijs, het gebroken hart geheeld! Dat is toch de blijde boodschap van genade en hoop! En luister... er kan met die blijde boodschap gewoon niets misgaan als jij getuigt met die hemelse Dauw¹⁶ op je van die grote almachtige God! Integendeel, als jij je ter beschikking stelt dan zal Gods Geest krachtig door je heen werken. Dan spreekt Hij, door jouw woorden, in de harten van hen met wie je over Jezus spreekt. En zij zullen dat ervaren als een boodschap van vrede, hoe dan ook¹⁷.

Ook al lijkt het van de buitenkant dat zij deze boodschap afwijzen, Gods woord is oneindig waarachtiger en krachtiger dan welke grove afwijzende, of schimpende reactie dan ook! Die reacties kunnen namelijk het woord van de almachtige God niet tegenhouden om in het hart te dalen! Het is als een pijl van de hemel afgeschoten, dwars door alle weerstanden van een zondaar¹⁸. Die pijl die diep naar binnen schiet en het geweten laat ontwaken! Wij hoeven onszelf bij evangeliseren daarom ook geen zorgen

¹⁴ *'Armen van geest'* zijn zij die geestelijk arm zijn buiten de rijkdom van Jezus Christus!

¹⁵ De missie van Jezus, zoals verwoord in Jesaja 61 vers 1 - 3 en in Lukas 4 vers 18, is onze missie! Immers, wij zijn gezonden, zoals Hij door de Vader gestuurd is (Johannes 17 vers 18 en 20 vers 21).

¹⁶ Hosea 14 vers 6a: *"Ik zal voor Israël zijn als de dauw"*. Dauw is één van de beelden van de Heilige Geest.

¹⁷ Jesaja 52 vers 7: *"Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem (of haar) die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning"*. Paulus citeert deze tekst in Romeinen 10 vers 15b.

¹⁸ Een natuurlijk beeld van een geestelijke werkelijkheid staat beschreven in 1 Koningen 22 vers 34: *"Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingsstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmener: Wend de teugel en breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond"*.

te maken over de overwinnende kracht van ons getuigenis naar de wereld om ons heen. Die overwinning, de vruchten, liggen namelijk onwankelbaar vast in het bloed van het Lam, **en in het woord van onze getuigenis** en ook omdat wij ons leven niet liefhebben tot de dood toe¹⁹.

Wij, die de getuigenis van Jezus hebben²⁰, tegen wie de verslagen grote rode draak hier op aarde oorlog voert²¹, leven vanuit Jezus' overwinning²². Dat moet onze levensstijl zijn, of worden. Daarom is dit boekje ook bedoeld voor voorgangers, ouderlingen, diakenen, dominees, priesters, leraars, bisschoppen, herders, kapelaans, apostelen, lekenpredikers, jeugdwerkers, pastoraal werkers, evangelisten en voor alle leidinggevendenden in Gods Koninkrijk.

Voorals er geen, of nauwelijks vruchten²³ bij henzelf zijn, of te zien zijn in hun gemeente. Misschien wordt de kerkelijke leer wel correct verkondigd maar waar zijn de bekeringen tot zaligheid? Wanneer gaat de Geest nog eens 'tussen de rijen' door? Misschien is de gemeente weggezakt in een werelds (welvaarts-)leven en/of worden zonden goed gepraat²⁴?

¹⁹ In het majestueuze en zéér indrukwekkende twaalfde hoofdstuk van Openbaring wordt verslag gedaan over de oorlog in de hemel en over de duivel die verloren heeft! Hij werd met al zijn demonen door de engelen de hemel uitgegoid. De draak (ook wel genoemd lucifer, satanas of oude slang) werd op de aarde geworpen. Hij is volkomen verslagen en heeft geen toegang meer tot de hemel om als aanklager ons aan te klagen. Paulus schrijft in Kolossenzen 2 vers 14 en 15 dat alle aanklachten krachteloos zijn doordat Jezus het handschrift met zijn bepalingen dat tegen ons gericht was, weggenomen heeft. Hij deed dat door dat handschrift aan het kruis te nagelen, waardoor deze bepalingen werden uitgewist ('wiped out', uitgeroeid (!), staat er in het Engels). Met die eenmalige offerande van Jezus, het Lam van God, is een blijvende en eeuwige gerechtigheid aangebracht (Daniel 9 vers 24).

²⁰ "Wie zijn dat die de getuigenis van Jezus hebben en Gods geboden bewaren?" Dat zijn de wedergeboren gelovigen die hun leven niet liefgehad hebben tot de dood toe. Dit zijn zij die getuigen van Jezus met de kracht van de Heilige Geest, zij die krachtig zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Efeze 6 vers 10).

²¹ Met die geestelijke oorlog tegen ons, wil de draak voorkomen dat het Evangelie van Jezus Christus van genade en waarheid verspreid wordt. Die draak wil dat wij onze mond houden, zodat er geen mensen met een onsterfelijke ziel, zalig worden, bevrijd en genezen worden. Hij kan echter niets, maar dan ook niets beginnen door het bloed van het Lam, ons getuigenis en ons leven achter Jezus aan. Hij is daardoor volkomen krachteloos!

²² Romeinen 8 vers 37: "*Maar in dit alles zij wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad*".

²³ Wij bedoelen hier niet de vrucht van de Geest want die zijn van de Geest Zelf. Wij bedoelen hier dat het stervende leven van een gemeente, van een voorganger, dat 30, 60 of 100-voud vrucht zou moeten voortbrengen! Dat Gods kinderen van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid en van genade tot genade voortgaan. Dat er veel jongeren en ouderen behouden worden van het eeuwig verderf door het geloof in Jezus!

²⁴ Jesaja 5 vers 20: "*Wee hun, die het kwade goed noemen, en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter*".

Begint het oordeel niet juist bij het huis van God²⁵? Waar moeten dan degenen blijven die het Evangelie nog steeds ongehoorzaam zijn? Brandt dat dan niet van binnen?

Misschien is het een gemeente waar de aanbidding en lofprijzing goed voor elkaar is, maar waar er dagelijks niemand tot de gemeente wordt toegevoegd²⁶... Is zo'n gemeente dan wel levend? Heeft de prediker/spreker zelf die Goddelijke kracht (nog) **op** zich rusten? Als er géén enkel (genezings)wonder gebeurt, geen ziekenzalving plaatsvindt, zoals in en na de Pinkstertijd en de eeuwen erna, wat betekent de lokale gemeente, de Kerk dan nog? Is de gemeente dan geen dal vol dorre doodsbeenderen geworden, zonder enig leven²⁷? Is alles al jaren doods en ingezonken? Is er geen sterke missionaire drang naar buiten (meer) aanwezig? Worden er geen nieuwe jongeren en ouderen meer wedergeboren door het geloof? Verlaten zij daarom de kerken? En wáár is het gezamenlijke aanhoudende gebed, dat het vol verwachting uitschreeuwt naar God om een nieuwe en krachtige uitstorting van Zijn Heilige Geest²⁸?

Juist door het aanhoudend, verwachtend en overwinnend gebed zijn er in het verleden ontelbare opwekkingen ontstaan. Opwekkingen in eigen levens, in gezinnen, in kerkelijke gemeenten, in straten, wijken, dorpen, steden en landstreken. Juist die zorgden voor grote reformatie in godloze maatschappijen. De opwekkingsgeschiedenis heeft dat in de afgelopen vijf eeuwen ontelbare keren onomstotelijk aangetoond. Zonder die geestelijke opwekkingen was deze wereld allang weggezaakt, zoals in de tijd van Noach. Het zou volstrekt onleefbaar geworden zijn.

Nu, wij geloven dat wij leven in de laatste periode van de laatste dagen. Er is een wereldwijde, toenemende chaos, een angst van ongekende omvang! Er is een maatschappelijk geaccepteerde zedeloosheid en losbandigheid. Allerlei door God verboden samenlevingsvormen zijn zelfs wettelijk geregeld. Er is een georganiseerd, door wetgeving mogelijk gemaakt, doden door abortus en voltooid leven.

²⁵ 1 Petrus 4 vers 17: *“Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”*

²⁶ Wij bedoelen hier geen groei door het overstappen van de ene kerkelijke gemeente naar de andere, of door interne groei. Wij bedoelen dat dode zondaars uit eigen gemeente, of uit de wereld tot levend geloof in Jezus Christus komen! Dat kunnen nette godloze kerk-gangers zijn. Of mensen die van alles los zijn en openlijk in zonden leven!

²⁷ Ezechiël profeteert in hoofdstuk 37 over het dal van dorre doodsbeenderen. God zegt hier dat je van alles kunt doen of laten: je gemeente optuigen met een kansel, doopvont, doopbassin, orgel, zangkoor of muziekband, podium, flikkerende lichten, rook, hedendaagse opwekkingsmuziek, Psalmen zingen, allerlei uiterlijkheden. Echter zonder de Geest blijven het slechts dode lijken. De Geest van de vier windstreken moet er Zelf inblazen! Pas dan, en niet eerder, komt Zijn Goddelijk leven in die dode lijken. Pas dan staan zij op en worden een groot leger!

²⁸ Wij hebben een apart hoofdstuk geschreven voor alle voorgangers in de gemeente van Jezus Christus. Zie hoofdstuk 12.

Mensen echter ervaren een grote innerlijke leegheid en zijn vermoeider dan ooit. Daarom smeken, bidden en roepen wij iedere gelovige in de grote oogst van de Heere van de oogst.

Het kan toch niet zo zijn dat...

...als het straks zover is, jij daar met lege handen je dierbare Heiland tegemoet zal gaan?

...als het straks zover is, jij de bazuin hoort klinken, en jij nog nooit je kruis gedragen hebt en nog nooit jezelf hebt verloochend?

...als het straks zover is, jij in de hemel komt en voor Hem staat Die jouw ziel liefheeft, en je niets hebt om Hem aan te bieden, géén offer om aan Zijn voeten te leggen?

...als het straks zover is, jij dan jouw **lege** handen zal leggen in Zijn-voor-jou-doorboorde-handen?

Het derde couplet van het lied van Piet Smit zingt het zo indrukwekkend: ‘Moet ik gaan met lege handen, zo Mijn Heiland tegemoet?’²⁹ Wij roepen je op dit **nooit** te laten gebeuren!

*‘Kom... kijk naar de werkers die oogsten op de akkers
Die moe en krom met hun sikkels staan
Kom... wij gaan ook helpen met de korenschoven
Kom... laten wij ook naar die akkers toe gaan
Want dan gaan wij niet met lege handen
En kunnen wij blijmoedig onze Heiland tegemoet
Iedereen om ons heen geleid naar Jezus
De oogst van Zijn akkers geofferd aan Zijn voet’*

Daarom: *“Kom ga met ons en doe als wij”*, zoals Psalm 122 dat zingt!

Cees van Beek uit Genemuiden, mede namens Sipke Faber uit Emmeloord.

²⁹ Zoek dit lied op in YouTube. De titel: “Moet ik gaan met lege handen?”, gezongen door Piet Smit.



NB. In dit boekje wordt de rol van Gods Geest in het verkrijgen van geestelijke kracht om te getuigen, voor het voetlicht gebracht. Dit is geen studieboek over de Persoon en de werken van de Heilige Geest. Ook niet over de gaven en Zijn manifestaties (verschijnselen).

Het gaat over hoe de heerlijkheid van de Geest, Zijn tegenwoordigheid, Zijn tastbare aanwezigheid en Zijn zalving weer onder het bedekkende godsdienstige en wereldse stof vandaan komt. Weer opnieuw tastbaar en merkbaar ervaren gaat worden door jongeren en ouderen om ons heen. Pas dan, zo geloven wij, zullen er weer meer radicale bekeringen, opwekkingen, genezingen, tekenen en wonderen gaan plaatsvinden.

Daarover gaat dit boekje!





Hoofdstuk 1 - Als je eindelijk thuiskomt!

Het is vooraf goed, te beseffen waar je geestelijk vandaan komt. Er was onrecht in je leven, echter er werd geen recht gedaan. Je wachtte op dat ene licht, maar er was donkerheid, op die grote glans, maar de duisternis omringde je³⁰. Je kwam in de doolhof van je leven maar geen blijvende vrede en rust tegen³¹. Alles glipte als droog zand tussen je vingers door!

Er hebben al jaren stemmen geklonken: *‘Het wordt je ondergang als je deze doolhof niet verlaat! Je bent op verkeerde paden, kom naar huis! Er is een uitgang!’* Eerst laat je het voor wat het is. Er komt echter een moment dat je gaat verlangen naar vrijheid. Je zegt bij jezelf: ‘Die stem geeft hoop in mijn hart, maar waar is die uitgang dan?’ Je zoekt, je bidt, je klopt... En dan plotseling, aan het einde van een doodlopende gang, is daar die grote Deur, Die wijd openstaat! Een stem klinkt: *“Ik ben de Deur, als je door Mij naar binnengaat, zal je behouden worden”*³² Géén voorwaarden? Nee! Slechts een liefdevolle uitnodiging om je te bekeren en dat land, dat achter die Deur ligt, door het geloof binnen te gaan. Daar schijnt de Zon van de gerechtigheid, Zijn gouden stralen willen je verwarmen en je genezen onder Zijn vleugels! Vrede en rust heersen daar!

Je waagt de stap en gaat die Deur door, naar binnen! Onmiddellijk is de duisternis die je in de doolhof omringde verdwenen! En je wordt door God overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, en je ontvangt vergeving van zonden door Jezus’ bloed³³. Je komt thuis, vermoeid en schuld bewust. Je hemelse Vader echter sluit je in Zijn armen, zonder verwijten! Hij geeft je nieuwe kleren, schoenen en een ring aan je vinger³⁴. En... er is feest in de hemel³⁵!

³⁰ Dit staat in Jesaja 59 vers 9 waar zoekende en verblinde jongeren en ouderen zichzelf beschrijven.

³¹ Jesaja zegt in hoofdstuk 57 vers 21 ervan dat de goddeloze, ook de godsdienstige goddeloze, **geen** vrede heeft.

³² Jezus spreekt deze woorden in Johannes hoofdstuk 10 vers 9. Vanuit de doolhof van de duisternis van de duivel stapte je het gouden licht van Gods heerlijkheid, Zijn stralende aanwezigheid, binnen.

³³ Kolossenzen 1 vers 13 en 14: *“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij verlossing door Zijn bloed, namelijk vergeving van zonden”*.

³⁴ Lukas 15 vers 22 tot 24: *“Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten... En zij begonnen vrolijk te zijn!”*

³⁵ Lukas 15 vers 10: *“Zo zeg ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert”*.

Je wordt van Boven opnieuw geboren, geestelijk levend gemaakt, radicaal vernieuwd vanbinnen! Je was immers geestelijk dood³⁶ en nu leef je pas echt. Je was verloren, maar nu ben je gevonden³⁷! De dood jaagt je geen angst meer aan³⁸ en je hebt eeuwig leven ontvangen door het geloof³⁹: dat betekent een relatie met God de Vader en Jezus Christus Die Hij stuurde⁴⁰. Je bent een kind van God geworden⁴¹ met een nieuw zacht hart⁴²!

Als je dit leest dan kan dat overweldigend op je overkomen. Ook kan de duivel dat komen betwisten: "Dat kan helemaal niet want gisteren zondigde je nog!" Echter als Jezus al deze woorden over jou spreekt waarom zou je die dan niet als een kind aannemen en geloven? Zijn woorden blijven tot in eeuwigheid, toch?!

Uitnodiging om ook te komen!

Jezus zegt vaak *"Ik ben..."*

Oprechte uitnodigingen om tot Hem te komen.

"Ik ben de goede Herder..."

"Ik ben het Brood des levens..."

"Ik ben het Licht der wereld..."

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven..."

"Ik ben de Opstanding en het Leven..."

En dan zegt Hij in Johannes 10 vers 9: *"Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden"*. Hij nodigt je uit om ook in te gaan door Hem. In te gaan in het eeuwige leven dat Hij geeft als je de drempel passeert, om de vergeving van zonden te ontvangen en een nieuwe toekomst. Die eeuwige toekomst van vrede met God, van een vreugde die alle verstand te boven gaat en van een leven in overvloed.

Ben jij al binnengegaan?

³⁶ Efeze 2 vers 1: *"Ook u heeft Hij levend gemaakt, u die dood was in overtredingen en misdaden..."*

³⁷ De Vader in Lucas 15 vers 24 vertelt waarom zijn dienaren nieuwe kleren, ring, sandalen moeten halen en een feest voorbereiden: *"Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden"*.

³⁸ Paulus roept het uit in 1 Korinthe 15 vers 55: *"Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?"*

³⁹ Jezus zegt in Johannes 5 vers 24: *"Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is overgegaan in het leven!"*

⁴⁰ Lees in Johannes 17 vers 3 de indrukwekkende definitie van het eeuwige leven die Jezus geeft in Zijn hogepriesterlijke gebed.

⁴¹ Jezus zegt in Johannes 1 vers 12 dat je een kind van God geworden bent toen je in Zijn Naam geloofd hebt.

⁴² Je hebt een nieuw en zacht hart gekregen, zoals dat staat beschreven in Ezechiël 36 vers 26a.



Hoofdstuk 2 - De Heilige Geest binnenin jou!

Op het moment dat je gelooft dat Jezus voor jouw zonden aan het Kruis gestorven is, doet God nog iets héél belangrijks. De Heilige Geest komt in je wonen⁴³. God (!) binnenin je, om je te helpen en te beschermen! Hij wil een intieme relatie met je opbouwen, je steeds dieper leiden in al Zijn waarheid! Dichterbij kan niet! Je kunt Hem elk moment benaderen. Je bent nu niet afhankelijk meer van anderen. Daarom zijn er ook geen dwingende uiterlijke vormen, geen verstikkende tradities en geen dode regels meer nodig om jouw God te ontmoeten. Je mag Hem, die Geest is, dienen in het binnenste Heiligdom, daar diep in je! Aanbiddelijk, wonderlijk!

Je kunt God nu aanbidden in geest en waarheid. Je hebt daarvoor geen stenen gebouw nodig⁴⁴. Hij heeft je namelijk een nieuwe geest en een schoon geweten gegeven waardoor je zelf de levende God kunt dienen! De dode werken van je geweten, goed en slecht, zijn weggewassen door het bloed van het Offerlam Jezus⁴⁵. Jouw lichaam is nu de tempel van de Heilige Geest geworden⁴⁶. Je hoeft, om God te ontmoeten, niet meer naar een specifieke plek hier op aarde te gaan. Israël moest onder het Oude Verbond, nog naar Jeruzalem waar een stenen tempel stond⁴⁷. Wij niet meer want: *“God woont immers niet (meer) in tempelen met handen gemaakt”⁴⁸*

⁴³ De profeet Ezechiël profeteert in hoofdstuk 36 vers 27 over de bediening van de Geest: *“Ik (God) zal Mijn Geest in het binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt”*. In Romeinen 8 vers 11 spreekt Paulus ook van de inwonende Geest.

⁴⁴ Jezus antwoordt in Johannes 4 vers 23 en 24 de Samaritaanse vrouw bij de waterput die Hem wijst naar een natuurlijke plek van aanbidding van God, hier op aarde: *“Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid”*.

⁴⁵ Paulus schrijft erover in Hebrëeën 9 als hij het verschil aangeeft tussen de eindeloze offerdienst in de tempel en het eenmalige offer van Jezus. Hij zegt in vers 14: *“... hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen”*. Ons geweten is gereinigd van schuld, schaamte, veroordeling en zondenbezoedeling door Jezus' bloed.

⁴⁶ Paulus spreekt hierover in 1 Korinthe 6 vers 19: *“En weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God ontvangen hebt en dat u niet meer van uzelf bent?”*

⁴⁷ De plaatselijke (huis)gemeente, waar je naartoe gaat en die samenkomt in een woning of gebouw, kan en mag nooit de plaats innemen van jouw lichaam, als de tempel van de Heilige Geest. God woont in je en niet in een gebouw!

⁴⁸ In Handelingen 7 vers 47 en 48 zegt Stefanus tegen de Joodse Raad: *“Maar Salomo bouwde Hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn...”*. In Handelingen 17 vers 24 zegt Paulus dat tegen het stadsbestuur van Athene: *“De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn”*.

De Heilige Geest leeft nu in jouw binnenste en je nieuwe geest werd één met Hem⁴⁹. Die Geest vertelt je van Jezus, en getuigt samen met jouw geest dat je een kind van God bent⁵⁰. En deze Heilige Geest verzegelt je in Jezus Christus tot de dag van de verlossing⁵¹. Nu heb je een eeuwige relatie met de Hemelse Vader, door Jezus Christus in de Heilige Geest. En nu mag je leven vanuit die aanwezigheid en de groeiende relatie met die Geest. Hij wil graag de leiding in je leven hebben en je leiden in al Zijn waarheid en je meer van Jezus laten zien!

verlossing! In Galaten 4 vers 6 staat dat Gods Geest is uitgestuurd in onze harten Die roept *“Abba Vader!”* In 2 Korinthe 1 vers 22: *“Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft”*.

⁴⁹ Paulus zegt dat in 1 Korinthe 6 vers 17: *“Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem”*.

⁵⁰ In Romeinen hoofdstuk 8 vers 16 staat: *“De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn”*.

⁵¹ In Efeze 1 zegt Paulus in vers 13 en 14 *“... In Hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte”*. In hoofdstuk 4 vers 30 voegt hij eraan toe dat die verzegeling er is tot de dag van jouw



Hoofdstuk 3 - Vertellen over jouw Jezus!

Nu jezelf gered bent, komt er als vanzelf een verlangen in je op om anderen van Jezus te vertellen. Dat werkt de inwonende Geest in je! Daardoor wil je graag getuigen van Jezus. Wat jij ontvangen hebt, de zaligheid uit genade door het geloof⁵², is er ook voor al je kinderen, je man of vrouw, je vrienden en vriendinnen, je oma of opa, je burens en alle anderen mensen⁵³.

Soms, als je naar de menigten mensen kijkt in je buurt, stad of dorp, vraag je je vanbinnen af hoe het ervoor staat met hun ziel. Of zij, net als jij, al behouden zijn, òf dat zij nog leven 'voor eigen rekening' op de brede weg naar de eeuwige verlorenheid. Aangrijpende werkelijkheid die zich dan aan je opdringt. Daarom wil Jezus graag dat je over Hem gaat vertellen, want God wil niet dat er iemand verloren gaat⁵⁴. Hij geeft daarom de opdracht om de volken te onderwijzen en het Evangelie van Gods Koninkrijk te prediken aan alle mensen⁵⁵.

Want, zo zegt Paulus ervan in Romeinen 10 vers 14: *"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?"* Als wij hen niet van de hoop van Jezus vertellen, wie doet het dan wel?

Zonder Jezus zijn zij voor eeuwig verloren⁵⁶! Daarom is de opdracht van Jezus voor jou héél eenvoudig: "Vertel over Mij in de omgeving waar je woont, werkt en leeft en getuig van Mij!" Je hoeft niet eens te verhuizen, zelfs geen oceaan over te steken! Het kan gewoon in de supermarkt.

leggen en zij zullen gezond worden". Lukas schrijft het in hoofdstuk 24 vers 47 zo op: *"En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem".*

⁵⁶ Nicolaus Barentsonius (1609-1682) verwoordde in zijn lied *"Niets dan Jezus"* de ernst ervan zo: *"Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf!"*

⁵² Paulus zegt het kort en bondig in Efeze 2 vers 8: *"Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God".*

⁵³ In Johannes 3 vers 16 zegt Jezus dat Hij door God is gestuurd, omdat God de wereld zo intens liefheeft. In de grondtekst staat voor het woord "wereld", 'kosmos'. Dat betekent: het gehele menselijke geslacht van Adam tot de laatste, alle inwoners van de wereld, een wereld die God vijandig gezind is. Bron: <https://biblehub.com/griek/2889.htm>.

⁵⁴ In 2 Petrus 3 vers 9b staat: *"...maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat er enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen".* In de grondtekst betekent 'allen': allen, iedereen, allemaal, het totaal van mensen.

⁵⁵ Jezus zegt tegen ons in Mattheüs 28 vers 19: *"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen"* Markus verwoordt het zo in hoofdstuk 16 vers 15-17: *"En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroordeld worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen; in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen*

Je hoeft daar ook geen evangelist⁵⁷ voor te worden. Het getuigen van Jezus is de opdracht aan **alle** wedergeboren gelovigen, aan hen die in Jezus geloven. En dát staat in Handelingen 1 vers 8: *“... en u zult Mijn getuigen zijn...”*.

Jezus stuurt jou precies zoals de Vader Hem gestuurd heeft⁵⁸. Er is hier op aarde geen enkel verschil in tussen de missie van Jezus en die van jou. Zijn missie is de jouwe!

heb ook Ik hen in de wereld gezonden”. Nadat Jezus was opgestaan, herhaalt Hij deze woorden in Johannes 20 vers 21 tegen Zijn discipelen: *“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”*.

⁵⁷ Overigens, evangelisten genoemd in Efeze 4 vers 11 zijn er *‘om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus’*, zoals in vers 12 vermeld staat.

⁵⁸ Jezus zegt in Zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 vers 18: *“Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt,*



Hoofdstuk 4 - En als dat getuigen maar niet lukt...

Harold Hill (1905 - 1986)⁵⁹ gaat getuigen van Jezus nadat hij door Hem uit het moeras van zijn zondige leven getrokken is. Zijn plaats in de hemel is verzekerd, zo zegt hij, maar hij wil van Jezus gaan vertellen. Als hij dan langs de deuren gaat, staat hij echter telkens met een mond vol tanden... Afwijzend sturen de mensen hem weg. Hij volgt zelfs een cursus "Getuigen" maar ook dat helpt niet. Elke keer loopt het getuigen uit op een mislukking.

Zo ervaren veel wedergeboren gelovigen dat ook. Je ervaart de drang vanbinnen, je leest dat God je **roept** als vissers van mensen⁶⁰, je **roept** als arbeider in Zijn oogst⁶¹, je **roept** als Gods medewerker⁶² en je **roept** als ambassadeur van Christus⁶³. Je neemt je voor om het te gaan doen, echter als het dan zover is, blokkeer je. Er komt bijna niets uit je mond. Vaak is er directe afwijzing en er ontstaan nutteloze discussies, die een nare smaak nalaten en je ontmoedigen.

Na een aantal pogingen, laat je het maar voor wat het is en besluit je andere dingen te gaan doen. Je gaat zingen in een koor, muziek maken met een band, je volgt Bijbelstudies of een Bijbelschool, je geeft veel geld aan zending en evangelisatie, je geeft jezelf op voor vrijwilligerswerk in gevangenissen, je kerkelijke gemeente of bij een hulporganisatie. Jezus vindt het indrukwekkend als je dat doet. Als je hongerigen te eten geeft, dorstigen te drinken, naakten kleedt, zieken en gevangen bezoekt, zwervers onderdak biedt, ziet Hij dat alsof jij dat allemaal aan Hem Zelf doet! Het zijn zelfs redenen waarom je het Koninkrijk mag beërven⁶⁴! Wat een genadig en aanbiddelijk Opperwezen is onze God!

Echter ondanks je geloofswerken, blijf je diep van binnen toch verlangen om van Jezus te vertellen. Op een of andere manier blijft 'die opdracht om te getuigen' knagen...

⁵⁹ Harold Hill en Irene Harrell, 'Leven als een Koningskind', Uitgeverij Sjofar Utrecht 1984, 41 en 42.

⁶⁰ Markus beschrijft in hoofdstuk 1 vers 16, 17 en 18 hoe Jezus langs de zee van Tiberias loopt. Hij ziet Andreas en Petrus zijn broer aan het vissen. Dan zegt Hij tegen hen: *"Kom achter Mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt"*. Toen zij dat hoorden, lieten zij hun netten voor wat het was en volgden Jezus.

⁶¹ Jezus klaagt erover dat toen Hij naar de verloren mensen keek, er maar weinig arbeiders zijn want de oogst is groot. (Lucas 10 vers 2) Mattheüs beschrijft het zo in hoofdstuk 9 vers 36 en 38: *"Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben... Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt"*.

⁶² In 1 Korinthe 3 vers 9 staat: *"Want Gods medearbeiders zijn wij..."*.

⁶³ 2 Korinthe 5 vers 20: *"Wij zijn dan gezanten (ambassadeurs) ...smeken wij: laat u met God verzoenen!"*.

⁶⁴ Mattheüs 25 vers 31 tot 40 waar Jezus deze opsomming geeft als reden van toegang tot Koninkrijk.

Ervan te getuigen hoe Hij aan het kruis hing, daar de prijs betaalde en niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat! Dat Hij altijd aan het bidden is voor ongelovigen, als die grote hemelse Hogepriester⁶⁵. Maar het gaat gewoon niet, het is alsof de kracht ervoor ontbreekt. En ook... hoe zou je getuigen als je soms nog zo vastzit aan een werelds leven en zonden? Tóch weet je diep vanbinnen dat **die geestelijke kracht** er moet zijn⁶⁶, maar waar is die kracht van de Geest dan te vinden? Je hoort ervan en je gaat zoeken, bidden en kloppen op Gods Deuren, vastberaden tot je het vindt.

⁶⁵ Hebréeën 7 vers 25: *“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”.*

⁶⁶ Inderdaad die kracht is er echt, want het staat in God Woord en dat liegt nooit: *“Dit is het woord van de HEERE tot Zerubabel: niet door kracht en niet door geweld maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten (Zacharia 4 vers 6)”.* In de SV staat: *“... noch door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden”.* Het ouderwetse woordje *‘noch’* sluit alles buiten, alleen de Geest kan het doen!



Hoofdstuk 5 - Ook Jezus had die geestelijke kracht nodig!

In je zoektocht kom je de vraag tegen waarvandaan Jezus dan die geestelijke kracht ontvangen heeft? Je wilt toch leven zoals Hij leefde⁶⁷. Jezus is toch jouw enige Voorbeeld⁶⁸? Je leven is immers niet meer van jezelf⁶⁹. Je leest dat, als Jezus uit de schaduw van de tijd tevoorschijn komt, Hij zich als eerste laat dopen in water en in Geest om alle gerechtigheid te kunnen vervullen.

Wanneer Jezus uit het water omhoog komt, bid Hij. Daarop opent zich de hemel en de Heilige Geest daalt **op** Hem neer in de gedaante van een duif⁷⁰. Op dat moment klinkt de stem van Zijn Vader uit de hemel: *“U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen”*. Daarna gaat Jezus, door God met de Heilige Geest en met kracht gezalfd, het land door, goeddoende en geneest allen die door de duivel overweldigd (overvallen) zijn, want God is met Hem⁷¹!

Daardoor onderwijst Jezus ook met gezag en níet zoals de Schriftgeleerden dat doen⁷². Jezus spreekt woorden van Geest en (daardoor van) leven⁷³.

⁶⁷ In zijn eerste zendbrief schrijft de oude apostel Johannes daarover: *“Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen (leven) zoals Hij gewandeld (geleefd) heeft!”*

⁶⁸ In Romeinen 8 vers 29 staat dat wij door God zijn voorbestemd het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn!

⁶⁹ *“...en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht”* ... staat er in 1 Korinthe 6 vers 19b en 20a.

⁷⁰ Lukas (hoofdstuk 3 vers 21 en 22) beschrijft dit als volgt: *“En het geschiedde toen nu al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon in U heb Ik Mijn welbehagen”*.

⁷¹ Dit staat letterlijk in Handelingen 10 vers 38 waar Petrus de driejarige bediening van Jezus kort samenvat.

⁷² Mattheüs vertelt ervan in hoofdstuk 7 vers 28 en 29: *“... gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden”*.

⁷³ In Johannes 6 vers 63 zegt Jezus tegen de Joden: *“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven”*. Hier legt Jezus de vinger bij de verkondiging door de Schriftgeleerden van wetten, regels en tradities, die de geestelijke dood brengen. Jezus echter, omdat Hij gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht, spreekt woorden van leven in de harten en levens van mensen.

Door de kracht van de Geest, ontvangen bij Zijn doop, worden Zijn woorden levend en krachtig en scherper dan welk tweesnijdend scherp zwaard ook⁷⁴. Zijn woorden scheiden bij de luisteraars de geest van de ziel⁷⁵. Zij ervaren dat alle gedachten van hun hart naakt voor Gods ogen liggen, en zo worden die hoorders diep vanbinnen in hun hart aangeraakt, doorboord door de Geest.

Als Jezus dan de Geest **op** Zich nodig had om het Koninkrijk van de hemelen met kracht te kunnen verkondigen, wie ben jij dan dat je dat zonder zou kunnen? Dan kun jij toch ook niet zonder die zalving van de Heilige Geest **op** je om de harten te openen en levens van mensen te bereiken. De Geest is reeds in je, echter de Heilige Geest wil blijvend **op** je rusten, zoals ook die Duif **op** Jezus bleef⁷⁶. Als Hij jou gestuurd heeft, zoals de Vader Hem, dan heb jij die Duif toch ook nodig? Dan is de vraag hoe jij die Duif nu ontvangt, zoals Jezus Die ontvangen heeft?

⁷⁴ In Hebreëen 4 vers 12 en 13 definieert Paulus dat: *“Want het Woord van God is levend, en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij reken-schap hebben af te leggen”.*

⁷⁵ De ziel is hier een beeld van natuurlijk denken, van gevoelservaringen en van dode godsdienstigheid.

⁷⁶ Johannes de Doper getuigt ervan: *“... Op Wie u de Heilige Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het die met de Heilige Geest doopt”* (Johannes 1 vers 33b).



Hoofdstuk 6 - ...om die vervolgens aan ons te geven!

De Bijbel vertelt je dat je dáárvóór, voor die Goddelijke kracht, bij Jezus moet zijn. Want Johannes de Doper profeteert dat Jezus zal gaan dopen in de Heilige Geest en met vuur⁷⁷. Daarom gebiedt Jezus Zijn discipelen, voordat Hij naar de hemel gaat, om in Jeruzalem te wachten. Jezus wil niet dat Zijn discipelen in eigen wilskracht erop uitgaan en op hun eigen manier gaan getuigen. Zij moeten eerst bekleed worden met Gods kracht uit de hoogte⁷⁸.

Tien dagen na Zijn hemelvaart stort Jezus de Heilige Geest **op** hen uit. Daar, in die bovensaal, worden zij gedoopt in de Geest en vervuld, spreken in vreemde talen en zij lijken wel dronken. Zij krijgen de waterval van Gods kracht **over** zich heen. De Wind van God komt **op** hen⁷⁹ en rivieren van Levend Water beginnen te stromen vanuit hun binnenste⁸⁰.



En wat is het resultaat van die uitstorting van de Heilige Geest? Want daar gaat het Jezus om! Zij veranderen van bange, schichtige, vluchtende, wegkruipende en ruziënde mannen, in krachtige getuigen van Jezus Christus en Zijn opstanding! Eén korte toespraak van Petrus en 3000 jongeren en ouderen worden diep doorboord in het hart⁸¹

⁷⁷ In Mattheüs 3 vers 11 profeteert Johannes de Doper over de doop met de Heilige Geest en met vuur: *“Ik (Johannes de Doper) doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij (Jezus) zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”*. Zie ook Markus 1 vers 8, Lukas 3 vers 16 en Johannes 1 vers 33 voor deze profetieën over Jezus, als de Doper in de Geest.

⁷⁸ Vlak voor Zijn hemelvaart zegt Jezus tegen Zijn discipelen in Lukas 24 vers 48 en 49: *“En u bent van deze dingen getuigen. En zie Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden”*.

⁷⁹ Handelingen 2 vers 2: *“En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten”*.

⁸⁰ In Johannes 7 vers 38 en 39 profeteert Jezus letterlijk: *“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van Levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien”*. Johannes legt dit in het volgende vers vervolgens uit: *“En dit zei Hij over de Geest Die zij, die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”*.

⁸¹ *“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt.”* staat er in Handelingen 2 vers 37. Wat hoorden zij dan? Zij hoorden plotseling dat zij persoonlijk Jezus gekruisigd hebben! Het dringt diep tot hen door! Door de Goddelijke kracht die op Petrus rust, worden zij aangeraakt, doorstoken vanbinnen.

en vragen: *“Wat moeten wij doen, mannenbroeders?”* In de dagen, weken en maanden daarna komen vele duizenden (!) jongeren en ouderen tot geloof in Jezus, komt er vrees over iedereen en vele tekenen en wonderen worden door de apostelen gedaan. En dit gaat maar door en door!

De profeet Joël profeteert dat deze belofte van de Heilige Geest ook voor ons is, en voor onze kinderen⁸²! Petrus herhaalt deze woorden en die belofte op die Pinkstermorgen⁸³. De Heilige Geest is immers de Enige Die ons getuigenis van Jezus levend maakt. Jouw manieren van doen vanuit eigen wilskracht zijn krachteloos en kunnen God niet behagen! Dat wordt gewoon niks en heeft weinig of geen geestelijk effect! Integendeel, vaak ontstaat het tegenovergestelde: afwijzing, afweer, weerzin, tegenstand, tegenspraak, ruzie en discussie! En precies dát wil Jezus voorkomen, door je die Goddelijke kracht te schenken! Halleluja!

⁸² Joël 2 vers 29: *“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees (dus ook voor ons); uw zonen en uw dochters zullen ...”*.

⁸³ Handelingen 2 vers 39: *“Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere, onze God ertoe roepen zal”*.



Hoofdstuk 7 - Wil jij die doop in Goddelijke kracht ontvangen?

Uit de Bijbel blijkt dat deze Goddelijke kracht om te getuigen van Jezus ter beschikking is bij God! Want Jezus ontvangt deze, en tijdens de eerste uitstorting van de Heilige Geest ontvangen 120 mensen deze doop. En op diezelfde dag ook nog eens 3000 (!) andere mensen. Ook in de afgelopen eeuwen en vandaag de dag ontvangen vele jongeren en ouderen de doop in de Geest en de gaven van de Geest⁸⁴.

Als je dan de roep van Jezus gehoord hebt om te getuigen van Hem, ben je dan bereid om Jezus **alleen** te volgen⁸⁵? Wil je dan jezelf verloochenen⁸⁶? Ben je bereid alleen naar Jezus te luisteren⁸⁷? Ben je bereid je kruis op je te nemen? Dat kan betekenen dat je een prijs gaat betalen, die aan het volgen van Jezus vastzit. Dat je dan afgewezen kan worden door andere gelovigen, verstoten door eigen familie... Of dat je vervolgd wordt door een overheid, of dat je gesmaad en gelasterd wordt door mensen die dichtbij je staan, of dat er allerlei kwade leugens over je verspreid worden⁸⁸.

Jezus wil dat je 'je leven verliest', dat betekent je eigen denken, je 'ego-leven' naast je neerlegt. Hij wil dat je Zijn manier van leven overneemt⁸⁹, omwille van de zaak van het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Ben je daarvoor bereid om alles op te offeren? Al je zorgen, angsten, plannen, je hobby's, je eigen opvattingen, ook die over de Heilige Geest? Ook het opgeven van roken, te veel drinken, het kijken naar onreinheid, volkomen nutteloze TV-programma's en films, het lezen van zinloze boeken en luisteren naar verkeerde muziek?

Zelfs je trots uit handen geven, je aanzien in de samenleving, al je geld en eigendommen, je onvergevingsgezindheid, je boosheid en het wereldse leven dat je leidt? Wil je die bekleding met kracht van

⁸⁴ Zie Hoofdstuk 10 "Getuigenissen van de doop in de Geest".

⁸⁵ Mattheüs, de tollenaar, stond direct op toen Jezus hem riep met: "*Volg Mij*". Hij had in die brandende ogen gekeken en liet alles in de steek om Jezus te volgen. Heb je al eens in die ogen gekeken, brandend als de zon? Eén verschroeiende liefdesblik van Jezus is voldoende om de witte vlag te hijsen!

⁸⁶ Markus schrijft er het volgende van op in hoofdstuk 8 de verzen 34 en 35: "*En toen Hij de menigte en Zijn discipelen tot Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden*".

⁸⁷ Tijdens de verheerlijking van Jezus op de berg zei de Vader van Zijn Zoon Jezus: "*Dit is Mijn geliefde zoon, luister naar Hem!*" Dit staat in Markus 9 vers 7.

⁸⁸ Jezus spreekt je dan in Mattheüs 5 vers 11 zalig: "*Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij*".

⁸⁹ De oude apostel Johannes zegt het in zijn 1ste zendbrief hoofdstuk 2 vers 6 zo: "*Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft*". Leven zoals Jezus geleefd heeft, niet meer en niet minder!

Boven ontvangen, als Hij dat op Zijn manier gaat doen? Wil je je eigen opvattingen, je theologie over de doop in de Geest opgeven? En het dan aan Jezus Zelf overlaten? Met andere woorden: ben je bereid, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 12 vers 1 en 2, alles te offeren? Alles op het altaar van totale toewijding en volkomen overgave^{90a} te leggen en een diepe reiniging van je gedachten met het vuur van de Heilige Geest toe te laten?^{90b} Zodat Hij het alleen voor het zeggen krijgt in je leven?

**Indien je dit (nog) niet wilt, leg dit boekje dan weg!
Als je antwoord 'ja' is, lees dan verder.**

^{90a} Paulus zegt ervan in Romeinen 12 vers 1: *"...om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk..."*.

^{90b} In Jesaja 4 vers 4 wordt gesproken over die Geest van uitbranding en oordeel.



Hoofdstuk 8 - Vraag en ontvang!

Bij de wedergeboorte ontvang je, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, de Geest **in** je. Kracht om te getuigen ontvang je door de doop **in** de Heilige Geest. De Heilige Geest komt dan met kracht **op** je, zoals bij Jezus na Zijn doop en gebed. En nu heeft Jezus Zelf het antwoord gegeven hoe óók jij die Geest **op** je kunt ontvangen: *“Ik zeg u: Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u opengedaan worden.... Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden⁹¹?”*

Als je dit gelooft en alles op Gods altaar gelegd hebt, vraag dan in geloof aan Jezus of Hij je de belofte van Zijn Vader stuurt, je doopt **in** de Geest. Dat Hij je bekleedt **met** Goddelijke kracht!

*‘Heere Jezus, ik kom tot U. Ik verlang zo naar kracht om van U te gaan getuigen in mijn omgeving. Want jongeren en ouderen zijn, zonder door Uw bloed te zijn afgewassen van hun zonden, zo hopeloos verloren. Zij lijden zo aan ziekten, gebreken en aandoeningen en innerlijke pijn. **Ik wil het leven gaan leven dat U wil dat ik leef!** Zonder angst als ik getuig, zonder te zwijgen als U vindt dat ik moet spreken, zonder bezorgdheid over de gevolgen. Ik leg daarom alles in Uw handen en vraag U: **‘Doop mij in Uw Heilige Geest en met vuur!’** Neem mijn leven over, maak mij tot een krachtige getuige van U en bekleed mij daarom met die kracht van omhoog! Ik ontvang in het geloof Uw doop **in** Uw Geest! Amen!’*

Als je dit gebeden hebt, begin dan Jezus te danken voor dat wat je ontvangen hebt. Ga Hem prijzen, Die onmiddellijk doet wat Hij beloofd heeft⁹²! Op het moment dat je

⁹¹ Lukas 11 vers 9 - 13.

⁹² Numeri 23 vers 19: *“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen (waarmaken)?”*

vervuld wordt door de doop **in** de Heilige Geest, ontvang je ook de mogelijkheid om in een hemelse taal te bidden. Je voelt direct, of later, woorden in je opborrelen. Indien je dat ervaart, doe je mond dan open en begin dat uit te spreken. Het is één van de gaven van de Heilige Geest. Het is de Geest Die in je, voor jou bidt! Hij bidt dan naar de perfecte wil van God in jouw leven⁹³.

Het bidden in die hemelse taal, die jezelf niet begrijpt, bouwt je op⁹⁴, verlevendigt je geloof⁹⁵ en vergroot Gods waarheid in en om je heen⁹⁶. Je leert daardoor ook de dingen van God beter begrijpen⁹⁷. Krachtiger kan het niet! De Geest geeft je ook andere gaven zoals van onderscheiding van geesten, geloof, profetie, behulpzaamheid, genezing, wonderen, woorden van kennis. Je ontvangt zoveel gaven als de Geest je er wil geven⁹⁸.



⁹³ Romeinen 8 vers 26: “... *De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen...*”.

⁹⁴ In 1 Korinthe 14 vers 2 en 14 staat als de Geest bidt dat, dat zorgt voor versterking en opbouw.

⁹⁵ In Judas 1 vers 20 staat dat het bidden in de hemelse taal je geloof opbouwt.

⁹⁶ In Johannes 16 vers 13 staat dat Hij de Geest van de waarheid is!

⁹⁷ 1 Korinthe 2 vers 10: “*Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God*”.

⁹⁸ In 1 Korinthe 12 en 14 en Romeinen 12 vers 4 - 8 somt Paulus al die gaven van de Heilige Geest op.



Hoofdstuk 9 - En nu: 'Ga erop uit met Gods kracht!'

Opnieuw Harold Hill (1905- 1986)⁹⁹ aan het woord. Want nadat hij door Jezus uit het moeras van zijn zondige leven getrokken is, wil hij gaan getuigen. Dat lukt maar niet, hij geeft echter de moed niet op. Hij blijft zoeken, omdat Jezus hem eropuit stuurt om te getuigen. Hij laat zich de handen opleggen voor de doop **in** de Heilige Geest, die hij daardoor ook ontvangt. Een paar dagen later stuurt God hem naar de meest ongelovige persoon die hij kent, en die gewoonlijk razend wordt als de Naam van Jezus genoemd wordt.

De inwonende Heilige Geest heeft tegen hem gezegd: 'Vertel hem van Jezus'! De duivel probeert Harold vervolgens bang te maken. Harold bedenkt echter dat hij de kracht van de Geest ontvangen heeft en hij van Jezus moet vertellen. 'Ik begin in eenvoudige bewoordingen en vertel hem precies wat er met me gebeurd is. Hij staat daar maar en drinkt mijn woorden in. Zijn ogen worden groter en groter. Hij staat letterlijk aan de grond genageld door de kracht van God. Nadat wij vijf of tien minuten gepraat hebben, zegt hij: *“Wat moet ik doen om behouden te worden¹⁰⁰?”* Ik val zowat om van verbazing', zo schrijft Harold in zijn boek. En die man, Blair Reed, wordt behouden¹⁰¹!" Harold merkt een nieuwe vrijmoedigheid en nu ook de kracht van de Heilige Geest door hem heen. Dat geldt ook voor jou!

De doop **in** de Geest heeft je klaar gemaakt om te getuigen...

- ...van de grote hoop voor wanhopige jongeren en eenzame ouderen,
- ...van Jezus' liefde, daar waar haat heerst,
- ...van blijdschap van Jezus, daar waar verdriet is,
- ...van redding, daar waar men op weg is naar de eeuwige verlorenheid,
- ...van vrede met God, daar waar vijandschap heerst,

⁹⁹ Harold Hill en Irene Harrell, *Leven als een Koningskind*, Uitgeverij Sjofar Utrecht 1984, 41-42.

¹⁰⁰ Handelingen 16 vers 30 staan dezelfde woorden van de cipier die zichzelf om het leven wilde brengen, toen de gevangenis door een aardbeving getroffen werd. Hij dacht namelijk dat alle gevangen ontsnapt waren. Paulus verhinderde dat hij zichzelf ombracht. *“En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer; en hij bracht hen naar buiten en zei: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.”*

De aanwezigheid van de Heilige Geest, die op Paulus en Silas rustte, raakte diep in zijn geweten. Plotseling zag hij zijn verloren positie voor een heilig God!

¹⁰¹ Harold Hill en Irene Harrell, *Leven als een Koningskind*, 1984 Uitgeverij Sjofar Utrecht, 49.

...van eeuwig leven, daar waar de geestelijke dood is,
...van genezing, daar waar ziekten en innerlijke
gebrokenheid is!

Je hebt macht ontvangen om op slangen en scorpioenen
(overheden, machten en krachten uit de duisternis)
te staan en die te vertrappen onder je voeten. Je hebt
de macht over alle kracht van de vijand (de duivel en
al zijn demonen) en niets zal je schade toebrengen¹⁰².
Verkondig daarom: *“Het Koninkrijk van de hemel is dichtbij
gekomen¹⁰³”*. Jezus zegt: *“Genees de zieken, reinig de
melaatsen, wek de doden op, drijf de demonen uit. U hebt
het voor niets ontvangen, geef het voor niets¹⁰⁴”*.

“Kom ga met ons en doe als wij!” Nu in frisse vrijmoedigheid
en in de kracht van de Geest!



¹⁰² Lukas 10 vers 19: *“Zie ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen (vertrappen) en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen”*.

¹⁰³ Mattheüs 10 vers 7.

¹⁰⁴ Mattheüs 10 vers 8.



Hoofdstuk 10 - Vraag en antwoord

De meest belangrijke vragen die wij horen en lezen over de doop **in** de Heilige Geest, waardoor je bekleed wordt **met** kracht uit de hoogte, zijn de volgende.

1. *Wat is het verschil tussen de wedergeboorte en de doop **in** de Geest?*

De wedergeboorte vindt diep van binnen plaats. Als je gelooft in Jezus, dan word je door de Heilige Geest opnieuw geboren¹⁰⁵. De wedergeboorte, ook wel de 'levendmaking van boven' of de 'vernieuwing van binnen' genoemd, betreft het ontvangen van vergeving van zonden, van een nieuw hart, van een nieuwe geest en van het eeuwige leven. God haalt dat oude verdorven stenen hart uit je weg¹⁰⁶! En de Geest komt **in** je wonen¹⁰⁷. Hij is een Verzegeling, je Trooster, je persoonlijke Onderwijzer in al Gods waarheid. Die inwoning is voor jezelf om te groeien in de volheid van God¹⁰⁸.

De wedergeboorte is niet hetzelfde als de bekleding **met** de kracht van omhoog. Bekleding met de Heilige Geest, het woord zegt het al, vindt aan de buitenkant plaats. De Heilige Geest komt dan **over** je als de bekleding van God. Je wordt dan bedekt met de Geest waardoor anderen Zijn aanwezigheid, in en door je heen, gaan merken. Die bekleding **op** je is ten behoeve van de uitvoering van de missie van Jezus, dus voor je naasten, voor je omgeving! Daardoor getuig je met Gods kracht en vrijmoedigheid van Jezus tegen jongeren en ouderen, die je tegenkomt op je levenspad.

Charles Finney (1792 – 1875) formuleerde het verschil zo¹⁰⁹: "Nogmaals, de bekering tot Christus moet niet verward worden met het aanvaarden van de opdracht om de wereld te bekeren. De eerste is een persoonlijke vereffening tussen de ziel en Christus met betrekking tot haar eigen verlossing. De tweede is de aanvaarding door

¹⁰⁵ Jezus zegt tegen Nicodemus in het nachtgesepek zoals staat vermeld in Johannes 3, dat de Geest de wedergeboorte doet. Door het geloof word je opnieuw geboren uit de Heilige Geest. Jezus beschrijft die gebeurtenis als volgt: *"De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid maar uw weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat, zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is!"* Een groot Goddelijk mysterie!

¹⁰⁶ Dat staat in Ezechiël 36 vers 26: *"Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam weg nemen en u een hart van vlees geven".*

¹⁰⁷ Johannes 14 vers 16 en 17: *"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal **in** u zijn".*

¹⁰⁸ Efeze 3 vers 19: *"... en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God".*

¹⁰⁹ Charles Finney, *'Experiencing the presence of God'*, Whitaker House 2000, 25.

de ziel van de dienst waarin Christus voorstelt deze (de ziel met daarin het verstand, het gevoelsleven en de wil) te gebruiken (voor de opdracht om de wereld te bekeren)¹¹⁰”.

2. *Krijg je bij de wedergeboorte door het geloof meteen de doop in de Geest?*

Zowel de wedergeboorte als ook de doop in de Geest, hoewel verschillend van aard, kunnen op hetzelfde moment plaatsvinden. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Petrus sprak in het huis van Cornelius¹¹¹. Dit zien wij niet zo vaak gebeuren.

Sommigen denken dat je bij de wedergeboorte altijd meteen de doop in de Geest ontvangt. Dat zou erg mooi zijn, echter wij zien dat dat meestal niet het geval is. Stel dat dat wèl het geval zou zijn, dan zouden alle gelovigen, direct na hun verlossing van onder de macht van de duisternis (Kolossenzen 1 vers 13), er meteen op uitgaan om te getuigen van Jezus met kracht van de Geest en grote vrijmoedigheid. Dan zou het leven in Gods kracht, direct in hun leven zichtbaar moeten zijn door reddingen, genezingen en bevrijdingen. Wij zouden dat graag zo zien! De werkelijkheid ligt, voor zover wij dat kunnen bekijken, toch vaak wat anders.

Overigens, ook de discipelen ontvingen eerst de wedergeboorte door de Geest¹¹². Zij moesten echter, voordat zij mochten gaan getuigen, wachten op de bekleding met kracht uit de hoogte door de doop in de Heilige Geest. Zo van: *“Ga, maar wacht op kracht!”* Ook bij de opwekking in Samaria ontving men, bij het tot geloof komen, niet meteen de doop in de Heilige Geest¹¹³, ook niet nadat zij in water gedoopt waren.

3. *Wat is het effect van de bekleding met kracht van omhoog?*

Het bovennatuurlijke wordt door de bekledende kracht van de Geest zichtbaar, merkbaar en tastbaar om je

¹¹⁰ ‘Now again, conversion to Christ is not to be confused with the acceptance of the commission to convert the world. The first is a personal transaction between the soul and Christ relating to its own salvation. The second is the soul’s acceptance of the service in which Christ proposes to employ it’.

¹¹¹ Handelingen 10 vers 44: *“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden”.*

¹¹² Jezus zei in Johannes 20 vers 21 en 22 tegen Zijn discipelen dat Hij hen stuurde zoals de Vader Hem gestuurd had. Daarna vertelt de Bijbel ons: *“En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest”.* Die ontvingen zij, toen en daar, vanbinnen.

¹¹³ Handelingen 8 vers 16: *“Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus”*

heen, vooral als je getuigt van Jezus. De heerlijkheid, de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest worden in de atmosfeer sterk waarneembaar. In die aanwezigheid van Gods kracht worden mensen overtuigd van zonden, van gerechtigheid en oordeel. Er worden mensen gered, bevrijd, genezen. Er gebeuren tekenen en wonderen en andere bovennatuurlijke uitingen van de Heilige Geest¹¹⁴!

Je kunt het ook zo zien. Toen je tot geloof kwam, werd je aangesloten op de hemelse krachtbron Jezus Christus door de Heilige Geest. Je staat dan aangesloten op de zwakstroom (12 Volt). Als je de doop **in** de Heilige Geest ontvangt, dan word je door Jezus omgeschakeld van de zwakstroom naar Gods krachtstroom (380 KV). Daarmee worden je woorden, je gedrag, je doen en laten, je muziek maken, je zingen, je aanbedding en de atmosfeer rondom je heen, opgeladen met de kracht van Gods Geest!

Dat kan gebeuren in huiskamers, in samenkomsten, in kerkdiensten, tijdens evangelisatie-bijeenkomsten, conferenties of gewoon op straten en pleinen, of langs de weg. Overal dus! Zie ook Hoofdstuk 10 'Getuigenissen van de doop **in** de Geest' voor enkele voorbeelden.

Er zijn andere belangrijke neveneffecten van het **over** mensen komen van de Heilige Geest. Jongeren en ouderen gaan veel duidelijker het spreken van de Heilige Geest horen en begrijpen. Zij krijgen een honger naar het Woord, overwinning over zonden, gaan een dagelijks Geestvervuld leven leiden. Er komt een diepere innerlijke heiliging, een meer intieme en ongedwongen omgang met Jezus in de binnenkamer, een krachtiger bidden en vasten. Bijbellezen wordt meer een verlangen dan een discipline. Echter dat alles is een gevolg van de bekleding **met** kracht van omhoog, van de doop **in** de Heilige Geest!

¹¹⁴ Paulus zegt in 1 Korinthe 4 vers 20: *"Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht"*. In Romeinen 14 vers 17 staat dat *"Want het Koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest"*. De blijde boodschap van het Evangelie van dat Koninkrijk in kracht komt dus van de Heilige Geest.

4. Welke Bijbelse namen zijn er voor de doop **in** de Heilige Geest?

Allereerst citeren wij hier Johannes de Doper die erover profeteert. Namelijk dat Jezus, Die na Hem komt, ons zal dopen **in** de Heilige Geest en met vuur¹¹⁵. Daarna spreekt Jezus er Zelf over vlak voor Zijn hemelvaart in Lukas 24 vers 49: *“En zie, Ik zend **de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden**”*. Het is *‘de belofte van Zijn Vader’* waarover Jezus, in Johannes 14 vers 26, 15 vers 26 en 16 vers 7, gesproken heeft op de avond voordat Hij gevangen genomen wordt.

In Handelingen 1 in vers 4 herinnert Jezus Zijn volgelingen eraan: *“... dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar **de belofte van de Vader zouden verwachten...**”*. In vers 5 zegt Hij het zo: *“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult **met**¹¹⁶ de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”*. En in vers 8 zegt Jezus het nog anders: *“Maar u zult **de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn...**”*. En in Handelingen 2 vers 4 staat: *“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”*. De uitstorting op, de doop **in** en daardoor de bekleding met kracht van uit de hoogte, vervulde hen volledig! Dit zijn de Bijbelse termen voor doop **in** de Heilige Geest. In het Bijbelboek Handelingen staat ook dat de Heilige Geest op mensen viel¹¹⁷ en mensen door handoplegging deze doop ontvingen¹¹⁸

5. Kun je meerdere keren vervuld worden met de Geest?

Dat is gelukkig mogelijk. In de Bijbel staat een krachtig voorbeeld in Handelingen¹¹⁹. De apostelen en anderen zijn gaan bidden, nadat zij een verbod van de Joodse raad hebben gekregen om van Jezus te spreken. Na dat gebed wordt het gebouw, waarin zij bij elkaar zijn, bewogen en worden zij allen opnieuw vervuld met de Heilige Geest.

¹¹⁵ In Mattheüs 3 vers 11 profeteert Johannes de Doper over de doop in de Heilige Geest en met vuur: *“Ik (Johannes de Doper) **doop u wel met water tot bekering, maar Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij (Jezus) zal u dopen in de Heilige Geest en met vuur**”*. Zie ook Markus 1 vers 8, Lukas 3 vers 16, Johannes 1 vers 33 voor de profetie van Johannes de Doper waar Jezus de Doper in de Geest wordt genoemd.

¹¹⁶ In de grondtaal staat in plaats van ‘met’ het woordje *‘in’!* Ook de kanttekeningen op de Statenvertaling geven dat aan in kanttekening nummer 19 bij Lukas 3 vers 16. Dopen betekent ‘ondergaan in iets’! Je doopt als je schildert je kwast **in** de verf en niet met de verf. Zie voor uitgebreidere toelichting de bijlage.

¹¹⁷ Handelingen 10 vers 44.

¹¹⁸ Dat staat bijvoorbeeld in Handelingen 8 vers 17.

¹¹⁹ Handelingen 4 vers 31: *“En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid”*.

Wellicht dat de eerste keer dat je bekleed bent met kracht van omhoog, de meeste indruk op je gemaakt heeft.

Echter, Jezus wil veel meer geven! Hij is die oneindige, overvloeiende Fontein van liefde, goedheid, kracht en genade! Paulus geeft aan de Efeziërs de opdracht om vervuld te worden, telkens opnieuw, met de Heilige Geest¹²⁰. Beter dat je ziel dronken¹²¹ wordt van de Geest dan het lichaam losbandig van de wijn, is de strekking van zijn opdracht. Een dagelijkse onderdompeling in de Geest leidt tot dagelijkse vervulling!

6. *Op welke Bijbelse manieren kun je de doop in de Geest ontvangen?*

De Bijbel laat een aantal manieren zien. Met Pinksteren worden de 120 personen in de bovenzaal, na tien dagen van gebed en verwachting, plotseling overweldigd door de Geest. Hij waait als de Wind van God binnen en daalt met Goddelijke kracht op hen neer. Op Zijn tijd, volkomen soeverein, stort Jezus de Geest van Zijn Vader uit op die mensen. Die manier van uitstorten van de Geest zie je vaak terug in de opwekkingen van de afgelopen eeuwen. Een kleine groep heeft zich dan toegewijd aan het verwachtingsvol en aanhoudend bidden voor opwekking, net als die 120 personen in de bovenzaal. Vervolgens stort God Zijn Geest op hen uit en op die landstreek.

Het ontvangen van de bekleding van Boven, de belofte van de Vader, vindt ook vaak plaats bij de doop in water. Dat gebeurt met die 3000 jongeren en ouderen op de Pinksterdag. Petrus belooft hen dat zij die gave van de Heilige Geest zullen ontvangen¹²². Nu... zij ontvangen de Heilige Geest op zich, want Gods beloften zijn onveranderlijk. God voert Zijn beloften uit, zodra zij doen wat Hij van hen vraagt. Soms gebeurt het niet bij de doop, maar later, zoals bijvoorbeeld in Samaria. Daar is een grote opwekking gaande. Filippus predikt het Evangelie van het Koninkrijk dat vergezeld gaat met tekenen, genezingen en wonderen¹²³. Petrus en Johannes worden door de apostelen er naartoe gestuurd om de reeds in water

¹²⁰ Efeze 5 vers 18: *“En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest”,* dat is met Zijn kracht en heiligheid!

¹²¹ *“Want Ik heb de vermoede ziel dronken gemaakt en Ik heb alle treurige ziel vervuld (SV) !”* zegt God in Jeremia 31 vers 25. In vers 14 zegt God: *“En Ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken (SV)”*.

¹²² Handelingen 2 vers 38: *“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”*.

¹²³ Handelingen 8 vers 5 tot 8: *“En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad”*.

gedoopte gelovigen ook de kracht van de Heilige Geest te laten ontvangen¹²⁴. De Geest is echter nog op niemand 'gevallen' staat er. Dus bij de doop in water is deze gave kennelijk nog niet ontvangen. Omdat de apostelen weten dat deze gave er voor iedereen is en dat deze ook nodig is om met kracht te kunnen getuigen van Jezus, leggen zij hen de handen op. En de jongeren en ouderen ontvangen op deze wijze de Heilige Geest. In Handelingen 19 vers 6 zie je dat Paulus dat ook doet na het dopen van een aantal Efeziërs... *"...kwam de Heilige Geest op hen"*, staat er.

7. Is tongentaal het bewijs van de doop in de Geest?

Over dit onderwerp is véél verwarring onder de wedergeboren gelovigen. Velen denken dat tongentaal hèt echte bewijs is dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. Het werd en wordt wel onderwezen door Bijbelleraren. Het zou het enige echte bewijs zijn dat je in de Geest gedoopt bent. Spreek je niet in tongen dan ben je niet (!) gedoopt in de Geest, zo zeggen zij.

Ook kom ik wel tegen dat gelovigen onderling elkaar hierop beoordelen. Alsof degenen die niet in tongen spreken, tweederangs gelovigen zouden zijn. God kent gelukkig dat onderscheid tussen gelovigen niet! Het kan ook leiden tot een vorm van onzekerheid. Iemand zei eens nadat zij een boek over tongentaal gelezen had: "Het lijkt wel of je wat mist zonder tongentaal". Het is een valstrik van de boze die zich met deze vraag aandient. Alsof Gods volmaakte Geest niet het juiste pakket gaven gegeven zou hebben. Zo'n verzoeking vanuit de duisternis kan zelfs eindigen in verwijten naar de Gods Geest omdat je je overgeslagen voelt.

De grote vraag is natuurlijk wat de Bijbel erover zegt. Niet wat ik ervan vindt of anderen erover onderwijzen. Nee, wat zegt het onfeilbare woord van God erover. Wij weten al dat Jezus de Doper is Die je in de Geest doopt. Hij stelde die doop in. Hierbij hoor je Jezus helemaal niet spreken over tongentaal maar alleen over Gods mantel van kracht! Over de kracht van omhoog die op ons neer zou dalen.

¹²⁴ Handelingen 8 de verzen 14 - 17: *"Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.). Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest".*

Hèt enige en echte bewijs dat je in de Geest gedoopt bent, gaat dus niet over de gaven van de Geest maar of je die kracht van Gods Geest op je leven terug ziet¹²⁵.

Gebeurt het dat door jouw getuigen, jongeren en ouderen onder diepe overtuiging van zonden en oordeel komen en vervolgens tot geloof komen? Zijn je woorden hemelse pijlen geworden die mensenharten doorboren zodat zij gaan vragen: *“Wat moeten wij doen mannenbroeders?”* Worden door jouw handoplegging in de Naam van Jezus zieken genezen, duivelen uitgeworpen? Vinden er tekenen en wonderen door jou heen plaats? Dáár gaat het Jezus om als Hij beveelt^{125a} je te laten dopen in de Geest ^{125b}!. Precies zoals dit bij Jezus gebeurde. Het gaat Jezus bij deze Geestesdoop dus niet om in tongen te kunnen bidden, of om de andere gaven van de Heilige Geest. Het gaat Jezus erom je ‘te bedauwen’, je nat te maken met die hemelse dauw om met kracht van Hem te getuigen.

De Geest geeft je vervolgens Zijn gaven, zoals de Geest dat wil ¹²⁶. En als je het niet eens bent dat je die gave van tongentaal niet ontvangen hebt, dan ben je het niet eens met God, de Geest. Hij is de Gever van de gaven en Hij bepaalt autonoom (“soeverein”) welk pakket gaven je van Hem ontvangt. Hij kent als geen ander het plan dat God de Vader met je leven heeft. Hoe Hij jou, op Zijn manier, wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. En als daar de gave van tongentaal niet bij zit dan vindt God dat kennelijk niet nodig. Dus waarom zou je je daar dan druk over maken? Jij en ik kunnen God toch niet dwingen. Immers de Geest waait toch waarheen Hij wil!

Tot slot. De gave van tongentaal is de enige gave van de Geest die voor jezelf is. De Geest Zelf bidt met onuitsprekelijke zuchtigen door je heen voor jou naar God. Het bouwt je op in je allerheiligst geloof terwijl je in mysteries bidt, zegt Paulus. Dat brengt nog een ander aspect van de overaccentuering van de gave van tongentaal naar voren namelijk een mogelijke zelfgerichtheid. Velen zullen dat niet beseffen als zij er zo mee bezig zijn. Echter het kan leiden tot trots en zelfverheffing ten opzichte van anderen.

¹²⁵ Handelingen 1 vers 8: *“maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de de aarde.”*

^{125a} Lucas 24 vers 49: *“En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.”*

^{125b} Jezus zegt niet dat de apostelen tongentaal zullen ontvangen om met die gave van Hem te gaan getuigen. Het is de kracht van de Persoon van de Heilige Geest die zij nodig hebben. En die Geest geeft hen vervolgens Zijn gaven om hen daarmee te ondersteunen bij het getuigen van Jezus’ Koninkrijk.

¹²⁶ 1 Korinthe 12 vers 11: *“Al deze dingen (die Paulus in de voorafgaande verzen beschreven heeft) echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil”.*

Wees daarom gewoon diep tevreden met de gaven, welke dan ook, die je ontvangen hebt van Gods Geest voor jouw bediening hier in dit aardse leven!

Ikzelf, Cees van Beek, ontving de doop in de Geest in oktober 2008. Ik werd gedoopt in water in 2010, echter ik ontving de hemelse taal in 2017. Ik herinner het mij nog goed. Ik was een preek aan het luisteren. Ineens begon ik in tongen te spreken. Ik wist niet wat mij overkwam! Er kwam een mysterieuze taal uit mijn mond, die ik zelf niet begreep! In die jaren ervoor verlangde ik ernaar. Ik had het verlangen echter naast mij neergelegd, omdat ik in een soort van kramp terecht gekomen was. En toen ineens was het er! De Geest gaf mij, toen en daar, deze gave. Ik had die kracht van de Geest al negen jaar op mij. Negen jaar later ontving ik de gave van tongentaal. Wonderlijk en aanbidningswaardig zijn de onafhankelijke en zelfstandige besluiten van de Heilige Geest! Hij, de inwonende God in ons lichaam, heeft het alleenrecht. Hij bepaalt of, en wanneer! En niet wij!

8. Is die 'Pinkster'-bediening van toen gestopt?

Je hoort vaak, en je leest ook wel, dat de bediening van de Geest, zoals wij daarvan lezen in Handelingen, beëindigd zou zijn. Deze zou na de tijd van de apostelen (na de eerste eeuw dus) gestopt zijn. Die volle bediening van de Geest zou alleen bedoeld zijn geweest om de gemeente van Jezus Christus 'op te starten'.

In heel de Bijbel is echter **géén** enkele directe aanwijzing van Jezus te vinden die deze opvatting ondersteunt. Zo direct als Jezus ons bevel gegeven heeft om alleen in de kracht van de Geest erop uit te gaan, zo direct is er van Hem **géén** enkel tegenbevel te vinden om zonder de kracht van de Geest te gaan getuigen. Kijk, als je die dingen niet ziet bij jezelf, of bij anderen, of in je kerkelijke gemeente, zoals in Handelingen beschreven staan, dat wil dan nog niet zeggen dat die periode van de volheid van de Geest gestopt is. Omstandigheden bepalen nu eenmaal niet of Gods Woord waar is! Jezus zei *"...tot aan het uiterste*

¹²⁷ Handelingen 1 vers 8: *"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde".*

*van de aarde*¹²⁷!” Nu, zover is het nog niet. Zijn **bevel** om Gods kracht te ontvangen en daarmee te getuigen, is daarmee ook nu nog steeds volledig van kracht!

9. *Is de kerkelijke gemeente alléén de werkplaats van Heilige Geest?*

De Geest wil graag in **iedere** kerkelijke gemeente, in **ieder** gebouw werken. Hij, God Zelf, laat Zich echter niet beperken tot één gebouw van één geloofsgemeenschap. Je kunt ook niet zeggen dat de Geest exclusief is voor één denominatie, voor één stroming, of voor één getuige, voor één prediker, voor één evangelist. De Geest is uitgestort op alle mensen (“*alle vlees*”¹²⁸)! En wij weten dat de Heilige Geest waait waarheen Hij wil. Wij bepalen niet waar en wanneer Hij waait en werkt. Sommigen denken dat wèl te kunnen bepalen. Gods Geest trekt Zich echter niets aan van wat men Hem voorschrijft.

Mensen kunnen wel denken dat iets waar is, maar als dit niet in lijn is met wat er in de Bijbel staat, heeft dat soort denken geen enkele kracht. Integendeel, het leidt zelfs tot krachteloosheid. Er is geen tussengebied want dat wat geen Geest is, is vlees¹²⁹! En vlees is vijandschap tegen God¹³⁰! De waarheid van Gods Woord verandert echt niet als er een andere opvatting verkondigd wordt dan die van God. De Geest is overal, op iedere plek op deze aarde is Hij tegelijkertijd aanwezig¹³¹. Of wij dat nu merken, geloven of niet. Het is zo, omdat Gods Woord dat zegt. Dus wanneer een prediker, een getuigende gelovige of een zanger vervuld is met de Heilige Geest - door de uitstorting **op** hem of haar - dan zal de Geest met Zijn kracht aanwezig zijn tijdens zijn of haar prediking, getuigenis, zang, in welk gebouw, ruimte of plaats op aarde dan ook!

10. *Moet je allemaal dezelfde ervaringen hebben als je gedoopt wordt in de Heilige Geest?*

Deze gedachte is een grote valkuil, een gemene valstrik uit het rijk van de duisternis. Vaak trappen mensen erin.

¹²⁸ In de grondtekst staat: ‘All, the whole, every kind of. Including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole (Strong’s Greek 3956 in Bible Hub)’.

¹²⁹ In dit verband wordt onder “vlees” verstaan de natuurlijke manier van doen, handelen, nalaten, eigen denken dat zich niet kan onderwerpen aan God! Immers die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, staat er in Romeinen 8 vers 8!

¹³⁰ Romeinen 8 vers 7: “*Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God want het kan dat ook niet*”.

¹³¹ Psalm 139 vers 7 en 8 staat dat: “*Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar*”.

Zij gaan dan verlangen naar dezelfde bovennatuurlijke ervaring die zij van iemand anders gehoord, gezien, of over gelezen hebben. God bepaalt echter welke ervaring Hij je geeft.

Hij kopieert daarbij nooit en laat Zich zien in een oneindige reeks ervaringen. Ook daarin is Hij scheppend. Precies zoals er geen enkele bloem hetzelfde is, en deze allemaal even prachtig en schoon zijn, zo verschillend zijn de ervaringen met de doop **in** de Geest¹³²! God is zo veelzijdig dat Hij iedereen een andere ervaring geeft, omdat wij uniek zijn in Zijn ogen.

Kan een ongelovige van Jezus getuigen en de kracht van de Geest ontvangen?

Het antwoord is klip en klaar **'Nee'**! Jezus geeft Zijn opdracht om te getuigen alleen aan Zijn wedergeboren gelovigen. De Geest is nodig vanbinnen om ook vanbuiten te worden bekleed met Zijn kracht¹³³!

Een ongelovige heeft een arglistig¹³⁴ en stenen hart waarvan Jezus zegt dat daaruit voortkomen: *"...kwade overwegingen, hoerereien, alle overspel, moord, diefstal..."*¹³⁵. Het is echt onmogelijk dat God een onreine, een verontreinigde, een onheilige, een geestelijk dode en verloren jongere of oudere wil gebruiken om Zijn Evangelie van vergeving, verzoening en verlossing, genezing en bevrijding en eeuwig leven met Zijn kracht te gaan verkondigen. Ongelovigen die nog niet zijn vrijgemaakt van de wet van zonde en dood, en God niet kunnen behagen, snappen er zelf niets van! Hoe kan een natuurlijk mens de dingen die van de Geest van God zijn, nu begrijpen¹³⁶, laat staan deze uit gaan uitvoeren? Deze dingen uitvoeren, die een dwaasheid voor hem zijn?

Het kan natuurlijk zijn dat ongelovigen dat toch doen. Het wordt ook wel gestimuleerd. Het is echter tégen de Schrift, het eigen Woord van God. Zij moeten eerst zelf tot geloof komen en wedergeboren worden, wil God hen kunnen gebruiken op Zijn manier.

¹³² Zie voor een enkele voorbeelden het Hoofdstuk 10 Getuigenissen van de doop in de Geest.

¹³³ Wij leven onder het Nieuwe Verbond, de bediening van de Geest. Deze is als eerste nodig vanbinnen zoals wij in het Nieuwe Testament telkens zien gebeuren.

¹³⁴ Jeremia 17 vers 9: *"Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?"*

¹³⁵ Jezus zegt ervan in Markus 7 vers 20 - 23: *"En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens".*

¹³⁶ Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 14: *"Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden".*

12. 'Ik heb mijn kracht verloren, kan ik weer terug?'

Je hebt die doop met kracht van de Geest ooit ontvangen. Je hebt tijden gekend van een brandend hart voor Jezus. Je getuigde veel van Jezus en er kwamen jongeren en ouderen tot bekering en geloof. Maar ben je weggezakt in een werelds leven van 'nutteloos' vermaak. Je leeft weer in zonden en verkeerde dingen. Je bent, net als Simson, verleidt door Delila! Als je over Jezus wilt spreken, gaat er geen enkele kracht meer van je uit. En als je erover spreekt, voel je jezelf een huichelaar en hypocriet. Maar je wilt terug naar je eerste liefde. Je wilt terug naar jouw Jezus, Die nu zover weg lijkt.

De weg terug is altijd open bij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. God zegt *"Nadert tot Mij en Ik zal tot u naderen"*¹³⁷. Op zoveel plaatsen in de Bijbel laat God zien wie Hij is, grenzeloos barmhartig en genadig en oneindig vergevingsgezind¹³⁸! Dat is in de weg van vernedering, bekering. Hij woont bij iemand met een gebroken en nederige geest, die Hij weer zal oprichten¹³⁹! Dan zal Jezus je opnieuw zalven met Zijn Geest en kun je opnieuw erop uitgaan. Hij wacht op jouw naderen want dan zal Hij tot jou naderen!

13. Is het nu echt zo erg om, zonder gedoopt te zijn in de Heilige Geest, te prediken, te getuigen, of te evangeliseren?

Wij laten voor beantwoording van deze vraag evangelist R.A Torrey (1856 - 1928) aan het woord. Hij zegt daarover in een van zijn boeken het volgende¹⁴⁰: '... Ik bedoel dat ik huiver voor hen onder ons die de waarheid prediken, de echte waarheid zoals deze in Jezus is, de waarheid zoals deze is vermeld in het geschreven woord van God, de waarheid in al zijn eenvoud, in zijn puurheid, in zijn volheid, maar dat die gepreekt wordt *'in overtuigende woorden van menselijke wijsheid'* en niet *'in woorden van demonstratie van de geest en kracht'*¹⁴¹.

¹³⁷ Jakobus 4 vers 6 - 10: *"Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen".*

¹³⁸ Exodus 34 vers 6 en 7: *"Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht".*

¹³⁹ Jesaja 57 vers 15: *"Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden".*

¹⁴⁰ R.A. Torrey, 'The Person and Work of The Holy Spirit', page 73.

¹⁴¹ 1 Korinthe 2 vers 4: *"En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht."*

Torrey vervolgt: 'Het (Evangelie) te verkondigen in de wilskracht van het vlees en niet met de kracht van de Heilige Geest! Er is niets zo fataal (doodbrakend)¹⁴² dan het Evangelie zonder de kracht van de Geest. *'De letter doodt en de Geest maakt levend'*¹⁴³! Het is verschrikkelijk om het Evangelie te prediken op een zakelijke plechtige manier vanaf de kansel, of op andere manieren. Het betekent 'leven of dood' voor degenen die het horen. En dat 'dood en leven' hangt vrijwel geheel af of wij het verkondigen, met of zonder, de doop **in** de Geest'.

¹⁴² Torrey zegt 'There is nothing more **death dealing** than the Gospel without the Spirit's power'. Dat betekent 'overlijdend'. Wellicht geeft het woord 'dood-brakend' beter de betekenis weer die Torrey hier bedoeld.

¹⁴³ 2 Korinthe 3 vers 6: *"Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend"*.



Hoofdstuk 11 - Getuigenissen van de doop in de Geest.

Hier volgen enkele getuigenissen van het ontvangen van de doop in de Heilige Geest. Door de loop van de eeuwen zijn er oneindig veel gelovigen geweest die deze gave hebben ontvangen. Doordat zij, bekleed met deze Goddelijke kracht vanuit de hoogte, erop uitgingen, zijn honderden, honderduizenden, honderden miljoenen, bij elkaar opgeteld miljarden, zielen gered: een menigte die niemand tellen kan!

Deze getuigenissen gaan over zwakte, die kracht werd; over droog land, dat in een bloeiende woestijn veranderde; over angst, die vrijmoedigheid werd! Het gaat ook over de effecten, de vruchten, van die bekleding met de kracht van de Geest. Telkens staat de naam van de persoon erboven en wanneer hij leefde, of leeft.

1821 Charles Finney (1792 - 1875), evangelist

In de herfst van 1821 komt Charles Finney tot geloof. Een paar dagen later wordt hij gedoopt in de Heilige Geest. Hij vertelt er zelf het volgende van: 'En toen ik om mij heen keek, leek het mij toe, alsof mijn hart overliep. Het scheen mij toe, alsof mijn gevoelens opstegen en zich in de lucht verhieven, en de woorden van mijn hart waren: 'Ik wil mijn ziel voor God uitstorten'. De behoefte van mijn hart was zo groot dat ik naar een achterkamer van mijn kantoor ging, om te bidden'.

'Er was geen vuur en geen licht in het vertrek, toch scheen de gehele kamer van licht vervuld te zijn. Toen ik er binnenging en de deur achter mij sloot, was het mij, alsof ik de Heere Jezus van aangezicht tot aangezicht zag. Ik had het gevoel alsof ik Hem even duidelijk voor mij zag als ieder ander mens. Hij zei niets doch zag mij aan met zulk een blik dat ik niet anders kon dan Hem te voet vallen'.

'Zodra ik na dit voorval enigszins tot rust was gekomen, ging ik naar de voorste kamer van mijn kantoor en bemerkte dat het vuur, dat ik van tevoren had aangemaakt, bijna was uitgegaan. Toen ik mij omkeerde en bij het vuur wilde gaan zitten, ontving ik een krachtige doop met de Heilige Geest. De Heilige Geest viel zo geweldig op mij dat het mij door lichaam en ziel ging. Ik bespeurde Hem als een elektrische stroom. Het scheen mij toe alsof golf na golf van deze grote liefde overstroomde, want anders had ik dit gevoel niet kunnen omschrijven. Het was de adem van God. Ik herinner mij nog heel duidelijk dat het mij toescheen alsof reusachtige vleugels mij koelte toewaaide'.

'De wonderbare liefde die mijn hart doorstroomde, kan niet in woorden uitgedrukt worden. Vervuld met liefde en blijdschap, weende ik luid. Ik kan het mij niet meer

precies herinneren, maar ik geloof dat mijn hart zo vol was dat ongearticuleerde klanken uit de diepte van mijn hart kwamen. Toen ik des morgens ontwaakte, was de zon opgekomen en haar licht stroomde mijn kamer binnen. De indruk die het zonlicht op mij maakte, laat zich niet beschrijven. Weer ontving ik de doop met de Heilige Geest met een even grote kracht als de avond tevoren¹⁴⁴.

De uitwerking ervan was dat Charles Finney in zijn leven veel grote opwekkingen meemaakte, bijna dagelijks en dat tientallen jaren achtereen. Eén opwekking beschrijft Charles Finney zelf als volgt. ‘Voor het eerst preekte ik in een dorp met veel industrie. De volgende morgen bezocht ik een productiefabriek om te kijken hoe het er allemaal aan toeging. Toen ik de weefafdeling binnenging, zag ik een grote groep jonge vrouwen. Ik merkte dat sommigen van hen naar mij keken en toen naar elkaar op een lichtzinnige manier die mij duidelijk maakte dat zij mij kenden. Ik kende hen echter niet. Toen ik dichterbij degenen kwam die mij herkenden, leek het wel of zij nog meer grappen maakten met elkaar. Hun frivoliteit maakte een eigenaardige indruk op mij... Ik voelde dat diep in mijn hart. Ik stopte kort en keek naar ze, ik weet niet hoe. Mijn hele geest werd in beslag genomen door het drukkende gevoel van hun schuld en het gevaar waarin zij verkeerden’.

‘Terwijl ik mijn blik op hen vestigde, zag ik dat een van hen erg opgewonden raakte. Er brak een draad die zij probeerde te herstellen. Dat lukte niet omdat haar handen erg beefden. Ik merkte onmiddellijk op dat de beroering van, de overtuiging in haar ziel verspreidde en op die hele groep spottende vrouwen was neergedaald. Ik bleef hen aankijken tot de een na de ander stopte met werken en geen aandacht meer schonk aan hun weefgetouwen. Ze vielen op hun knieën en de zielsberoering verspreidde zich door de gehele ruimte. Ik had geen woord gesproken, trouwens het geluid van de weefgetouwen maakte het gewoon onmogelijk om mijzelf verstaanbaar te maken als ik gesproken zou hebben. Binnen een paar minuten was iedereen gestopt met het werk, en tranen en klaagzangen vulden de ruimte’.

¹⁴⁴ Charles G. Finney, *‘Autobiografie’*, Uitgeverij De Stem Heerlen, 7 - 8. Dit gedeelte is letterlijk overgenomen, ondanks dat het hier en daar wat lastig te lezen is.

‘Op dat moment kwam de eigenaar van de fabriek, zelf nog onbekeerd, binnen. Hij was samen, dacht ik, met de opzichter die een belijdend christen was. Toen de eigenaar zag wat er aan de hand was, zei hij tegen de opzichter dat hij de fabriek moest stoppen. Wat hij zag, leek in zijn hart door te dringen. *‘Het is belangrijker’* zei hij gehaast, *‘dat deze zielen worden gered dan dat deze fabriek blijft draaien’*. Zodra het lawaai van de machine was opgehouden, vroeg de eigenaar: *‘Wat zullen we doen? We moeten een plek hebben waar wij bij elkaar kunnen komen, om instructies te krijgen.’*

‘De opzichter antwoordde: *‘De ruimte waar de muilezels staan!’* (In die tijd zorgden muilezels voor de drijvende kracht, voor de energie waardoor de weefmachines konden draaien). De muilezels werden weggeleid en iedereen werd geïnformeerd en kwam naar deze ruimte. We hadden daar een geweldige bijeenkomst. Ik bad met ze en gaf ze instructies die ze op dat moment aankonden. Het woord was met kracht. Velen spraken die dag hun hoop uit! Binnen een paar dagen werd mij verteld, had bijna iedereen, samen met de eigenaar, zijn of haar hoop op Christus gevestigd’.

‘Deze kracht is een groot wonder. Ik heb vaak mensen gezien die het woord niet konden verdragen. De meest eenvoudige en gewone uitspraken wierpen mannen van hun stoelen op de grond, als door een zwaard getroffen! Hun lichamelijke kracht werd weggenomen, zij waren bijna net zo hulpeloos als een dode. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat ik mijn stem niet (eens) kon verheffen, of iets kon zeggen in gebed of vermaning. Ik kon slechts op de zachtste manier spreken, zonder de aanwezigen volledig te overtuigen. Dit was niet omdat ik ‘hel en verdoemenis’ preekte, echter alleen de zoetste klanken van het evangelie zouden hen overwinnen’.

‘Indien die kracht op iemand rust dan lijkt deze kracht soms de atmosfeer binnen te dringen. Vele keren zullen grote aantallen mensen die leven in een gemeenschap met deze kracht worden bekleed wanneer de atmosfeer van de hele plaats lijkt gevuld te zijn met het leven van God. Vreemdelingen die erin komen en er doorheen gaan, zullen ogenblikkelijk overtuigd worden in hun geweten van zonde, en in veel gevallen tot Christus bekeerd worden’.

‘Wanneer christenen zich vernederen en alles opnieuw aan Christus toewijden, en om deze kracht vragen, zullen ze vaak zo’n doop ontvangen. Dan worden zij een instrument om meer zielen op één dag te bekeren dan in hun hele leven daarvoor. Indien christenen nederig genoeg blijven om deze kracht vast te houden, zal het bekeringswerk doorgaan. Totdat hele gemeenschappen en regio’s van het land tot Christus bekeerd zijn. Hetzelfde geldt voor predikers¹⁴⁵’.

¹⁴⁵ Charles Finney, *‘The Power From On High’*, CLC Publications UK, 20 - 22.

1918 Duncan Campbell (1898 - 1972), soldaat op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog

De gewelddadigheid, de zondigheid van het leven in het leger en het zinloze afslachten op de slagvelden maakte Duncan ziek vanbinnen, totdat hij het bijna niet meer kon dragen. Het was alleen het geloof in Christus Jezus dat hem door al die onreinheden van zonden sleepte, en door al die gruwelijkheden van lijden heen hielp in die maanden en jaren. Aan het einde van de oorlog werd hij overgeplaatst naar de cavalerie (soldaten te paard). Hij nam deel aan de slag om Amiens (augustus 1918) waar hij zwaargewond raakte. Terwijl hij op de grond lag, bereidde hij zich voor om zijn ziel in Gods hand te leggen. Op dat moment trof hem echter een paardenhoef van een ruiter, die meevocht in die veldslag. Hij schreeuwde het luid uit.

Na de aanval kwam de ruiter, die Duncans' schreeuw gehoord had, terug, nam hem achterop zijn paard en bracht hem in veiligheid naar een veldhospitaal. Tijdens de rit op het paard dacht Duncan dat hij dood zou gaan. Tegelijkertijd waren er twee dingen die hem in grote geestelijke moeilijkheden brachten. Het waren zijn onheiligheid in de ogen van God en... hij had nog nooit één ziel naar Jezus geleid! Hij werd herinnerd aan het lied dat zijn vader zo vaak zong op de boerderij in Schotland: *'Moet ik gaan met lege handen? Zo mijn Heiland tegemoet? Zonder één verlore zondaar mee te brengen aan Zijn voet?*

Toen en daar, op de rug van het paard, bad hij het gebed van Robert Murray M'Cheyne (1813 - 1843)¹⁴⁶ dat hij zijn vader vaak had horen bidden op de boerderij: *'Heere, maak mij zo heilig als een geredde zondaar kan zijn'*. Direct daarna ervoer hij, daar op het paard, dat een grote kracht hem optilde, de Geest Die hem vervulde en hem Jezus toonde in kracht en liefde. Duncan zegt er zelf van *'Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die*

¹⁴⁶ M'Cheyne is ook de auteur van het indrukwekkende lied: *'Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart'*.

uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten¹⁴⁷.

Duncan wordt vervolgens in een veldhospitaal gebracht met overal bloed, gehuil, gesnik, gejammer van pijn en het roepen om moeders van stervende soldaten. En dan gaat er ineens een verpleegster zingen in een Schots dialect over dat Bloed van Jezus! Zij zingt van die Fontein Die gevuld¹⁴⁸ is met het Bloed dat uit Zijn aderen stroomt in Gethsemané, voor de Joodse Raad, bij Pilatus aan de geselpaal, bij Herodes, voor het krijsende en door-defarizeeërs-opgehitste volk, tijdens het hangen (!) aan het kruis en na Zijn dood uit de wond in Zijn zijde!

Duncan antwoordt met het zingen van Psalm 103: *“Loof de HEERE, mijn Ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest...”* In zijn zwakheid prijst Duncan God voor Zijn wonderlijke goedheid, voor het Bloed van Zijn Zoon Jezus voor vergeving. Daarna gaat hij in zijn Schotse dialect ('Gaelic') hardop vertellen over Jezus. En dan: plotseling stroomt de Heilige Geest het veldhospitaal binnen. Hij vult de atmosfeer met een vreemde stilte en neerdalende vrede! De tegenwoordigheid van de Geest wordt ervaren: heilig krachtig, vol van liefde en genade. Gods aanwezigheid raakt meteen het hart. Het is ineens vreemd stil, doodstil.

Er is een krachtige overtuiging van zonden in de ruwe soldatenharten, in hun ziel klinkt de stem van Gods Geest, niet tegen te houden! Duncan's woorden worden met Zijn Goddelijke kracht naar binnengebracht! Die woorden van God zijn als een vuur en als een hamer die rotsige harten aan stukken slaat¹⁴⁹. Zijn heiligheid valt op de gewonde soldaten en op het medisch personeel, daar in dat veldhospitaal.

Geen soldaat kan die Tegenwoordigheid tegenhouden!
Geen verpleegster kan onder die Aanwezigheid uitkomen!
Geen arts kan weerstand bieden aan Zijn spreken in het hart!

¹⁴⁷ 'God swept into my life - God the Holy Ghost. Some people say that there isn't such a thing as a definite experience of the Holy Ghost subsequent to conversion,' said Campbell. 'My conversion was real; my regeneration was wonderful; but it paled before the revelation of Jesus that came to me on that horse's back'.

¹⁴⁸ De verpleegster zong dit lied in het 'Gaelic': 'There is a Fountain Filled With Blood!'

¹⁴⁹ In Jeremia 24 vers 19 staat: *“Is niet Mijn woord zo, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verpletterd?”*

Geen vijand kan eraan ontkomen!
Geen enkel mens kan Gods Geest ontvluchten!

Ineens wordt er geroepen, soldaten komen naar Duncan toe. *'Cavalerist, wij spreken alleen Engels, wij zoeken Jezus!'* In dat uur komen er zeven (!) Canadese soldaten tot Jezus en worden van hun zonden wit gewassen door het Bloed van het Lam waarover die verpleegster zong! Glorie aan God!

1920 Jock Troup (1896-1954), evangelist

Jock, een Schot, komt tot geloof tijdens zijn dienstitijd bij de marine in 1918. Daarna wordt hij 'haringtonnenmaker' en volgt de vissers mee op hun weg naar het zuiden van de Noordzee. Op weg naar het zuiden bezoekt hij een samenkomst van de 'The Fishersman's Mission' te Aberdeen. De dienst ging over een puur hart en een vervuld leven. Daar en toen ontvangt hij de doop in de Heilige Geest op zo'n manier dat hij dacht dat zijn hart uit elkaar zou barsten. Hij vroeg aan God of Hij Zijn hand wat wilde inhouden¹⁵⁰. Zo komt hij aan te Great Yarmouth, een grote vissersplaats in Zuid Oost Engeland, bekleed met Gods kracht en vervuld met Zijn aanwezigheid.

Het is de derde zaterdag in oktober. Het marktplein in Yarmouth is die avond gevuld met duizend en meer vissersjongens en meiden, vissersvrouwen en mannen en anderen als Jock het plein oploopt. Met zijn krachtige stem begint hij te spreken over Jesaja 63 vers 1: *"Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen"*. Plotseling daalt Gods Geest met grote kracht neer op de menigte. Honderden worden tegen de vlakte gesmeten, in diepe overtuiging van zonden. Het marktplein lijkt wel op een oorlogslagveld, bedekt met lichamen die door de kracht van Gods Geest zijn geveld. Sterke mannen, gegrepen door de vrees voor God, liggen krachteloos, neergeslagen door Zijn heiligheid, zoekend naar, kermend om reddende genade!

¹⁵⁰ George Mitchell, *'Revival Man, The Jock Troup Story'*, Christian Focus Publications 2002, 49-50.

Een jongeman vertelt het volgende: 'Ik werd aangetrokken door de menigte die stond te luisteren. Ik had geen verlangen om behouden te worden want ik was een godsdienstig mens. Ik leefde niet in grote zichtbare zonden. Ik was rechtzinnig in eigen ogen vanwege mijn kerkelijke godsdienstigheid. Tot het moment dat ik in de rand van de menigte kwam... toen begon God mij "te strippen" van mijn vonden van eigen gerechtigheden. Ineens zag ik mijzelf als een schuldige zondaar, naakt voor een heilig God. Dat gezicht van mijzelf in die heilige Aanwezigheid was zo verschrikkelijk dat ik door de Heere, als dood neergeslagen werd. Ik kwam op de grond terecht onder diepe zondeovertuiging. Op hetzelfde moment overkwam hetzelfde vele anderen zodat het plein wel op een slagveld leek¹⁵¹!"

Dit was het begin van een grote geestelijke opwekking in Oost Engeland en Schotland ('The Fisherman Revival'). Duizenden en nog eens duizenden "spoelden" Gods Koninkrijk binnen. Eén preek gaf het startsein, één preek van iemand die een paar weken daarvoor, bekleed was met Goddelijke kracht uit de hoogte door de doop in de Geest¹⁵².

¹⁵¹ James A Stewart, '*Our beloved Jock*', Revival Literature, 11.

¹⁵² Stanley C. Griffin, '*A Forgotten Revival*', Day One Publications 2000, 49 - 51.

2008 Cees van Beek (1951 - heden), evangelist

Het is het jaar nadat ik op mijn 56ste tot geloof gekomen ben. Alles is in dat jaar op z'n kop gegaan... Grote veranderingen van binnenuit worden zichtbaar in mijn doen en laten, in mijn relatie met God, in mijn gezin en mijn werk. Toch ben ik verlangend naar meer, naar meer kracht, naar meer van Jezus, Die mijn ziel liefheeft. Ik bezoek een conferentie waar ik mijn boosheid naar God in Zijn handen leg. Ik ben 15 jaar boos op God geweest over een ongeluk dat een van mijn kinderen overkwam. Hij is daardoor zwaar gehandicapt geraakt. Ik raak die nacht, zonder het te merken of er wat voor te hoeven doen, van mijn drankprobleem af.

Een paar dagen na de conferentie zet ik een CD op met een lied van Johannes de Heer: 'Volle verzekering, Jezus is mijn!' Bij het horen van de eerste muzieklanken, worden de sluizen van de hemel opengezet. De liefde van Jezus komt op mij neer als een waterval. Ik weet niet wat mij overkomt, de ene golf, na de andere spoelt naar binnen, vervult mij tot overlopen, vanbinnen naar buiten. Die nacht slaap ik niet veel, steeds opnieuw word ik overspoeld door golven van suizende liefde van God. Dit duurt drie dagen waarin werken lastig is. Telkens opnieuw fakkelt en suist het... daarna neemt het af. Ik weet niet wat mij is overkomen.

Later besef ik dat ik, toen en daar, de doop in de Heilige Geest en met vuur ontvangen heb. De doop **in** liefde voor kracht om te getuigen van mijn Jezus! Om te vertellen dat Hij ook voor anderen klaar staat om hen te ontvangen met liefde, verlossing, vergeving, genezing, herstel en eeuwig leven! Hierdoor komt er Goddelijke kracht in mijn leven. Van één ervaring, waar die aanwezigheid en de kracht van de Geest sterk aanwezig is geweest, zal ik getuigen. Op een jeugdbijeenkomst mag ik spreken en een maat van mij, muziek maken en zingen. Het is in het voorjaar van 2015.

'De hele avond is gevuld met aanbidding van Jezus door liederen, door getuigenissen en door het spreken over het thema 'Het komen tot Jezus'. Eén van de aanwezigen ziet een wit licht achter de jongeren die getuigenis geven, achter mij en achter anderen op het podium. De lucht is 'zwanger' van verwachting, van hoop, van Jezus! Om 22.20 uur (ik kijk op de klok en zal het nooit vergeten!) komt er een oproep om een keuze voor Jezus te maken. De gebedslast van een gebedsgroep in de zaal ernaast, wordt door God weggenomen. En meteen is 'Het' er, in de zaal vol met jeugd en veel ouderen.

De Geest is neergedaald in de zaal. Niemand kan er zich aan onttrekken! Iedereen begint te bidden - op zijn stoel, ervoor geknield, of komt naar het podium om daar te knielen. Velen geven hun hart aan Jezus, voor het eerst, of opnieuw! Die aanwezigheid van de Geest in de atmosfeer vergeet je nooit meer! Want binnenin die aanwezigheid gebeurt het! Daarbinnen is de kracht van God aanwezig voor verandering, voor bekering, voor overgave, voor geloven, voor genezing en bevrijding!'

2017 Wim Blonk (1975 - heden), schipper

Nadat ik tot geloof gekomen ben, heb ik radicale keuzes gemaakt. Zonden beleden aan God en hen die dit aangingen. Muziek, films, boeken, tijdschriften die niet stroken met Gods Woord heb ik weggegooid. Het formuliergebed wordt een persoonlijk gebed. De Bijbel is altijd onder handbereik en ieder geschikt moment pak ik Gods Woord. In een korte tijd lees ik het gehele Nieuwe Testament. De bedekking van de religie is opgedoekt, het bolwerk afgebroken, de glazen stolp van 'het moet je gegeven worden' is vergruisd, de godsdienst zonder God heeft plaatsgemaakt voor een-met-God-ervulde Godsdienst.

Nadien bezoeken we conferenties, discussies over dopen begrijp ik niet. Helemaal al niet als het gaat over de doop van de Heilige Geest. Iemand antwoordt eens op mijn vraag: 'Als bekeerd mens ontvang je wel de Heilige Geest, maar door een tuinslang. Ben je gedoopt in de Heilige Geest dan ontvang je de Geest door een 8''duimsleiding met een inwendige diameter van 20 cm'. Dat duurt totdat ik mij in 2017 inschrijf voor een bidden en vasten conferentie. Ik verlang naar meer wijsheid van de Heilige Geest, naar meer gaven en vruchten van de Geest. Tijdens die dagen van vasten en bidden wordt Handelingen 1 vers 5 waarheid¹⁵³. Ik word gedoopt **in** en vervuld door de Geest.

Nadien zijn er een aantal bijzondere dingen gebeurd. De Bijbel is nog meer gaan spreken. Ik ben gevoeliger geworden voor signalen van mensen die hulp nodig hebben, ik mag door handoplegging mijn zoon bijna geheel van zijn astma verlossen. Mensen, ook voor mij volledig onbekend, komen op mijn pad en vragen om advies, visie en gebed. Gods stem leer ik beter verstaan. Zo ook bij een oproep voor de geloofsdoop. Ondanks alle bezwaren van mijn kant, maakt God een effen pad en heb ik mij laten dopen. Ik heb daar mijn getuigenis gegeven van het werk van de Geest in en rondom mij.

¹⁵³ Daar staat: *"...Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden..."*

2019 Leanne Paraschivoi-Bemelmans (1992 - heden), huismoeder

Als klein kind heb ik al het verlangen om God te dienen. Na wat wilde puberjaren maak ik in 2012 de keuze om mijn leven definitief aan God te geven en laat mij dopen. Maar na een aantal maanden krijg ik een sterk gemis en denk ik: 'Is dit alles? Is dit het wonderlijke leven met God, waar ik zoveel over heb gehoord en gelezen?' Ik wil Gods kracht zien, een verandering in mijzelf ervaren en méér van God in mijn leven. Hier heb ik een hele tijd mee geworsteld en voor gebeden: 'Dit kan toch niet alles zijn?'

God is goed en laat Zijn kinderen niet alleen. Hij leidt mij in 2013 naar Moldavië. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben daar getrouwd met een Moldaviër en ook blijven wonen. Ik kom daar in aanraking met gelovigen die gedoopt waren **in** de Heilige Geest. Een hele nieuwe wereld gaat voor mij open: '*Dit is wat ik mis! Dit is precies waar ik naar verlang!*' Een grote jaloersheid groeit in mij, ik wil dat wat zij hebben! Ik wil, net als zij, Gods stem zelf horen, de wonderen zien die zij hebben gezien, de vruchten en gaven van de Heilige Geest zo praktisch zelf ervaren!

Dat is het begin van zes jaar lang (!) bidden, leren, veranderen en mijn leven echt in Gods hand overgeven. Ik ben zo gewend om te vertrouwen op mijn verstand, logica en theologische kennis. Dit is een grote blokkade voor mij om gedoopt te worden **in** de Heilige Geest. Op een avond in 2019 zijn we met de gemeente speciaal in gebed voor de doop **in** de Heilige Geest. Vol verlangen schreeuw ik het uit naar God, huilend en wanhopig: '*Heere, ik wil U ook in mij, kom met Uw Heilige Geest en vul mij! Kom, kom, kom!*' Na zoveel jaren wachten, verwacht ik een stortvloed van gevoelens, stroomdraad, of wat dan ook waar ik over gehoord heb, maar de Heilige Geest komt als een liefdevolle warme zegen in mij en ik begin in tongentaal te bidden. Dat is een echte overgave voor mij als rationele Nederlander, om gewoon maar te laten vloeien wat van binnenuit stroomt, en geen schaamte te hebben.

Sindsdien heb ik veel meer verdieping in mijn geloofsleven ervaren. Hij leert mij meer en meer om naar Zijn liefdevolle stem te luisteren. Tongentaal helpt mij als ik zelf geen woorden meer heb, dan bidt Hij voor mij! Maar het grootste verschil: er is zoveel meer vrucht in het leven van Gods kinderen als zij niet in eigen kracht en wijsheid 'werkzaam' zijn op Gods akker, maar zich laten leiden door Gods Geest. Dan worden er werkelijk harten bewogen en is alle eer aan Hem! Het leven met de Heilige Geest blijft een leerschool. Hij leert mij stapje voor stapje om achter Hem aan te wandelen. De belangrijkste ingrediënten hiervoor zijn God op de eerste plaats, een Bijbels rein leven en een heel nauw gebedsleven.

2020 Riekelt Kaptein (1993 - heden), medewerker vastgoed en evangelist

Aan mij is gevraagd om te getuigen over het verschil tussen leven zonder de kracht van de Heilige Geest en een leven vanuit die kracht. In de tijd van Handelingen was dit geen onderwerp om over na te denken. Het was gewoon zo, en zo vervolgde de Geest dus ook Zijn weg met de zéér krachtige verkondiging van het Evangelie.

Ik heb jarenlang verlangd naar de vervulling met Gods Heilige Geest. Het staat in de Bijbel beschreven dat deze er is, en dat deze ook beschikbaar is. Door mijn opvoeding en achtergrond in bepaalde leerstellingen, ik kon dat echter niet zomaar in het geloof aannemen.

Ik ging de straten op om te evangeliseren en ik heb door Gods genade best veel mensen tot Jezus mogen leiden. Jong en oud heb ik kunnen vertellen van Jezus Christus, het enige Offerlam Dat ertoe doet. Dit ging vaak gepaard met veel strijd. En ik streed dan in geloof tegen de boze en de zonden, op een manier die vaak meer een lijdensweg was dan één van overwinning.

Ik heb door genade, gebed en volharding veel mogen afleggen en kunnen bestrijden, echter in dit alles bleef ik steeds verlangend naar het vuur van de Heilige Geest, naar die kool van het altaar! Handelingen 1 vers 8 kwam steeds terug in mijn gedachten, waar staat: *“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal en u zult Mijn getuigen zijn...!”* Het verlangen naar de vervulling met Gods Geest groeide en groeide...

Ik wil voor Jezus leven en Hem volgen in alles. Smetteloos zijn, dood in mijzelf en Gods Woord in kracht en waarheid brengen. En in dit gebedsverlangen kwam het steeds dichterbij! De Heere bracht steeds Zijn belofte opnieuw in herinnering.

Dat duurde totdat er zich in maart 2020 een gelegenheid voordeed in een samenkomst en God de belofte uit Handelingen 1 vers 8 naar voren bracht. Ik knielde neer, middenin deze samenkomst, mijn handen gestrekt naar de hemel en werd vervuld met die hemelse kracht: mijn verlangen was werkelijkheid geworden!

Op het moment dat ik die kracht heb ontvangen, de doop in de Heilige Geest, ik noem het zelf dat Zijn Geest in mij werkelijkheid is geworden, ontving ik ook de gave om in tongen te spreken, en de kracht om demonen uit te drijven en de boze te bestraffen.

Onlangs tijdens evangeliseren sprak ik een moslim jongen. Hij was best jong en ik vroeg hem om Jezus uit te nodigen in zijn hart. Hij probeerde het en zei ‘Jezus k..... .. hart’. Ik begreep hieruit dat hij gebonden was en het daarom niet kon uitspreken. Ik heb de

boze bestraft en vroeg daarna de jongen het nog eens te herhalen. En weer lukte het de jongeman niet... Hij wilde het wel zeggen, maar kon het eenvoudigweg niet uitspreken.

Ik vroeg zijn naam, legde vervolgens de handen op hem, bestrafte de boze geest en stuurde die weg. En daarna vroeg ik hem nog eens het te herhalen, en wonderlijk genoeg kon hij het meteen uitspreken. Er was geen belemmering, of gebondenheid meer. De Goddelijke kracht van de Heilige Geest doet dit en drijft demonen uit! Dat doe je niet uit jezelf of uit enige andere bron dan die van de Heilige Geest, in de Naam van Jezus Christus!

Mijn ogen zijn scherper geworden, ik zie meer geestelijke strijd dan ooit tevoren. De Heilige Geest brengt soms mensen op mijn pad. Je staat ergens te evangeliseren en er loopt 'gewoon' een mevrouw langs, echter waarover de Heilige Geest een opmerking maakt. De Geest brengt die mevrouw onder je aandacht. Hij bindt die betreffende persoon feitelijk op je hart. Ik liep die mevrouw na, en het was meteen raak. Rijp om te oogsten, rijp om Jezus aan te nemen. Dat doe ik niet, dat doet de Geest Die in mij woont. Die laat deze dingen zien. Halleluja, Glorie aan het Offerlam dat alle zonden van de wereld wegnam en tegelijkertijd de Doper is **in** de Heilige Geest!

Samenvatting getuigenissen

Nee, deze beschreven manifestaties van Gods kracht door mensen heen, komen niet voort uit allerlei activiteiten van druk bezig-zijn met Bijbelstudies, met het doen van vrijwilligerswerk, en zelfs niet met bidstonden. Niet dat dit op zichzelf verkeerde dingen zijn, integendeel. Echter de dauw van de hemel moet erop neerdalen, het verzadigen met de kracht van Gods Geest!

Telkens opnieuw, door de eeuwen heen, en ook nu nog steeds, stort God Zijn Geest uit op jongeren en ouderen, op groepen, in kerken, op open velden, op marktpleinen. Zijn tastbare en merkbare aanwezigheid grijpt jongeren en ouderen vast, neemt hen in de Goddelijke houtgreep van overtuiging van zonden. Hij stort vervolgens het geloof in hen uit, waardoor zij zich overgeven aan Jezus. Dat is niet veranderd in al die eeuwen en geeft grote hoop!

Het is echter alleen het directe gevolg van de bekleding **met** de kracht van omhoog, het **over** mensen komen van de Heilige Geest. Alleen dan zal de oogst in schoven juichend kunnen worden binnengebracht, zoals Psalm 126 vers 6 dat zingt: *“Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen”*.



Hoofdstuk 12 - Ontwaakt, gij slapende voorgangers, en sta op uit de doden¹⁵⁴!

Als je werkt in Gods Koninkrijk¹⁵⁵ dan hebben wij nog een speciaal woord voor jou. Je verantwoordelijkheid voor degenen die je zijn toevertrouwd, is groot! Gaat het je in de omgang met die jongeren en ouderen erom hoe je hen bezighoudt met wereldse methoden en technieken? òf brandt de onsterfelijkheid van hun ziel op je hart? Misschien zijn er wel bekeerlingen die vanuit de kroeg, je gemeente binnenkomen? Of veel trouwe kerkgangers, maar waar zijn de grote veranderingen vanbinnen?

Je spreekt over zonden, ervaringen en kerkleer, maar neem je hen aan de hand mee naar Jezus, zoals Andreas dat deed met Petrus? Zijn je woorden een demonstratie van de kracht van Gods Geest¹⁵⁶? Is de buitenkant belangrijker geworden, terwijl de wedergeboorte noodzakelijk is om te kunnen sterven en God te ontmoeten? Het is toch verschrikkelijk te vallen in de handen van de levende God¹⁵⁷? Misschien denk je wel "Het is hun eigen schuld, zij zijn zo hard en zij bekeren zich niet!"

Zij zijn echter volkomen afhankelijk van jou! òf jij, als gezant van Christus, met de kracht van de Geest smeekt of zij zich met God willen laten verzoenen¹⁵⁸? òf jouw woorden, hemelse pijlen zijn die het harde hart doorboren en diep verwonden? òf jij, het Kruis, de dood en de Opstanding van Jezus als het slagzwaard van Gods kracht¹⁵⁹ gebruikt om al hun eigen godsdienstigheid¹⁶⁰ te vermorzelen? òf jij, jouw sikkel in de oogst gebruikt om het bloed van Christus Jezus Zijn reinigend werk te laten doen voor al hun zonden en ongerechtigheden?

Als dat niet gebeurt, stop er dan mee! Je kunt onmogelijk inbreken in het huis van de sterke, hem overmeesteren en zijn vaten roven als je niet véél sterker bent¹⁶¹! En als je zingt en muziek maakt zonder de kracht van Gods Geest, zegt God daarover: *"Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren! Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een*

¹⁵⁴ Paulus zegt in Efeze 5 vers 14 tegen je: *"... Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten"*.

¹⁵⁵ Als herder, evangelist, jeugd- of pastoraal werker, diaken, muzikant, zanger, of welke functie dan ook!

¹⁵⁶ 1 Korinthe 2 vers 3: *"En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht!"*

¹⁵⁷ Hebreëën 9 vers 27 en in hoofdstuk 10 vers 31. In hoofdstuk 12 vers 29 staat ook nog eens dat God een verterend vuur is en Jesaja 34 vers 14 voegt daaraan toe: *"... Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige Gloed?"*

¹⁵⁸ 2 Korinthe 5 vers 20: *"Wij zijn dan gezanten... Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen"*.

¹⁵⁹ 1 Korinthe 1 vers 18: *"... maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods"*.

¹⁶⁰ Jesaja 64 vers 6: *"... wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed..."*.

¹⁶¹ Mattheüs 12 vers 29, Markus 3 vers 27 en Lukas 11 vers 21 en 22

*altijd stromende beek*¹⁶². God wil gerechtigheid, geen entertainment! En als je niet bent wedergeboren, wees dan zéér, zéér verschrikt! Weeën zullen over je komen! Je gaat zelf niet in en je bent een groot struikelblok voor anderen¹⁶³!

Bekeer je en smeeek God of Hij de hemel scheurt en neerdaalt **in** je en **op** je! Zoals dat gebeurt is bij Robert Bruce of Kinnaird (1554 - 1631) van wie men heeft gezegd: 'O wat een vreemde man is hij, want hij laat de Geest van God op ons allen neerkomen¹⁶⁴!'

¹⁶² Amos 5 vers 23 en 24.

¹⁶³ Mattheüs 23 vers 13: *"Maar wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan".*

¹⁶⁴ L.J. van Valen, *"Gelijk de dauw van Hermon"*, Uitgeverij Het Anker Zwijndrecht, 2de druk, 24.



NASCHRIFT

Het lijkt ons goed een persoonlijk naschrift toe te voegen. Wij hebben in dit kleine boekje, op grond van de Bijbel, aangegeven dat de kracht van God om te getuigen van Jezus, er voor iedereen is die ernaar verlangt en erin gelooft. Vele tientallen miljoenen en meer, zijn ons in de afgelopen eeuwen, als een wolk van getuigen, voorgegaan. Zij werden toegerust en bekrachtigd voor die grote opdracht om jongeren en ouderen naar Jezus te leiden, zoals Andreas¹⁶⁵ en Filippus¹⁶⁶ dat deden. Zij baden met mensen, genazen hen en bevrijden hen van duistere machten - van lust, krankzinnigheid, benauwdheid, depressie, of zelfmoord. Om die jongeren en ouderen vervolgens in de waarheid te leiden door de Geest Die **op** hen rustte!

Nu is het zo dat wij het vrijmoedig getuigen met de kracht van Gods Geest ook niet zonder geestelijke strijd ontvangen hebben. En, het komt nog steeds voor dat overheden, machten, geweldhebbers uit de duisternis en kwade machten in de lucht¹⁶⁷ ons een voet dwars willen zetten. Bijvoorbeeld als wij bezig zijn op straat, onderweg zijn, thuiskomen, of als wij soms fouten maken in gesprekken. Die dief, die altijd komt om te stelen, te slachten en te vernietigen¹⁶⁸, komt ook bij ons langs. En ook wij moeten allerlei gemene duivelse giftige voetangels en klemmen vermijden op onze weg met Jezus. Soms moesten wij, en nog steeds, deze uit de weg ruimen door het standhouden op Gods beloften, proclamatie, vasten en bidden, lofprijzing en aanbidding, gebaseerd op de Naam en het bloed van Jezus, door ons getuigenis en door zelfverloochening¹⁶⁹.

Wij hebben geleerd om niets meer te doen in eigen wilskracht¹⁷⁰. Wij leren, meer en meer, te evangeliseren en te getuigen vanuit de rust en overwinning van Christus Jezus door de kracht van de Geest. Paulus zegt dat wij deze schat van het kostbare Evangelie in aarden kruiken hebben, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn, en niet uit ons¹⁷¹. Hij zegt zelfs dat wij die leven, voortdurend aan

¹⁶⁵ Johannes 1 vers 42 en 43: *“Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus”.*

¹⁶⁶ Johannes 1 vers 47: *“En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie”.*

¹⁶⁷ Efeze 6 vers 12: *“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”.*

¹⁶⁸ Johannes 10 vers 10a geeft een scherpe beschrijving van de roofzuchtige en moorddadige karakter van de satan, de duivel: *“De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan...”.*

¹⁶⁹ Openbaring 12 vers 11.

¹⁷⁰ Wij weten dat als wij dingen doen ‘uit het vlees’, dat is uit eigen natuurlijke en aardse wijsheid, dat dat zelfs vijandschap is tegen God, ja... het werkt God zelfs tegen (Romeinen 8 vers 7). En... de duivel is voor al die aardse methodes niet bang en siddert daar niet voor.

¹⁷¹ 2 Korinthe 4 vers 7: *“... aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons”.*

de dood worden overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk lichaam¹⁷². Hierdoor zijn wij de verlorenheid van mensen meer gaan zien. Zo leren wij elke dag, elk uur en elke minuut te sterven aan onze eigen wil, ons eigen ego, onze eigen aardse opvattingen en ook aan wat anderen van ons vinden.

Onze opdracht is daarom steeds om in de Wijnstok Jezus te blijven en door Zijn waarheid dagelijks ons denken te laten vernieuwen¹⁷³. zodat wij steeds meer zien van Gods Koninkrijk. Dat proces noemt de Bijbel ook wel 'als een graankorrel sterven' om 30, 60 of 100-voudig vrucht voort te brengen¹⁷⁴. Dat stervensproces is de strijd in ons denken en gevoel¹⁷⁵, soms met aanvallen in ons lichaam. Het is een dagelijks proces van weerstand bieden als de duivel dat gestorven zelfleven probeert te activeren, ons geloof aanvalt met angst. Ons geloof echter overwint de wereld, zoals de oude apostel Johannes dat zegt in Zijn eerste zendbrief¹⁷⁶.

Jezus zegt dat de geweldenaars het Koninkrijk van de hemel met geweld zullen nemen¹⁷⁷. Zo zien en ervaren wij die strijd ook. Echter wij strijden **niet (!)** vanuit de nederlaag, maar vanuit de behaalde overwinning van onze Heere Jezus Christus. Immers in Hem zijn wij meer dan overwinnaars¹⁷⁸! En door die overwinning halen wij op straat, pleinen en in bijeenkomsten 'de buit' binnen van reddingen, genezingen en bevrijdingen.

Wij hebben ervaren, sinds een paar jaar nog maar, dat de sleutel naar meer aanwezigheid van de Geest **op** ons, ligt in de intimiteit - de vertrouwelijke dagelijkse omgang - met de Heilige Geest. Het dagelijks wandelen, met en door de Geest, vraagt volkomen toewijding en totale overgave aan Zijn wil. Zo kom je dichterbij Jezus, want de Geest openbaart meer van Jezus¹⁷⁹. Jezus - op Zijn beurt - van het hart van de Vader. En ook dat komt niet zomaar aanwaaien... Het is niet alsof je zomaar het licht even aandoet. Dat vraagt doorzetten tegen omstandigheden in die tegenwerken, tegen liegende demonische machten en krachten in.

¹⁷² 2 Korinthe 4 vers 11: *"... om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees".*

¹⁷³ Romeinen 12 vers 2: *"En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is".*

¹⁷⁴ Johannes 12 vers 24: *"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht".*

¹⁷⁵ 2 Korinthe 10 vers 3 - 5: *"Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus".*

¹⁷⁶ 1 Johannes 5 vers 4: *"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof"*

¹⁷⁷ Mattheüs 11 vers 12: *"En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het".*

¹⁷⁸ Romeinen 8 vers 37: *"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad".*

¹⁷⁹ Johannes 16 vers 14 en 15: *"Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen".*

Tot slot, dat doorzetten, gedreven door onze diepe liefde voor die lieve Jezus, is het meer dan waard! Daarvoor vasten wij, nemen wij tijd om te bidden en staan wij bloot aan koude, regen en hitte op straat. Daardoor worden wij afgewezen en is er soms diepe verachting.

Wij incasseren tegenslagen, worden soms door vrienden of familie verlaten, missen soms slaap. Wij verdragen dat zolang Jezus maar meer door ons heen te zien is¹⁸⁰, er veel kostbare zielen gered worden van de brede weg die naar het verderf leidt¹⁸¹!

Dat leven, leven wij vóór Jezus, onze enige passie!

¹⁸⁰ 2 Korinthe 4 vers 10: *“Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt”.*

¹⁸¹ Mattheüs 7 vers 13: *“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor naar binnen gaan.”*

BIJLAGE VERANTWOORDING VAN VETGEDRUKTE VOORZETSELS BIJ DE TERM 'DOPEN'

In dit boekje staat dikwijls bij het gebruik van het woord 'dopen' het bijbehorend voorzetsel **dik** gedrukt. Bijvoorbeeld als er wordt geschreven over de term 'de doop **in** de Geest'. Door dat te benadrukken, laten we zien dat er in de grondtaal van Gods Woord wordt gesproken van 'dopen in'. En niet van 'dopen met', zoals in bijna alle Bijbelvertalingen vertaald is. Dat is de reden dat in dit boekje het voorzetsel '**in**' vaak dik gedrukt wordt. Dit is gedaan om de lezer te laten beseffen dat de doop **in** de Geest, iets bovennatuurlijks is, iets dat erg krachtig is door God. Als je gedoopt wordt **in** de Heilige Geest, dan word je aan je buitenkant compleet 'nat' van de kracht van Gods Geest. Op precies dezelfde manier dat als je in het water duikt, je compleet nat bovenkomt.

We willen hiermee ook benadrukken dat de doop **in** de Geest niet zomaar even iets oppervlakkigs aan de buitenkant is. Het is een geestelijke ervaring die volkomen Bijbels is en die je nooit zal vergeten. Het is volgens de Bijbel een doop **in** de Goddelijke Persoon van de Heilige Geest. Dan vraag je je misschien wel af hoe je je dat nu moet voorstellen? Wij zien ervan een voorbeeld bij Pinksteren. *'En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat **op** ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken¹'.*

Dus Gods Geest kwam **op** hen neer, Gods adem raakte hen, omringde hen, omsloot hen, overspoelde hen, dompelde hen in Zichzelf, doopte hen **in** Hem, vervulde hen tot overlopen en Hij zat op hen! Gods Geest gaf hun vervolgens de bovennatuurlijke gave om in andere talen te spreken! Talen die zij nog nooit verstaan en nooit gesproken hadden. Het is nauwelijks woorden te geven,

¹ Handelingen 2 vers 1 tot en met 4.

want het gaat, -daar en toen-, over de neergedaalde Tegenwoordigheid, de aanwezigheid van God Zelf. Die Aanwezigheid **op** hen en rondom hen heen², ging ook uit naar andere mensen. Velen in Jeruzalem werden erdoor gegrepen³, onontkoombaar en innerlijk door beroerd⁴.

Nu is het van belang erachter te komen wat er daadwerkelijk mee bedoeld wordt in de Bijbel. Want als er gesprekken over dopen zijn, of als er iets over gepubliceerd wordt dan wordt het duidelijk dat er een grote geestelijke strijd om dit begrip speelt. Ook als het gaat om de letterlijke betekenis van 'dopen'. Wat betekent 'dopen' nu werkelijk en doop je nu 'met' water, of is het dopen 'in' water? Om daar achter te komen hebben wij Jezus' laatste woorden genomen die hierover gaan. Vlak voordat Hij opvaart naar de hemel zegt Hij:

'...want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen⁵'.

De eerste vraag die dus beantwoord moest worden, is wat de Bijbel verstaat onder 'dopen'. Om daar echt achter te komen, hebben wij de 'Biblehub'⁶ gebruikt. Dit is een online studiebijbel die ook een eenvoudige mogelijkheid heeft om naar de grondtekst te gaan, met daarbij de verklaring. Wij hebben hier de zogenaamde Strong uitleg⁷ gebruikt, om te kunnen lezen wat er in de grondtekst staat en er daadwerkelijk bedoeld wordt. Omdat dezelfde woorden vaker voorkomen in de Bijbel heeft men in de 'Biblehub' woorden een code gegeven. Vandaar dat de lezer deze worden hier gecodeerd vindt.

Zo hebben wij de Bijbelse betekenis van het woord 'dopen' in de grondtekst opgezocht. Hieronder staat in een schemaatje de betekenis van het woord 'dopen' volgens 'Strong' en daarnaast de bijbehorende 'HELPS Word-studies'.

² Johannes 14 vers 17c: *"... maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn".*

³ Handelingen 2 vers 5 en 6: *'Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken'.*

⁴ Handelingen 2 vers 12: *'En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?'*

⁵ Handelingen 1 vers 5.

⁶ <https://biblehub.com/>

⁷ Een andere grondtekst-verklaarder is Thayer die ook in de 'Biblehub' is opgenomen. Deze is iets moeilijker te begrijpen en te uitgebreid. Vandaar dat wij de Strong verklaring genomen hebben.

Strong's Concordance 907	HELPS Word-studies
baptizó: to dip, sink	
Original Word: βαπτίζω Part of Speech: Verb Transliteration: baptizó Phonetic Spelling: (bap-tid'-zo) Definition: to dip, sink Usage: lit: I dip, submerge, but specifically of ceremonial dipping; I baptize.	907 baptízō – properly, “submerge” (Souter); hence, baptize, to immerse (literally, “dip under”). 907 (baptízō) implies submersion (“immersion”), in contrast to 472 /antéxomai (“sprinkle”).

Duidelijk wordt hieruit dat de Bijbelse betekenis van ‘dopen’ is dat je ergens ‘in’ gedoopt wordt, dat je zinkt tot beneden het betreffende oppervlak, dat je ‘erin’ ondergedompeld wordt, je gaat er helemaal ‘in’ onder. Het is zelfs tegenstellig aan het woord ‘besprenkelen’, zo blijkt (zie tabel rechts onderaan). Het begrip van het woord ‘dopen’ zou al genoeg moeten zijn om te beseffen dat je ‘in’ iets – in dit geval water - kopje ondergaat. Net zoals je een stukje brood, of iets lekkers, doopt ‘in’ je koffie, thee of melk. Of zoals je een kwast niet ‘met’ verf doopt, maar ‘in’ de verf. Dopen betekent dus ondergaan ‘in’ iets.

De volgende stap is te kijken naar het voorzetsel ‘met’. Nu is het vooraf van belang om te realiseren dat voorzetsels gebruikt worden om andere woorden te verduidelijken. Nu wordt in bijna alle bekende Bijbelvertalingen als het gaat om de doop **in** de Geest gesproken van ‘dopen met’.

Men gebruikt dus het woordje ‘met’ om het woord ‘dopen’ te verduidelijken. Ook dit voorzetsel hebben wij in de grondtekst opgezocht om de Bijbelse betekenis te doorgronden van de vraag of het nu ‘met’ iets dopen is, of ‘in’ iets dopen. In het onderstaande schema is de verklaring in de grondtekst weergegeven.

Strong's Concordance 1722	HELPS Word-studies
en: in, on, at, by, with	
Original Word: ἐν Part of Speech: Preposition Transliteration: en Phonetic Spelling: (en) Definition: in, on, at, by, with Usage: in, on, among.	1722 en (a preposition) – properly, in (inside, within); (figuratively) “in the realm (sphere) of,” as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).

Dit voorzetsel woordje ‘ἐν’ betekent in de wijze waarop het wordt gebruikt ‘in’, ‘op’ of ‘tussen’. Nu als wij dan vervolgens weer naar het woord ‘dopen’ kijken, dan past eigenlijk maar één van deze drie voorzetsels erbij namelijk ‘in’. Dopen is helemaal ondergaan

'in' iets, zo bleek al eerder. In Mattheüs 3 vers 6 staat het duidelijk geformuleerd als Johannes de Doper, zondaren die zich bekeerd hadden, doopt **in** de Jordaan: *'en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden'*. Als je dopen zou combineren met het voorzetsel 'met' dan klinkt dat erg raar... Dan zou er staan: 'en zij werden door hem gedoopt met de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden'. Of als het gaat over de doop 'in' de Geest dat je helemaal ondergaat 'met' de Geest...

De woorden 'dopen' en 'met' lijken qua combinatie niet echt bij elkaar te passen. Je zou zelfs kunnen denken aan een *'contradictio in terminis'*, een tegenstelling in termen. In ieder geval verduidelijkt het woordje 'met' het begrip van het woord 'dopen' niet. Dus het is niet dopen 'met' water, of 'met' de Geest maar dopen 'in' water en 'in' de Geest. Je wordt gedoopt 'in' iets, 'in' een vloeistof of 'in' iets bovennatuurlijks zoals de Heilige Geest. Dat laatste betekent dan dat je gedoopt wordt **in** de Heilige Geest.

Tot slot. In Markus 1 vers 9 staat: *'En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan'*. Hier wordt nog een ander woord voor 'in' gebruikt namelijk 'εἰς'. Jezus ging helemaal onder in de rivier de Jordaan. Ook hier weer een schema waarin de grondtekst is opgenomen.

Strong's Concordance 1519	HELPS Word-studies
eis: to or into (indicating the point reached or entered, of place, time, fig. purpose, result)	
Original Word: εἰς Part of Speech: Preposition Transliteration: eis Phonetic Spelling: (ice) Definition: to or into (indicating the point reached or entered, of place, time, purpose, result) Usage: into, in, unto, to, upon, towards, for, among.	1519 eis (a preposition) – properly, into (unto) – literally, “motion into which” implying penetration (“unto,” “union”) to a particular purpose or result.

Ook hier opnieuw het 'dopen **in**'. Er staat zelfs 'into', dat betekent 'expressing movement or action with the result that someone or something becomes enclosed or surrounded by something else'⁸.

Onze zoektocht is hierdoor ten einde en onze conclusie luidt: dopen is altijd **in** iets, in iets dat je omhult en omsluit! In water of in iets bovennatuurlijks, zoals **in** de Heilige Geest of **in** Gods liefde. In het kader van het onderwerp van dit boekje is het dus dopen '**in**' de Heilige Geest. En de reden? Gods Woord zegt het. Er is geen andere reden om dat Woord niet te nemen zoals het er staat. En... dan dat te aanvaarden in het geloof want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen⁹!

⁸ <https://translate.google.nl/?sl=en&tl=nl&text=in-to&op>

⁹ Hebreëen 11 vers 6: *"Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken".*



Je kunt de **Stichting 'Levend En Stromend Water'** steunen door een eenmalige of periodieke donatie via deze **QR Code**. Indien je je donatie via de bank wil doen dan kun je dit doen op naam van de Stichting '*Stromend En Levend Water*' en bankrekeningnummer **NL50 RBRB 0787 6882 15** onder vermelding 'Gift Evangelisatie'. De Stichting heeft de ANBI status zodat je je donatie(s) bij de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken.

Cees van Beek leeft tot zijn 56^{ste} levensjaar in godsdienstigheid en doet wat er van hem verwacht wordt. Zijn hart blijft echter onveranderd zondig en hard. Dat verandert pas als hij tot geloof in Jezus komt, in de zomer van 2007. Dan wordt de diepe angst voor de dood weggenomen en krijgt hij echte vrede met God. Er komt een



innerlijke rust en een onuitsprekelijke vreugde vanbinnen die hij nooit eerder gekend heeft. Hij wordt onder de macht van de duisternis, overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde en ontvangt eeuwig leven, vergeving van zonden door het bloed van Jezus.

In de jaren die volgen roept God hem als evangelist op straten en pleinen, en in samenkomsten. Na zijn vervroegde pensionering in 2014, is hij dit fulltime gaan doen. Hij ervaart de zegen van God op Zijn werk. Hij ziet jongeren en ouderen zich bekeren en tot geloof in Jezus komen, en genezingen en wonderen plaatsvinden. Samen met zijn maat Sipke Faber, verlangt hij ernaar dat ieder gelovige, die wedergeboren is, ook de gave van de Heilige Geest ontvangt. Daarom is dit boekje door hem geschreven, met instemming van Sipke.

Beiden geloven dat deze heerlijke, bovennatuurlijke bekrachtiging van de Heilige Geest ter beschikking is voor iedereen die dat gelooft. Dit boekje is voor verlangende harten, die ernaar uitzien krachtige getuigen van Jezus en Zijn opstanding te worden. Om zo Jezus' opdracht te gehoorzamen: het verlorene te redden, zieken te genezen en mensen van duistere machten te bevrijden!

Als je verlangt te getuigen, en het lukt maar niet, en ook binnen je kerkelijke gemeente vind je weinig of geen gehoor, neem dan gerust contact op. Wij komen graag naar je gemeente, of naar een huisgroep om hier onderwijs over te geven en met elkaar te bidden om de Heilige Geest.



**LEVEND EN
STROMEND WATER**